

Κυκλοφόρησε το
βιβλίο μας

« Το μπαλόني της
Ειρήνης».

Διαβάστε το!!!

Το μπαλόني της Ειρήνης



Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα όμορφο κορίτσι, που το έλεγαν **Ειρήνη**. Φορούσε ένα φόρεμα με λουλούδια και κρατούσε στο χέρι της ένα λουλούδι. Της άρεσε να πηγαίνει από χώρα σε χώρα και να βλέπει τι κάνουν οι άνθρωποι. Ήθελε να είναι ευτυχισμένοι, χαρούμενοι και να μη μαλώνουν μεταξύ τους.



Μια μέρα όμως την ώρα που περνούσε τα σύνορα, για να πάει από τη μία χώρα στην άλλη, ξέχασε τη βαλίτσα της, που ήταν ένα μπαλόνι. Την άφησε ανάμεσα στη χώρα των γραμμάτων και στη χώρα των αριθμών. Και στις δύο χώρες υπήρχε Αγάπη και Χαρά. Είδαν το μπαλόνι στις δύο χώρες και νόμιζαν ότι ήταν αληθινό. Όλοι ενθουσιάστηκαν.

-« Τι είναι αυτό; Από που ήρθε;», ρωτούσαν στη χώρα των Γραμμάτων.

-« Τι είναι αυτό;», ρωτούσαν και στη χώρα των Αριθμών.

-« Θα το πάρουμε να παίζουν τα παιδιά μας», είπαν στη χώρα των Γραμμάτων.

-« Και εμείς έχουμε μικρά και θα το πάρουμε να παίζουν και τα δικά μας παιδιά», είπαν και στη χώρα των Αριθμών.



-«Εμείς θα το πάρουμε και θα το βάλουμε στην πλατεία μας να παίζουν όλα τα παιδιά», είπαν στη χώρα των Γραμμάτων.



-«Εμείς θα το πάρουμε και θα το βάλουμε στο πάρκο με την παιδική χαρά», είπαν στη χώρα των Αριθμών.



Πήγανε και το είπανε στους αρχηγούς τους. Αρχηγός στη χώρα των Γραμμάτων ήταν το γράμμα Α. Μόλις το άκουσε ο αρχηγός Α, φώναζε «Πόλεμος».

-«Ναι», «Ναι», φώναζαν όλοι στη χώρα των Γραμμάτων.



Αρχηγός στη χώρα των Αριθμών ήταν ο αριθμός 1. Μόλις το άκουσε ο αρχηγός 1, φώναξε «Πόλεμος».

-«Ναι», «Ναι», φώναξαν όλοι στη χώρα των Αριθμών.



Αμέσως και στις δύο χώρες άρχισαν τις ετοιμασίες.

Ετοίμασαν ασπίδες από καρύδες,

όπλα από φρούτα,

σπαθιά από αγγούρια, καρότα και μπανάνες,

σφαίρες από σταφύλια,

τόξα από γλειφιτζούρια,

βέλη από άσπρη σοκολάτα,

βόμβες από καραμέλες

και κανόνια από κολοκύθες.



Έφτασε η μέρα του πολέμου. Γράμματα και Αριθμοί μαζί με τους αρχηγούς τους έφτασαν στα σύνορα και στη μέση η βαλίτσα- μπαλόνι. Ακούστηκε η σάλπιγγα από τη χώρα των Γραμμάτων που έδινε το σύνθημα «Άλφα(A)-Βήτα(B)-Γάμα(Γ)». Ακούστηκε και η σάλπιγγα από τη χώρα των Αριθμών «Ένα(1)- Δύο(2)- Τρία(3)».



-«Σταματήστε, σταματήστε», φώναζαν τα παιδιά, αλλά οι μεγάλοι δεν άκουγαν τίποτα. Οι φωνές τους ήταν πιο δυνατές από των παιδιών.

-« Κάτι πρέπει να κάνουμε, κάτι πρέπει να κάνουμε», είπαν τα παιδιά.

-« Να αρχίσουμε να χορεύουμε, για να μας δώσουν σημασία», είπε ένα.

-«Να χτυπήσουμε παλαμάκια», είπε ένα άλλο.

-«Να τραγουδήσουμε», είπε ένα άλλο.

-« Να φωνάξουμε την **Ειρήνη**», είπε κάποιιο άλλο.

-« Την **Ειρήνη**; Τη φίλη μας από το σχολείο;»

-« Όχι. Την **Ειρήνη** που διώχνει τον πόλεμο, τις φωνές, τις φασαρίες και τους καβγάδες».

-«Ωραία ιδέα», είπαν τα παιδιά και άρχισαν όλα μαζί να χτυπάνε παλαμάκια και να φωνάζουν « **Ει-ρή-νη**», « **Ει-ρή-νη**».



Οι μεγάλοι συνέχισαν να μαλώνουν και να τραβάνε με δύναμη τη βαλίτσα- μπαλόνι ο καθένας στη δική τους χώρα. Κάποια στιγμή η βαλίτσα- μπαλόνι δεν άντεξε και έσκασε.

« Μπαμ», ακούστηκε και όλοι τρόμαξαν και σταμάτησαν. Νόμισαν ότι είχε αρχίσει ο **Πόλεμος**.

Μέσα από τη βαλίτσα μπαλόνι της **Ειρήνης** πετάχτηκαν στον αέρα λουλούδια, χρώματά, καρδούλες, χαμόγελα, χαρά, βραχιόλια, κολιέ, ρούχα, νερό, φαγητό και σκορπίστηκαν παντού και στις δύο χώρες.



Τα παιδιά, χαρούμενα που οι μεγάλοι σταμάτησαν να μαλώνουν, άρχισαν πάλι να χτυπάνε παλαμάκια και να φωνάζουν « Ει-ρή-νη», «Ει-ρή-νη».

ΕΙΡΗΝΗ



Σε λίγο έφτασε και η **Ειρήνη**, που έφαχνε τη βαλίτσα- μπαλόني και τα πράγματά της. Μόλις την είδαν όλοι χάρηκαν. Χαρούμενοι άρχισαν να χορεύουν, να αγκαλιάζονται και να τραγουδάνε.



Η **Ειρήνη** χάρηκε που έφερε χαρά και ευτυχία στις δύο χώρες και έβαλε τους αρχηγούς να υποσχεθούν ότι δεν θα ξαναμαλώσουν.

-«Και πως θα το πετύχουμε αυτό;», ρώτησαν οι αρχηγοί.

-«Θα σας πούμε εμείς», είπαν τα παιδιά.

-« Υπάρχει μαγική συνταγή;», ρώτησαν οι αρχηγοί.

-« Υπάρχουν μαγικές λέξεις», είπαν τα παιδιά.

Πάρτε μολύβι και χαρτί και γράψτε. « Αγάπη», « Μοιράζομαι», «Φιλιά», «Φιλιά», « Χαρά» και «Ευτυχία».



Έτσι λοιπόν η **Ειρήνη** ήρθε στις δύο χώρες και τα πουλιά της ,τα περιστέρια, πέταξαν παντού να φέρουνε το σήμα της ειρήνης σε όλη τη γη.



ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ- ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΟΙ

17^ο Νηπιαγωγείο Κοζάνης

Σχολικό έτος 2021-2022

ΒΑΓΙΑ



~~ΠΑΝΑΤΙΟΤΗΣ~~ Η Ε

ΜΙΣΜΑΗ ΔΙ Ε



ΕΚΘΥΜΗΣ



ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΔΙΑΜΟΙ:



ΝΙΚΑΝΙΔΑ



ΘΕΟΔΩΡΑ Π.



ΙΟΥΡΑΝΑ



ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ



ΣΟΦΙΑΝΟΣ



ΣΤΕΡΙΑ
Α



ΝΕΟΦΕΝΗ



Κ
ΘΕΟΔΩΡΑ