

Παίζουμε κουκλοθέατρο;



Ναι!!! Ναι!!!



Φτιάχνουμε τους ήρωες Ο Συννεφούλης



Ο Αέρας



Το Χελιδόνη



Το τριαντάφυλλο



Οι σταγονίτσες



Έτοιμοι οι ήρωές μας



Ετοιμάζουμε το σκηνικό μας, τη μεγάλη πολιτεία





Έτοιμο το σκηνικό μας



Καλή Διασκέδαση



Η Παράσταση αρχίζει «Ο Συννεφούλης»



Το λόγο του κουκλοθεάτρου βασίζονται στο παραμύθι « Ο Συννεφούλης», από το βιβλίο Παραμύθια για το νηπιαγωγείο των Σ. Παπανικολάου – Ε. Λαλούμη.

Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένα όμορφο σύννεφο που το έλεγαν
Συννεφούλη.



Μια μέρα ο Συννεφούλης συνάντησε τον αέρα, που φυσούσε δυνατά.

- «Σε φυσάω να κρυώσεις και να βρέξεις», είπε ο αέρας.
- «Δε θέλω να βρέξω», είπε ο Συννεφούλης.
- « Σύννεφο και δε θέλεις να βρέξεις; Τότε τι θα κάνεις, θα ξύνεις τη μύτη σου;»
- « Είμαι ένα όμορφο σύννεφο και δε θέλω να χαλάσω την ομορφιά μου».
- « Είσαι ένα τσιγκούνικο σύννεφο», είπε ο αέρας και έφυγε.



Λίγο αργότερα συνάντησε το Χελιδόνη, που λαχανιασμένο έκατσε πάνω του.

- « Ε, τι με πέρασες για καρέκλα; Αν πήγαινες στο σχολείο θα ήξερες ότι είμαι φτιαγμένο από νερό», είπε ο Συννεφούλης.

- « Νερό, δώσε μου λίγο νερό, γιατί διψάω», είπε το χελιδόνη.

- « Ούτε καρέκλα είμαι, ούτε βρύση», είπε ο Συννεφούλης και συνέχισε το ταξίδι του.



Ο Συννεφούλης έφτασε στη μεγάλη πολιτεία. Οι άνθρωποι χάρηκαν όταν τον είδαν και άρχισαν να χορεύουν.
- « Επιτέλους θα βρέξει. Θα ποτιστούν τα χωράφια. Θα έχουμε νερό να πιούμε. Θα πλυθούν οι δρόμοι.»
έλεγαν οι άνθρωποι.
- « Δεν είμαι σύννεφο της βροχής. Είμαι μόνο για ομορφιά», είπε ο Συννεφούλης και πήγε να φύγει.



Είδε κάτι να κοκκινίζει και σταμάτησε.



- « Ένα τριαντάφυλλο», είπε ο Συννεφούλης. Το τριαντάφυλλο είχε γείρει το κεφάλι του και έμοιαζε άρρωστο.
«Κρίμα τόσο όμορφο λουλούδι να χαθεί! Μήπως χρειάζεσαι γιατρό; Θα τρέξω να στον φέρω», είπε ο Συννεφούλης.
- « Νερό, νερό θέλω», είπε το τριαντάφυλλο.



- «Νερό, νερό», είπε ο Συννεφούλης. Τα μάτια του δάκρυσαν και σταγόνες άρχισαν να πέφτουν πάνω στο τριαντάφυλλο.
Το τριαντάφυλλο άρχισε να πίνει.
Έγινε πάλι πανέμορφο και έστειλε το άρωμά του στον Συννεφούλη.



Υπόκλιση



Υπόκλιση



Ο Συννεφούλης στολίζει την τάξη μας

