

Ο ΧΙΟΝΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΡΙΤΣΙ



ΗΛΙΑΣ

ΓΕΝΑΡΗΣ – ΦΛΕΒΑΡΗΣ 2021 /17^ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΛΙΟΥ – 2^ο ΤΜΗΜΑ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΕΛΕΝΗ ΚΟΥΜΟΥΛΙΔΟΥ

ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΟΥ ΜΙΛΑΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΦΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ,
ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΕΝΑ ΜΙΚΡΟ ΚΟΡΙΤΣΙ ΚΑΙ ΕΝΑ ΧΙΟΝΑΝΘΡΩΠΟ
(ΔΙΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΜΥΘΙΟΥ ΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΤΡΙΒΙΖΑ)



ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ



Μια φορά και ένα καιρό, σε μια πλατεία στην πολιτεία με τους χίλιους κόκορες ανεμοδείχτες, κάποια παιδιά παίζανε χιονοπόλεμο με το χιόνι που είχε ρίξει όλο το βράδυ.

Σε αυτή την πλατεία είχε το άγαλμα του ένας καβαλάρης στρατηγός που θύμωνε γιατί τα παιδιά τον είχαν βρει στόχο και του ρίχνανε χιονόμπαλες.



Σε αυτή την ίδια πλατεία, τα παιδιά του Δημάρχου, ο Φάνης, ο Θάνος και η Μαριάννα φτιάξανε ένα χιονάνθρωπο με φασόλια μαυρομάτικα για μάτια, πέντε φουντούκια για κουμπιά και μια πίπα στο στόμα, που είχαν πάρει από τον μπαμπά τους το δήμαρχο.



Χιονάνθρωπος Πλατεία





Η Μαριάννα του είπε ...
-Πόσο όμορφος είσαι!!!
Θα ήθελα να ζήσεις για πάντα...
Θα ήθελα να μη λιώσεις ποτέ...

-Εντάξει, δε θα λιώσω ποτέ!!!

Υποσχέθηκε ο χιονάνθρωπος
στο μικρό κορίτσι και τότε η
Μαριάννα τον αποχαιρέτησε με
ένα φιλή και του χάρισε ένα
δαχτυλίδι με τρεις γαλάζιες
πέτρες σαν τα μάτια της.

Ύστερα η Μαριάννα μαζί με τα αδερφάκια της φύγανε για το σπίτι τους, όπου η μαμά τους τους περίμενε να φάνε τηγανιτές πατάτες και κάστανα ζεστά.



Όταν έφυγαν τα παιδιά , ο
Τουρτούρι και ο Καβαλάρης έμειναν
μόνοι στην πλατεία και άρχισαν να
μιλούν και να διαφωνούν...

Ο Καβαλάρης του έλεγε ότι δε θα
καταφέρει να κρατήσει την υπόσχεση
του ,γιατί θα τον λιώσει ο ήλιος, ο
μεγάλος του εχθρός.



Το αγαθό
σου
καβαλάρη





Αντίθετα όμως ο
Τουρτούρι επέμενε
ότι θέλει πάρα πολύ
να κρατήσει
την υπόσχεση που έδωσε
στη φίλη του και θα
προσπαθήσει
να τα καταφέρει!!!



Τότε ακούστηκε η φωνή
μιας χιονονιφάδας που
του είπε πως αν δε θέλει
να λιώσει πρέπει να
πάει ... στο Βόρειο Πόλο,
και να μείνει εκεί για
πάντα.

Ο Τουρτούρι ήξερε πια τι έπρεπε να κάνει... Άρχισε να κουνιέται γρήγορα δεξιά αριστερά, δεξιά αριστερά ώσπου ξεκόλλησε ... και χοπ χοπ χροπηδώντας, ξεκίνησε το ταξίδι του!!!!!!

-EEEEEE που πας;... Στάσου!!!!..... Είσαι τρελός;;;;;;... φώναξε ο Καβαλάρης.
-Μα στο Βόρειο Πόλο φυσικά, πριν λιώσω, για να κρατήσω την υπόσχεση μου!



ΜΑΡΙΑ

Χοροπηδώντας
βρέθηκε έξω από το
σπίτι του δημάρχου,
που εκείνη την ώρα
έψαχνε την πίπα του
και δεν ήξερε πως τα
παιδιά του την είχαν
χαρίσει στον
Τουρτούρι.





Ο ΣΟΖΙΛΙΣΤΗΣ
ΣΟΛΙΣΤΗΣ



Βλέποντας τότε από το ανοιχτό του παράθυρο τον Τουρτούρι με την πίπα του έγινε έξω φρενών!



Νόμισε πως ο χιονάνθρωπος του έκλεψε την πίπα και φώναξε αμέσως την πυροσβεστική να φέρει φλογοβόλα, για να τον λιώσει και να την πάρει πίσω!

Η Μαριάννα όμως, είδε τον αγαπημένο της χιονάνθρωπο από το ανοικτό παράθυρο να κινδυνεύει και κατέβηκε γρήγορα γρήγορα με το νυχτικό της για να τον σώσει.



ΛΥΔΙΑ

- Μα που πας Τουρτούρι;
- Πάω στο Βόρειο Πόλο , για να μη λιώσω και για να κρατήσω την υπόσχεση που σου έδωσα.
- Ωωωω, αλήθεια θα μου λείψεις τόσο πολύ, αλλά αφού είναι για καλό σου...



Εκείνη την ώρα ακούστηκαν οι σειρήνες της πυροσβεστικής και γενναίοι πυροσβέστες με φλογοβόλα στα χέρια ετοιμάστηκαν να συλλάβουν το Χιονάνθρωπο που είχε κλέψει την πίτα του δημάρχου.



Οι πυροσβέστες άρχισαν να κινούνται απειλητικά προς το χιονάνθρωπο...

ΙΩΝΑΣ



ΣΤΑΜΑΤΗΣ



Όμως την τελευταία στιγμή η Μαριάννα και ο Τουρτούρι πρόλαβαν να κρυφτούν πίσω από κάτι κάδους σκουπιδιών, που αλήθεια βρώμαγαν πάρα πολύ και έτσι οι πυροσβέστες έχασαν τα ίχνη τους.



ΛΑΜΠΡΟΣ



22/11/201

Οι δυο φίλοι σώθηκαν χάρη στη γάτα τη Ροζούλα, που μόλις είχε φάει το τελευταίο της ψαροκόκκαλο!!!
Πως έγινε αυτό;
Η Ροζούλα έκανε αντιπερισπασμό...!

Η μαύρη γάτα πήδηξε ξαφνικά μπροστά στους πυροσβέστες...

Εκείνοι τότε, άρχισαν να τρέχουν φοβισμένοι να σωθούν...

Γιατί;

Γιατί πίστευαν ότι η μαύρη γάτα είναι γρουσουζιά, και μπορεί να καούν τα μουστάκια τους.

« Μαύρη γάτα άμα δεις,
τρέξε γρήγορα να σωθείς! »

Αφού έφυγαν οι πυροσβέστες ήρθε η ώρα του αποχωρισμού για τους δυο φίλους.

-Πρέπει να φύγω, είπε ο Τουρτούρι.

-Και εγώ πρέπει, θα με ψάχνει η μαμά μου...

-Θα μου λείψεις...είπε ο Τουρτούρι...

-Και εσύ θα μου λείψεις, είπε η Μαριάννα...και συνέχισε...

Καλό ταξίδι φίλε μου! Να προσέχεις... Είμαι σίγουρη πως θα τα καταφέρεις!



Ύστερα ο χιονάνθρωπος έφυγε... Προτού χαθεί στο σκοτάδι , στράφηκε για μια στιγμή και κοίταξε πάλι τη Μαριάννα και εκείνη του έστειλε ένα τελευταίο φιλί.



Μόλις έφυγε ο Τουρτούρι η Μαριάννα επέστρεψε σπίτι της.
Μόνο ένα σπουργιτάκι έμεινε στον έρημο δρόμο να κοιτά αμέριμνο
το δρόμο για το Βόρειο Πόλο...



Και κάπως έτσι το ταξίδι στη περιπέτεια για τον Τουρτούρι ξεκίνησε...
Έπρεπε όμως να ταξιδεύει πάντα νύχτα για να προστατεύεται
από τον κίτρινο εχθρό του ... τον ήλιο!

ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ



Ο χιονάνθρωπος
βρεινάει το ταξίδι
για το βόρειο πόλο

Και ενώ ο Τουρτούρι ταξίδευε για το Βόρειο Πόλο , πίσω στην πολιτεία με τους χιλιους κόκορες ανεμοδείχτες η Μαριάννα αρρώστησε βαριά...



Βλέποντας όμως από το παράθυρό της τον ήλιο να λάμπει στον ουρανό τον φώναξε και τον παρακάλεσε να κρυφτεί για χίλια χρόνια για να μη λιώσει ο χιονάνθρωπός της... Δε γίνεται αυτό που μου ζητάς, είπε ο ήλιος, λυπάμαι!! -Όμως επειδή σε αγαπάω θα σου κάνω το χατήρι και θα κρυφτώ για μια δυο μέρες...



Έτσι και έγινε...

Και ο Τουρτούρι συνέχισε το μοναχικό του ταξίδι, ώσπου έφτασε στη τρομακτική χώρα των Λασπανθρώπων!

ΜΑΝΑΤΙΣΤΗΣ



Το πρώτο πράγμα που του έκανε εντύπωση μπαίνοντας στη χώρα των Λασπανθρώπων ήταν μια πινακίδα που έλεγε...
«Σας αγαπάμε χιονάνθρωποι! Καλώς ήρθατε στη χώρα μας! Σας αγαπάμε!»



Διστακτικά ο Τουρτούρι πέρασε την είσοδο της χώρας των Λασπανθρώπων και το μόνο που άκουγε ήταν η καρδούλα του που χτύπαγε δυνατά...

ΧΑΡΗΣ



Και είχε δίκιο που φοβόταν ο Τουρτούρι, καθώς στην πραγματικότητα οι Λασπάνθρωποι δεν αγαπούσαν καθόλου τους χιονάνθρωπους και ήθελαν να τους αιχμαλωτίζουν , να τους λασποβολούν και να τους κάνουν... Λασπάνθρωπους...



Στο δρόμο του έβλεπε παντού λασπωμένα σπίτια... Πέρασε από το λασποπλαστείο, το λασπόφουρνο και μόλις έστριψε στο βρωμιστήριο ένωσε ένα λασπωμένο χέρι να του κλείνει το στόμα και να τον σέρνει σε μια Φυλακή... ΧΑΧΑΧΑ... σε τσακώσαμε , είπε μια άγρια φωνή... Ετοιμάσου αύριο να γίνεις ένας από εμάς... Θα σε λασποβολήσουμε!!!!



Πίσω από τα κάγκελα της φυλακής ο Τουρτούρι παρακολούθησε με αγωνία τον λασποβολισμό ενός άλλου χιονάνθρωπου... και όταν νόμιζε πως κάθε ελπίδα για σωτηρία είχε χαθεί άκουσε κλειδιά στην πόρτα...



-Κάνε γρήγορα φίλε, ακολούθησε με!!! Ήρθα για να σε σώσω...
Ήταν ένας καλός λασπάνθρωπος που τον λυπήθηκε
και του έδειξε το δρόμο για την ελευθερία... Έτσι ο Τουρτούρι
δραπέτευσε από τη χώρα των Λασπανθρώπων και συνέχισε το ταξίδι του...



ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

Το Βρομιστήριο



ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Χ



Ο Τουρτούρι πέρασε και από τη χώρα των Ψωνιστών Ανθρώπων και εκεί συνάντησε
Το Σμαράγδιο Μπριλάντη. Αυτός ήθελε να του πουλήσει μια ομπρέλα για να
προφυλαχτεί από τον ήλιο και για αντάλλαγμα ζητούσε το δαχτυλίδι που είχε
χαρίσει
η Μαριάννα στον Τουρτούρι... Ο Τουρτούρι όμως προτίμησε να κρατήσει το
δαχτυλίδι
με τις γαλάζιες πέτρες που του θύμιζαν τα μάτια της Μαριάννας και συνέχισε το
ταξίδι του!





Ταξιδεύοντας ο
Τουρτούρι
πέρασε και από
ένα ταχυδρομείο
και εκεί
σταμάτησε για
λίγο για να
στείλει ένα
γράμμα με
ταχυδρομικό
περιστέρι
στην καλή του
Μαριάννα
και να την
ενημερώσει για
την πορεία και
τις περιπέτειες
του ταξιδιού
του...

Κάποια στιγμή ο Τουρτούρι έφτασε και στη χώρα με τα κίτρινα καπέλα...

ΓΙΩΡΓΟΣ



όταν όμως είδαν ότι ο φίλος μας δε φορούσε κίτρινο καπέλο
τον πήραν στο κυνήγι... και ο Τουρτούρι όπου φύγει φύγει

ΛΠΑΜΠΗΣ 3-2-2021

Η χώρα με τα
μύρινα
καπέλα
που
ωμολογεί
τον
Πιονιόφωτο



Για να γλυτώσει από το κυνηγητό ο Τουρτούρι μπήκε σε ένα μαγαζί που πουλούσε ψυγεία και κρύφτηκε μέσα σε ένα από αυτά... Το ψυγείο όμως αυτό γρήγορα το αγόρασε κάποιος για τον αυτοκράτορα της Παταραγονίας για να το χρησιμοποιήσει σα φυλακή για τους πιγκουίνους του που δεν τον άκουγαν καθόλου και έκαναν αταξίες... Και έτσι ξαφνικά ο Τουρτούρι βρέθηκε μέσα σε ένα αεροπλάνο να ταξιδεύει για Παταραγονία...



Φανταστείτε την έκπληξη του Βασιλιά όταν άνοιξε το ψυγείο και είδε μέσα τον Τουρτούρι... Αρχικά νόμισε πως ήταν κατάσκοπος και ζήτησε να τον φυλακίσουν... Όταν όμως ο Τουρτούρι διηγήθηκε τις περιπέτειές του ο βασιλιάς τον λυπήθηκε και τον βοήθησε να φτάσει στο Βόρειο Πόλο...



Και έτσι ο Τουρτούρι κατάφερε να φτάσει στο Βόρειο Πόλο... και να κρατήσει την υπόσχεσή του στη φίλη του Μαριάννα...



Λίγες όμως μέρες μετά ο Τουρτούρι δέχτηκε μια αναπάντεχη επίσκεψη από τον ίδιο τον αυτοκράτορα της Παταραγονίας, ο οποίος πήγε για να του χαρίσει το ψυγείο...

... είπε πως το είχε μετανιώσει και δεν το ήθελε άλλο πια για να φυλακίζει εκεί μέσα τους γλυκούς του πιγκουίνους!!!!



Τότε μια τρελή ιδέα γεννήθηκε στο μυαλό του φίλου μας ...
σκέφτηκε λοιπόν να βάλει ρόδες και ένα τιμόνι
και να μετατρέψει το ψυγείο σε ... ψυχροκίνητο !!!!!!!...
...και με αυτό μια φορά το χρόνο να επισκέπτεται τη φίλη του τη Μαριάννα!!!



Έτσι κάθε χρόνο, όταν πλησιάζει η επέτειος που τον είχε φτιάξει η Μαριάννα ,
ο Τουρτούρι αποχαιρετά τους φίλους του στο Βόρειο Πόλο, μπαίνει στο
ψυχοκίνητό του και ταξιδεύει για την πολιτεία με τους χίλιους κόκορες
Ανεμοδείχτες...



Όπου τον περιμένει πάντα με λαχτάρα η φίλη του Μαριάννα
για να περπατήσουν οι δυο τους μαζί πιασμένοι χέρι χέρι
στους δρόμους της κοιμισμένης πολιτείας...



Και έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα...

