

Τα παιχνίδια του αγέρα

Τρέλες που κάνει σήμερα τ' αγέρι!
Δέντρα, λουλούδια, γίνανε άνω κάτω.
Μου βούτηξε το κέντημα απ' το χέρι
και σκέπασε τον κοιμισμένο γάτο.

Τα ρούχα τ' απλωμένα, κούνια μπέλα...
Φτερούγισε το σάλι της γιαγιάς.
Και να η μεταξωτή μου ροζ κορδέλα
φιογκάκι στην κορφή της λεμονιάς.

Τι κέφια που 'χει σήμερα τ' αγέρι!
Ποτήρια σπάει, στα πιάτα μας βουτά
κι η εφημερίδα, απ' του παππού το χέρι,
τρελό πουλί, στα σύννεφα πετά!

Ντίνα Χατζηνικολάου

Ψιλή βροχούλα

Ψιλή βροχούλα έπιασε ,
κρύφτηκαν τα πουλάκια
και τρέξανε στο σπίτι τους ,
μούσκεμα τα πουλάκια .

Αμέσως εμφανίστηκαν
ένα σωρό ομπρέλες ,
μποτάκια κι αδιάβροχα ,
βγήκαν απ' τις κασέλες .

Ζήση Ανθή

Το χιόνι

Όλα σκεπάστηκαν μ' άσπρο χαλί,
γλέντι τρικούβετο μες την αυλή.
-Χιονάνθρωπο πάμε να φτιάξουμε,
ελάτε, παιδιά, να γελάσουμε!

Να τ' ανθρωπάκι! Καπέλο φαρδύ,
πούρο στο στόμα, στο χέρι ραβδί,
είν' όλο πόζα και μεγαλείο!
(Ήλιε, μην κάνεις κανέν' αστείο...)

Δέστε! Θαρρώ μας γελά πονηρά.
Μας βγήκε ο ήλιος...Τι συμφορά!
Και τ' ανθρωπάκι πια δε γελάει.
Δάκρυσε λίγο, έλιωσε πάει...

Ντίνα χατζηνικολάου

Συννεφάκια

Συννεφάκια μου τρεχάτα,
πάνω στου ουρανού τη στράτα,
πόσες μορφές αλλάζετε
κι όλο με κάτι μοιάζετε...
Να ένα καράβι!
Μια αλεπού!
Να το κεφάλι του παππού!
Να έν' αμαξάκι που κυλά
σε μπαμπακένιες ρούγες!
Μ' αλλάζουν όλα στο λεπτό
Και τώρα βλέπω έναν αϊτό
Που στάθηκε μεσούρανα
μ' ολάνοιχτες φτερούγες...
Πόσες μορφές αλλάζετε
Κι όλο με κάτι μοιάζετε,
Συννεφάκια μου τρεχάτα
Πάνω στ' ουρανού τη στράτα!

Οι μύγες στη λιακάδα

Μαύρες μύγες και μυγάκια
μέλισσες και μυρμηγκάκια
μπήκαν μέρα με λιακάδα
σ' ένα μπολ με μαρμελάδα.

Μπαινοβγαίνουν με τσουλήθρες
κάνουν μπλουμ και
μπουρμπουλήθρες,
κάνουν μπάνιο, κολυμπάνε
μασουλάνε και ρουφάνε.

Παυλίνα Παμπούδη

Ομίχλη

Ομίχλη λευκή, σαν αφρός,
σκεπάζει τον κόσμο τριγύρω.

Κρύβει δέντρα, σπίτια,
παιχνίδια, και κάνει τον κόσμο
μαγικό παραμύθι.

Πού πήγαν όλα; Τι συμβαίνει;

Μην φοβάσαι, η ομίχλη παίζει!

Κρύβεται και ψάχνει, έρχεται και φεύγει,
σαν παιχνίδι στην αυλή, μαζί μας χορεύει!

Πηγή: *Gemini ai*

Παγάκια από ψηλά

Από ψηλά έρχεται, σα βροχή,
παγάκια μικρά, σα δάκρυα κρύα.
Κάνει θόρυβο, χτυπά τα πάντα
, και κάνει τον κόσμο άσπρο, σα χιόνι.

Χαλάζι πέφτει, λευκά μπαλάκια,
σκληρά, σα διαμαντάκια.
Χτυπά στα τζάμια, στα κεφάλια,
και κάνει τα πουλιά να
τρομάζουν τρομερά.

Πηγή: *Gemini ai*

Ανεμοθύελλα, παιχνίδι δυνατό

Φυσάει ο άνεμος δυνατά,
σαν θηρίο βρυχάται,
σαν δράκος ξαφνικός.
Κουνάει τα δέντρα, τα λυγίζει,
τα φύλλα σηκώνει, ψηλά τα πετάει.
Σκόνη και χώμα, παντού σκορπάει,
τα μάτια μας τυφλώνει,
τα μαλλιά μας σηκώνει.
Κρύβει τον ήλιο,
φέρνει συννεφιά,
και κάνει τον κόσμο,
σα θάλασσα θυμωμένη.

Πηγή: *Gemini ai*

Χιονοθύελλα

Χιόνι πέφτει, λευκό απαλό,
στρώνει τη γη,
σα να 'ναι άσπρο χαρτί.
Παιδιά χαρούμενα,
παίζουν στα χιόνια,
χτίζουν ανθρωπάκια
με κάρβουνα ματάκια.

Μα ο άνεμος δυναμώνει,
και η χιονοθύελλα έρχεται
θυμωμένα, δυνατά.
Χιόνι λευκό, παντού σκορπάει,
τα μάτια τυφλώνει,
τα πρόσωπα χτυπάει, τα πονάει.

Πηγή: *Gemini ai*

Η καταιγίδα

Ο ουρανός θύμωσε,
μαύρα σύννεφα φόρεσε.
Βροντές βροντούν δυνατά,
αστραπές λάμπουν τρελά.
Η βροχή πέφτει ορμητικά,
ποτάμια τρέχουν παντού, ξαφνικά.
Φοβούνται τα ζωάκια,
κρύβονται σε φωλιές,
βαθιά στα λαγούμια.
Ο κεραυνός σχίζει τον ουρανό,
φωτιά ρίχνει, σα να 'ναι παιχνίδι.

Πηγή: *Gemini ai*