

«Μια μέρα στο δάσος»

Μια φορά κι έναν καιρό σε ένα δάσος μακρινό ζούσε μια αλεπού που την έλεγαν Λέγκι Ζέγκι. Το όνειρό της ήταν να πετάξει. Κάθε πρωί έβγαινε από τη φωλιά της και κοιτούσε τον ουρανό. Χαιρετούσε τα πουλιά, αναστέναζε βαδιά και έλεγε τον καημό της: «Αχ πουλάκια μου γλυκά να μπορούσα κι εγώ μαζί σας να πετάξω μακριά»»



Μια μέρα στο διπλανό ξέφωτο
ακούστηκε φασαρία. Μια μεγάλη
παρέα ανθρώπων επισκέφτηκε το
δάσος για Πικ Νικ. Ανάψανε φωτιά
να ψήσουνε, βάλανε μουσική και
γέλια ακούγονταν σ' όλο το δάσος.
Όλα τα ζώα αναστατώθηκαν
εκείνη τη μέρα..



Ξαφνικά φύσηξε ένας δυνατός
αέρας και η φωτιά φούντωσε.
Τα ζώα τρόμαξαν και
κατάλαβαν ότι μια μεγάλη
πυρκαγιά τους απειλεί



Εκείνη την ώρα ένα σμήνος από αετούς και γεράκια που ήταν φύλακες του δάσους πέταξαν και ειδοποίησαν τα ζώα να απομακρυνθούν.

Κάποια ζώα όμως μαζί και η Λέγκι Ζέγκι, εγκλωβίστηκαν από τη φωτιά και φοβήθηκαν για τη ζωή τους. Οι φύλακες του δάσους, οι αετοί και τα γεράκια πέταξαν να βοηθήσουν.



Το κάθε πουλί έπιασε ένα ζώο και πέταξαν ψηλά. Ένας αετός έπιασε τη Λέγκι Ζέγκι και η αλεπού έκανε το όνειρό της πραγματικότητα!!! Πέταξε ψηλά!!! Παρόλο που ήταν φοβισμένη από τη φωτιά, ένωθε χαρούμενη που μπορούσε να πετάει!!!



Τα ζώα οδηγήθηκαν σε ασφαλές μέρος δίπλα στο ποτάμι.

Οι άνθρωποι κάλεσαν την πυροσβεστική και κατάφεραν να σβήσουν τη φωτιά πριν μεγαλώσει.



Το σπίτι των ζώων σώθηκε και οι άνθρωποι πήραν το μάθημά τους. Θα έπρεπε να είναι πιο προσεκτικοί γιατί το δάσος μας δίνει ζωή και είναι το σπίτι όλων μας!!!

Αποτέλεσμα ομαδοσυνεργατικής δράσης των μαθητών του Γ1 τμήματος για το μάθημα: «Εργαστήρια δεξιοτήτων»

Μαθητές: Αθανάσιος, Αποστολάκης, Ανδρεόπουλος, Ηλίας, Βεσέλι Έλενα, Γαλάνης Ανάργυρος, Ζιώγας Νικόλαος, Καρανίκας Ραφαήλ, Κερίμι Άννα Μαρία, Κρασοπούλου Δήμητρα, Κωσταδήμα Αναστασία, Λίταινα Μαλένα, Μπακαλούλης Περικλής, Μπαλατσός Αθανάσιος, Μπαλατσός Στέργιος, Τσακίρη Μαρίνα

Υπεύθυνοι: Γιάγκας Ανδρέας

Προβίδα Ειρήνη

