

Οι μικροί μαθητές του Νηπιαγωγείου μας
με αφορμή το ξύπνημα της Άνοιξης
θέλησαν να ενημερωθούν για τον τρόπο
που μεγαλώνει ένα φυτό.





Έτσι, ασχοληθήκαμε
με το βιβλίο
του Eric Carle
«Το σποράκι ταξιδεύει»



Κι αφού παρατηρήσαμε κι αντιστοιχίσαμε....




Πήραμε την απόφαση
να εφαρμόσουμε!!!!
Έτσι σπείραμε
λίγα φασόλια σε
ένα γυάλινο γλαστράκι
και αρχίσαμε
να παρατηρούμε
μέρα με τη μέρα
την ανάπτυξή τους!!!!



Στολίσαμε την
τάξη μας με
υπέροχα
ηλιοτρόπια.....



An illustration of a green notebook with a white cover, surrounded by several colorful tulips (yellow, pink, red) and green leaves. The notebook is open, and the text is written on the right page.

Φτιάξαμε τις δικές
μας πανέμορφες
τουλίπες.....



Φτιάξαμε τις δικές μας πανέμορφες τουλίπες.....



Αλλά κάτι μας έλειπε.....
Κάτι που θα.....
μας άλλαζε την καθημερινότητα.....

Και ναι !!!!
Το βρήκαμε!!!!
Με τη βοήθεια των
κυρίων Γυαλιά, γονιών
μαθήτριάς μας
και της πολύτιμης
καθαρίστριάς μας
της κυρίας Αλεξίας
η αυλή μας
έγινε αγνώριστη!!!!!!!



Και η κυρία Χριστίνα των Αγγλικών έσπειρε μαζί με τα παιδιά σπόρους στο παρτέρι της αυλής μας για να καλωσορίσουν στα Αγγλικά την Άνοιξη....



Κι αμέσως μετά στείλαμε στους γονείς ένα μήνυμα....

Αγαπητοί γονείς,

Θέλοντας να ομορφύνουμε το χώρο που αυλίζονται τα παιδιά μας αγοράσαμε μερικά ανθισμένα και μαζί με τα παιδιά και την πολύτιμη συνδρομή της κυρίας Αλεξίας τα φυτέψαμε και όλοι μαζί τα φροντίζουμε καθημερινά και παρακολουθούμε την ανάπτυξή τους.

Θα ήταν υπέροχο για εμάς αν θα θέλατε να συνδράμετε κι εσείς σε αυτή την ωραιοποίηση του χώρου φέρνοντας ίσως ο καθένας από ένα μικρό λουλουδάκι ώστε να γεμίσει το παρτέρι μας ζωή κι ομορφιά.

"Το να ζεις μόνο δεν είναι αρκετό, είπε η πεταλούδα.

"Πρέπει να έχεις λιακάδα, ελευθερία κι ένα μικρό λουλούδι"

Χανς Κρίστιαν Άντερσεν

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων

Ο Σύλλογος Διδασκόντων

Και την άλλη μέρα το Νηπιαγωγείο μας γέμισε ανθισμένα, πολύχρωμα και
μοσχομυριστά λουλούδια....





Τα
κουβαλήσαμε
στην αυλή
μας.....



Και τα φυτέψαμε στο
παρτέρι μας!!






Αλλά και κάτω από το δεντράκι μας....

Ευχαριστούμε πολύ
τους κυρίους Πασάι,
γονείς του μαθητή μας ,
που μας έκαναν δωρεά
τα πανιά σκίασης!!





Κι έτσι τώρα
απολαμβάνουμε
το παιχνίδι μας...

Στο πιο όμορφο
Νηπιαγωγείο του
κόσμου.....

Στο
16°
Νηπιαγωγείο
Ηλιούπολης