

Επίσκεψη της Α΄&Β΄ τάξης στο Ιστορικό Μουσείο Κρήτης

Η σημερινή μέρα ήταν μέρα χαράς για τα «πρωτάκια» και τα «δευτεράκια» μας! Στο πλαίσιο των εργαστηρίων δεξιοτήτων, επισκεφθήκαμε το **Ιστορικό Μουσείο**. Ήταν **μία εκδρομή** που περιμέναμε με μεγάλη **ανυπομονησία**, καθώς αυτή την **εμπειρία την ζουν για πρώτη φορά** στα σχολικά τους χρόνια. Έτσι, φορώντας μάσκες, με το selftest και το αντισηπτικό στην τσάντα μπήκαν στο πούλμαν φόρεσαν ζώνες και ξεκινήσαμε.

Στη διαδρομή κοιτάζαμε τα πάντα από ψηλά. Είδαμε την πόλη και σε λίγο, τη θάλασσά με τα πλοία και τις βαρκούλες. Όταν φτάσαμε, το Ιστορικό Μουσείο, επιβλητικό, περίμενε να μας υποδεχτεί στους φιλόξενους χώρους του.

Παρακολουθήσαμε το **εκπαιδευτικό πρόγραμμα** «Να 'μουν γάργαρα νερό». Υπεύθυνη της ξενάγησής μας και του προγράμματος ήταν η κυρία Στέλλα Μαλλιαράκη, η οποία με τη ζεστασιά της και την αμεσότητά της μας έκανε να νιώσουμε αμέσως όμορφα.



Ξεκινήσαμε με βιωματικά παιχνίδια και θεατρικό παιχνίδι να θυμηθούμε τον κύκλο του νερού.





Στη συνέχεια, γίναμε εξερευνητές, βρήκαμε και μάθαμε πληροφορίες για τις παλιές βρύσες των προπροπροπαπούδων μας, τις λεγόμενες κρήνες, αλλά και για τα πηγάδια, από τα οποία έπαιρναν νερό οι άνθρωποι για τα σπίτια τους.





Έπειτα, είδαμε σε μια εντυπωσιακή μακέτα πώς ήταν παλιά το Ηράκλειο, κάναμε περίπατο στην ιστορία της ύδρευσης της πόλης μας και μάθαμε πώς ερχόταν το νερό στην πόλη στο πέρασμα των χρόνων.



Τέλος, με εκπαιδευτικές δραστηριότητες ανακαλύψαμε τρόπους να διαφυλάττουμε και να μην σπαταλάμε άσκοπα το νερό.





Επιστρέψαμε γεμάτοι εικόνες και με την σκέψη ότι το νερό που μας δίνει ζωή, θα πρέπει να το προστατεύουμε, να το αγαπάμε και να μην το σπαταλάμε!

Μερικές από τις ζωγραφιές μας...



Μικροί και μεγάλοι περάσαμε πολύ ωραία γιατί οι εκδρομές μας έλειψαν! Επιτέλους άρχισε να μυρίζει το παλιό γνώριμο σχολείο που αφήσαμε....