

Τάξη Στ' Δασκάλα:
Ειρήνη Κασέρη
Σχολικό έτος:
2023-2024

Θεματικός Κύκλος: Ζω καλύτερα- Ευ ζην
«Το σώμα μου μαθαίνω, το σέβομαι και το
λατρεύω»



Οι μαθητές και οι μαθήτριες παρατήρησαν και κατανόησαν καλύτερα το σώμα τους, μαθαίνοντας τα όργανα από το αναπνευστικό και το κυκλοφορικό σύστημά τους, την ορολογία των οστών, καθώς και τη θέση στο σώμα τους.



Ένωσαν 200 κομμάτια πάζλ και 10 κομμάτια από μέρη του σώματος, φτιάχνοντας ένα πάζλ ύψους 1 μέτρου και 30 εκατοστών, με το σχήμα του ανθρώπινου σώματος. Με τη δημιουργία του δεκάλογου του σεβασμού οι μαθητές/τριες προσδιόρισαν συγκεκριμένες ενέργειες και δράσεις που συνδέονται με τον σεβασμό και τον υιοθετούν ως σημαντική αξία στη ζωή τους.



Μέσα από τη συνεργασία οι μαθητές/τριες συνέδεσαν τον σεβασμό με διαφορετικές αξίες όπως η αγάπη, αποδοχή, η υπευθυνότητα καθώς επίσης ανέδειξαν τις δεξιότητες και τις αξίες που συνδέονται με τον σεβασμό. Δημιούργησαν δύο μικρά διαμάντια σεβασμού, που αποτελούνταν από εννέα λέξεις το καθένα. Στη συνέχεια συνέθεσαν ένα μεγάλο διαμάντι που αποτελούνταν από δεκαέξι λέξεις.





Οργανώθηκε μια μικρή παράσταση κουκλοθέατρου στην τάξη που συνδέεται με κινητικές δεξιότητες αλλά προϋποθέτει, επικοινωνία, συνεργασία, σεβασμό, υπευθυνότητα αλλά και χαρά. Κατανόησαν τα στοιχεία που συνδέουν τη συγκεκριμένη δραστηριότητα με τον σεβασμό στο σώμα μας.



ΤΕΛΟΣ

**ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ
ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΣΟΧΗ
ΣΑΣ!**

