

14^ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΤΗΣ Δ΄ ΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟ

Σ' αγαπώ, σ' εκτιμώ

Δε σε χτυπώ σε συγχωρώ

ΟΧΙ bullying είναι κακό.

.....

Δεν γρατζουνίζουμε

Δεν χτυπάμε

Μόνο για να ζωγραφίζουμε.

.....

βτα χέρια δεν είναι για να χτυπάνε

Είναι για ν' αγαπάνε

Τα χέρια είναι για να αγκαλιάζουν

Τα χέρια είναι για χαιρετάνε.

.....

Τα χέρια είναι για να παίζουν

Τα χέρια είναι για να κρατάνε

Τα χέρια δεν είναι για να χτυπάμε

Τα χέρια δεν είναι για να σπρώχνουν

.....

Με τα χέρια κάνεις γράμματα και του θεού τα πράγματα

Να ζωγραφίζεις, να συγυρίζεις αλλά όχι να ζορίζεις.

.....

Τα χέρια δεν είναι να χτυπούν, μονάχα να χαϊδολογούν

Τα χέρια είναι ο τρόπος που πραγματοποιούν τις εμπνεύσεις.

.....

Τα χέρια δεν είναι για να δέρνουν

Τα χέρια είναι για να παίζεις και να χαιρετάς

Αλλά όχι για να βαράς

Μπορείς να κάνεις πολλά.

.....

Τα χέρια δεν είναι για να δέρνουν

Τα χέρια δεν είναι για να δέρνουν ούτε για να αρπάζουν, ούτε για να παίρνουν

Τα χέρια είναι για να χαιρετούν

Και στις παραστάσεις να χειροκροτούν.

ΟΧΙ ΛΕΜΕ

Στην αποτυχία, στο μίσος, στον θυμό, στην πικρία, στην κακία, στη λύπη, στη βία, στα ψέματα, στον φόβο, στην τιμωρία, στον πόλεμο, στην αδιαφορία, στις κακές λέξεις, στο ξύλο.

ΛΕΜΕ ΝΑΙ

Στην αγάπη, στις αγκαλιές, στις καλές λέξεις, στη βοήθεια, στην ελπίδα, στο φιλί, στην εμπιστοσύνη, στην φροντίδα, στην προσπάθεια, στην ειρήνη, στην αλήθεια, στην επιτυχία, στο παιχνίδι, στο σχολείο.

ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΗΣ Δ΄ΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟ

ΤΑ ΛΟΓΑΚΙΑ ΤΑ ΓΛΥΚΑ

Γιούπι για για γιούπι-γιούπι για

Μου αρέσουν τα λογάκια τα γλυκά.

Όχι λόγια που πληγώνουν

Όχι λόγια που θυμώνουν

Μόνο λόγια που γλυκαίνουν την καρδιά.

Γιούπι για για γιούπι-γιούπι για
Δεν τα θέλω τα λογάκια τα πικρά,
Ναι στα λόγια που στηρίζουν,
Ναι στα λόγια που βοηθάνε,
Ναι στα λόγια που μας δίνουνε χαρά.

Γιούπι για για γιούπι-γιούπι για
Τα ωραία τα λογάκια τα γλυκά
Μία λέξη θα βοηθήσει
Τη φιλιά να ανθίσει
Πες συγγνώμη και θα νιώσεις πιο καλά.