

«Όσο αποβλέπουμε στο ουσιαστικό και στο κύριο στη ζωή και στην τέχνη μας, τόσο ρίχνουμε ρίζες στο γνήσιο είναι μας, εξασφαλίζοντας έτσι την παραδοτική συνέχεια. Αλλιώς δουλεύουμε στο μεταβλητό και στο εφήμερο, και καταλύουμε έτσι τη σχέση του σήμερα και του αύριο με το χθες, Δηλαδή την ιστορική μας μνήμη.»

Τα λόγια αυτά του Δημήτρη Πικιώνη αποτελούν υποθήκη, είναι σημείο αναφοράς για μας και για τα παιδιά μας. Τα έχουμε ανάγκη σήμερα όσο ποτέ άλλοτε για να μπορέσουμε να πορευτούμε, χωρίς συμπλέγματα κατωτερότητας και ανωτερότητας, αλλά με σιγουριά και αυτοπεποίθηση σ' έναν κατακερματισμένο, ανταγωνιστικό και με ανοιχτά σύνορα κόσμο. Τα έχουμε ανάγκη για να πορευτούμε με γνώση του εαυτού μας ως πολιτισμικού συνόλου, που όμως δεν θα υπονομεύει, αλλά θα ενισχύει «την καλώς εννοουμένην συνεργασίαν των φυλών», για να εκφραστώ πάλι με τα λόγια του Πικιώνη.

Οι μεγάλοι διανοητές είναι διαχρονικοί, συνομιλούν με όλες τις εποχές.

Το 14^ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών «Δημήτρης Πικιώνης» έχει την τύχη και το βάρος μιας σπουδαίας πολιτιστικής κληρονομιάς, την οποία ο Σ. Δ. αποφάσισε να αξιοποιήσει. Σ' αυτό το πλαίσιο αποφάσισε την απόδοση της προσωνυμίας «Δημήτρης Πικιώνης» στο σχολείο μας, κινήσαμε ταχύτατα τις σχετικές διαδικασίες με αποτέλεσμα να έχει ήδη δημοσιευτεί στο ΦΕΚ. Κηρύξαμε το 2012-13, που το σχολείο ολοκληρώνει 80 χρόνια από την ίδρυσή του, έτος για τη διάσωση και την αποκατάσταση του σχολείου και για τους μαθητές, αναλάβαμε την ευθύνη ενός προγράμματος φιλαναγνωσίας, το οποίο προχθές παρουσιάσαμε και στο διεθνές συνέδριο που συνδιοργάνωσαν τα παιδαγωγικά τμήματα των πανεπιστημίων Πατρών και Αθηνών, με στόχο την καλλιέργεια συνείδησης πολιτιστικής κληρονομιάς και περιβαλλοντικής ευαισθησίας. Στο ίδιο πλαίσιο αποφασίστηκε και η σημερινή μας εκδήλωση στην οποία και σας καλωσορίζω.