

145ο Νηπιαγωγείο Αθηνών



Καλημέρα σχολείο!!!



*Οι δημοσιογράφοι του
145 Νηπιαγωγείου Αθηνών*

Φύλλο 10 Μάρτιος-Μάιος 2023

Στο φύλλο αυτό, θα διαβάσετε για εκδηλώσεις και δραστηριότητες που τα παιδιά θεωρούν σημαντικές.

Περιεχόμενα :

- Σελ. 1... Γιορτάζουμε το 1821
Βόλτα στην Κυπριάδου
- Σελ.2... Βόλτα στην Κυπριάδου
Στο υπαίθριο Μουσείο
Γ. Ζογγολόπουλου
- Σελ. 3... Πρόγραμμα οδικής ασφάλειας
Στο Λόφο Φιλοπάππου με τον
Πικιώνη
- Σελ. 4... Εξερευνώντας τη ζωή της
πλατείας μας
Επίσκεψη στο 142ο Δ. Σ.
Αθηνών

Στη γιορτή για την 25η Μαρτίου 1821, ήρθαν οι γονείς μας και είδαν την παράστασή μας για τους Έλληνες που ήταν σκλαβωμένοι στους Τούρκους και πολέμησαν πολύ σκληρά γιατί την πατρίδα τους αγάπησαν βαθιά. Είπαμε τα ποιήματά μας και χορέψαμε τη Γερακίνα και το Μπάλλο. Μετά φύγαμε με το φέσι στο κεφάλι μας και τη σημαία που την κάναμε με τύπωμα. Στο τέλος βγάλαμε και φωτογραφίες. Μιλήσαμε και για τους ήρωες της Επανάστασης, τον Κολοκοτρώνη, το Διάκο, τον Παπαφλέσσα, τη Μπουμπουλίνα, τη Μαντώ Μαυρογένους, το Μιαούλη, τον Καραϊσκάκη ... (Μαρία, Πάνος, Φαίδρα, Έκτωρας, Αλεξία, Παναγιώτης, Στέφανος).



Τα νέα της τάξης μας ταξιδεύουν

Ταχ. Δ/ση: Τράλλων & Ωρωπού
Λαμπρινή

Τηλ.: 2102138827

Ηλ. Δ/ση: mail@145nip-athin.att.sch.gr

Ιστοσελίδα: blogs.sch.gr/145nipath

Πήγαμε στην Κυπριάδου και εκεί συναντήσαμε την κυρία Μαίρη (Πρόεδρος του Πολιτιστικού Εξωραϊστικού Συλλόγου της Κυπριάδου "Η Αναγέννηση" και μετά πήγαμε έξω από το σπίτι της γλύπτριας Φρόσως Μενεγάκη που έφτιαχνε γλυπτά, δηλ. αγάλματα. Η γλύπτρια ήθελε να έρχονται στο σπίτι της παιδιά που θα γίνουν ζωγράφοι (φοιτητές της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών) για να δουλεύουν εκεί αλλά δεν έχει γίνει αυτό. Είδαμε ένα σπίτι που ζούσαν μέσα άνθρωποι και τα παράθυρα (παντζούρια) είχαν σχέδια με λουλουδάκια (οικία Φώτη Κόντογλου).



Είδαμε κι ένα σπίτι που είχε σχέδια στα κάγκελα, στους τοίχους, στην πόρτα (οικία Δημήτρη Πικιώνη). Μετά πήγαμε στο σπίτι της κυρίας Μαίρης. Εκεί καθήσαμε, είδαμε πράγματα που είχε μέσα στο σπίτι της, ένα λιοντάρι ψεύτικο, φωτιστικά με σχέδια, χαλιά με σχέδια σα ψηφιδωτά, έπιπλα με ζωγραφιές (ξυλόγλυπτα), ζωγραφισμένα πιάτα στον τοίχο. Μας πρόσφερε μπάρες δημητριακών και βγάλαμε φωτογραφία στη σκάλα της. Της δώσαμε ένα βιβλιαράκι που μιλάει για τα σπίτια της Κυπριάδου και της πήραμε συνέντευξη (Πάνος, Αλεξία, Παναγιώτης, Φρόσω, Στέφανος, Φαίδρα, Σοφία, Μαρία, Κων/νος).



Φύγαμε από το σχολείο, μπήκαμε στο πούλμαν και πήγαμε στην Υπαίθρια Γλυπτοθήκη του Γιώργου Ζογγολόπουλου. Είδαμε γλυπτά, όπως το "Ζάλογγο" που οι γυναίκες οι Σουλιώτισσες πέφτουν από το γκρεμό, χορέψαμε και τραγουδήσαμε το "Ζάλογγο", είδαμε τους "Ολυμπιακούς Κύκλους", χωριστήκαμε σε ομάδες, τους φτιάξαμε και μετά τους μπερδέψαμε. Είδαμε τον "Αλέξανδρο" που ήταν φίλος με το Γιώργο Ζογγολόπουλο, ήταν τσαγκάρης και ήταν αυστηρός στο πρόσωπο. Είδαμε τον "Ποσειδώνα" και ένα γλυπτό που είχε κάτι τετράγωνα σα βιβλία το ένα πάνω στο άλλο (Cor-ten). Είδαμε και την "Ειρήνη". Φτιάξαμε τις ομπρέλες του Ζογγολόπουλου και ζωγραφίσαμε τα αγάλματα. (Πάνος, Έκτωρας, Παναγιώτης, Μαρία, Στέφανος, Φαίδρα, Αλεξία, Βάλια, Κωνσταντίνος, Νίκος Ν. Σοφία, Φρόσω, Παύλος).





Τμήμα 2 Πρωινή λειτουργία
Αλεξίου Σταυρούλα
Τμήμα 2 Ολοήμερο
Αρμενιάκου Κωνσταντίνα

Συντακτική ομάδα

Γκούρι Κάντρια
Ζαφείρης Παναγιώτης
Θεοδωράκης Παύλος
Κανελλόπουλος Στέφανος
Καραγγέλης Νίκος
Κλείτσας Κωνσταντίνος
Λεγάντη Ανναλίζα
Μαρίνη Βάλια
Νεματσιούκ Αλεξάνδρα
Νίκου Νίκος
Ντιόκα Αλεξία
Ντζιόκα Μαρία
Πρένγκα Νοέλιο
Σαββίδη Σοφία
Σιδηρόπουλος Πάνος
Σκέμπι Άλβιν
Στεργίου Φαίδρα
Τάσση Φρόσω
Τζιρίτας Έκτωρας

Βγήκαμε στην αυλή και η κυρία Αναστασία από το (Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας) "Πάνος Μυλωνάς" που έχασε τη ζωή του σε ένα ατύχημα στο δρόμο, μας έμαθε πώς να περνάμε από το δρόμο. Σήκωσε τον Άλβιν και την Μαρία και έκαναν τα αυτοκίνητα και ήρθε η Σοφία και ο Έκτωρας και ήταν οι πεζοί , κοίταξαν τρεις φορές δεξιά αριστερά και μετά προχώρησαν. Μας είπε ότι και τα αυτοκίνητα και και οι πεζοί πρέπει να πηγαίνουν αργά. Μας έμαθε να είμαστε πίσω από τη γκρι γραμμή του πεζοδρομίου και όταν περπατάμε τα χέρια μας πρέπει να είναι ελεύθερα γιατί αν τα έχουμε μέσα στις τσέπες μπορεί να σκοντάψουμε. Στο ποδήλατο πρέπει να φοράμε κράνος, επιγονατίδες, επιαγκωνίδες και ένα φωσφοριζέ μπλουζάκι.(Αλεξία, Πάνος, Φαίδρα, Έκτωρας, Μαρία, Σοφία, Κωνσταντίνος, Στέφανος).



Πήγαμε στο λόφο Φιλοπάππου . Στην αρχή φάγαμε για να έχουμε ενέργεια. Μετά περπατήσαμε το πλακόστρωτο που έφτιαξε ο Δημήτρης Πικιώνης και φτιάξαμε το δικό μας. Είδαμε μια σπηλιά που οι άνθρωποι νόμιζαν ότι ήταν η φυλακή του Σωκράτη αλλά στην πραγματικότητα ήταν σπίτι. Μετά πήγαμε στην εκκλησία Αγιος Δημήτριος Λουμπαρδιάρης και είδαμε τη μεγάλη και τη μικρή καμπάνα. Είδαμε και τον τοίχο με τα πολλά σχέδια. Μετά, φτιάξαμε τις δικές μας χελώνες γιατί το καβούκι τους μοιάζει με το πλακόστρωτο. Ύστερα μπήκαμε στο λεωφορείο και φύγαμε. (Αλεξία, Κωνσταντίνος, Παναγιώτης, Φαίδρα, Στέφανος, Φρόσω, Μαρία, Έκτωρας , Νίκος Ν.).



Επιμέλεια έκδοσης -Συντονισμός
Αλεξίου Σταυρούλα



Βγήκαμε έξω στην πλατεία , βρήκαμε ξερά φύλλα, ξυλοκέρατα, κουκουνάρια μικρά και μεγάλα, ένα σκοτωμένο πουλάκι , ένα φαγωμένο μήλο, μανταρίνια, ξυλάκια, γατούλες, πεταλούδες, πετρούλες. Ταΐσαμε τα πουλάκια, φτιάξαμε ταΐστρες και τις κρεμάσαμε από τα δέντρα.Είδαμε και τον παπά της εκκλησίας που τάζει κι αυτός τα πουλάκια.(Ανναλίζα, Φαίδρα, Μαρία, Πάνος, Αλεξάνδρα, Παναγιώτης, Έκτωρας, Νίκος Ν. Φρόσω, Αλεξία, Στέφανος).



Πήγαμε στο 142 Δημοτικό σχολείο και μας καλωσόρισε η κυρία Διονυσία, η κυρία της Δευτέρας τάξης. Ανεβήκαμε τα σκαλιά και μπήκαμε στην τάξη της. Είπαμε στα παιδιά για την Κυπριάδου, τους δείξαμε φωτογραφίες από σπίτια της Κυπριάδου και τους είπαμε την ιστορία τους . Τα παιδιά του δημοτικού , μας έδειξαν τα αγάλματα που είχαν ζωγραφίσει ,όπως την Εύα , ένα γυμνό άγαλμα που κρατά ένα μήλο.. Μας έδειξαν και ζωγραφιές από πλατείες όπως του Παπαλουκά και του Παπαδιαμάντη. Τους διαβάσαμε μικρά βιβλία για την Κυπριάδου και αυτοί μας διάβασαν τα δικά τους και μετά κάναμε ανταλλαγή. Μετά πήγαμε στη βιβλιοθήκη και παίξαμε με το Beebot, ένα ρομποτάκι που προγραμματίσαμε για να πάει σε ένα σπίτι της Κυπριάδου. Μετά φύγαμε. Πέρασαμε φανταστικά!!! (Βάλια, Σοφία, Αλεξία, Παναγιώτης, Στέφανος, Πάνος, Μαρία, Ανναλίζα, Έκτωρας , Νίκος Ν.)



**Καπου εδώ τελειώνει η εφημερίδα μας.
Ένα μεγάλο " Ευχαριστώ" στα παιδιά
που χάρηκαν τη διαδικασία, μπήκαν στο ρόλο του δημοσιογράφου
και διέδωσαν με τον τρόπο τους τα νέα του σχολείου .**

ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ!!!