

13^ο Νηπιαγωγείο Ρεθύμνου

Τμήματα 1 και 2

Θεματικός Κύκλος: Ενδιαφέροντα και Ενεργώ- Κοινωνική Συναισθηση και Ευθύνη

Επιμέρους Θεματικές Ενότητες / Υποενότητες: Ανθρώπινα δικαιώματα

Τίτλος προγράμματος: «Όλου του κόσμου τα παιδιά ίσα δικαιώματα έχουν πολλά»



Σχολικό έτος 2023-24



Εργαστήριο 1ο: «Γνωρίζουμε τα δικαιώματά μας»

Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα δικαιωμάτων των παιδιών στις 20 Νοεμβρίου, συζητάμε με τα παιδιά -με τη βοήθεια εικόνων- για τα δικαιώματά τους και αν όλα τα παιδιά απολαμβάνουν αυτά τα δικαιώματα.



Ζωγραφίζουν τα δικαιώματά τους- Δημιουργία αφίσας



Ατομική κατασκευή: τα παιδιά ζωγραφίζουν και γράφουν ένα δικαίωμά τους στο λουλούδι.



Εργαστήριο 2ο: «Ομοιότητες και διαφορές στη φύση και στα ζώα»

Διαβάζουμε το βιβλίο :

" Ο ζωγράφος και το κυπαρίσσι".



Συζητάμε και καταλαβαίνουμε ότι κάθε άνθρωπος μπορεί να έχει τη δική του οπτική γωνία για το ίδιο πράγμα και ότι και στη φύση υπάρχουν ομοιότητες αλλά και διαφορές, καθώς και ότι σ'αυτές τις διαφορές κρύβεται η ομορφιά της φύσης! Αλλά και ότι η αγάπη, η συνεργασία, ο σεβασμός και η αποδοχή του άλλου είναι η ομορφιά της ζωής! -Ζωγραφική



Χριστούγεννα πλησιάζουν και η ενασχόλησή μας με το εργαστήριο της διαφορετικότητας μας ώθησε στη δημιουργία ξεχωριστών και μοναδικών(ίδιων και συγχρόνως διαφορετικών) στολιδιών για το χριστουγεννιάτικο δέντρο μας!



Εργαστήρι 3ο: «Όλοι οι άνθρωποι ίσοι ,αν και διαφορετικοί » (Προβλήματα όρασης)

Συζητάμε για τα άτομα που δεν βλέπουν, τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν και μπαίνουμε στη θέση τους (κλείνουμε τα μάτια κ προσπαθούμε να μετακινηθούμε χρησιμοποιώντας μπαστούνι). Με κλειστά μάτια, ερχόμαστε σε επαφή με τη γραφή Braille πάνω σε φάρμακα. Αναγνωρίζουμε αντικείμενα με τη βοήθεια της αφής. Ή τα βάζουμε στη σωστή θέση



Διαβάζουμε το βιβλίο "Φένια, η αγαπημένη των ήχων", το οποίο αναφέρεται στη ζωή ενός κοριτσιού που δε βλέπει.



Γνωριμία με τη γραφή κ τη μηχανή Braille. Γράφουμε το όνομά μας στη μηχανή Braille.



Συζητάμε, αποφασίζουμε και φτιάχνουμε δώρο για την κα Πόπη που θα μας επισκεφθεί και η οποία δεν βλέπει. Το δώρο είναι χριστουγεννιάτικο δέντρο με καπάκια, πομ-πομ κ κουμπιά. Η κυρία Πόπη επισκέπτεται το σχολείο μας και μας μιλάει για τη ζωή των τυφλών, τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, αλλά και για τις ιδιαίτερες ικανότητες που έχουν!





Εργαστήριο 4ο: «Όλοι οι άνθρωποι ίσοι ,αν και διαφορετικοί » (Κινητικά προβλήματα και προβλήματα ακοής)

Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία, διαβάζουμε το παραμύθι "Ένας για όλους και όλοι για έναν" και συζητάμε πόσο σημαντικός και ξεχωριστός είναι ο καθένας από εμάς και πως οι ιδιαιτερότητες κάθε ανθρώπου τον κάνουν χρήσιμο για το κοινωνικό σύνολο. Τονίζεται η αξία της διαφορετικότητας.



Παρακολουθούμε βίντεο με αθλήματα που συμμετέχουν άτομα με αναπηρίες, διαπιστώνουμε τις δυνατότητές τους και στη συνέχεια, μπαίνουμε στη θέση τους, παίζοντας διάφορα κινητικά παιχνίδια χρησιμοποιώντας μόνο το ένα χέρι ή πόδι. Τα παιδιά αντιλαμβάνονται τις δυσκολίες τους αλλά και ότι με εξάσκηση μπορούν να καταφέρουν πολλά πράγματα.

Παρατηρούν έναν πίνακα ζωγραφικής του Λ.Αρβανιτάκη με τίτλο "Τα παιδιά στη θάλασσα", που είναι ζωγραφισμένος με το στόμα, συζητούν για το γεγονός αυτό, καθώς επίσης βλέπουν βίντεο με ζωγράφους που έχουν κινητικά προβλήματα και ζωγραφίζουν με το πόδι ή το στόμα τους. Τα παιδιά ζωγραφίζουν κι εκείνα μια ζωγραφιά με το χέρι τους κ στη συνέχεια την ίδια ζωγραφιά με το στόμα τους.



Παιχνίδι ενσυναίσθησης: μπαίνουμε στη θέση ατόμων που δεν ακούνε. Τα παιδιά διαβάζουν τα χείλη και μαντεύουν τη λέξη, πρώτα από λέξεις που βρίσκονται στο οπτικό τους πεδίο σε εικόνες κι έπειτα από αντικείμενα της τάξης.



Εργαστήριο 5: «Η αξία της διαφορετικότητας»

Διαβάσαμε το παραμύθι "Φον Κουραμπιές εναντίον Κόμη Μελομακαρόνη", το οποίο μας άρεσε πολύ και αποφασίσαμε να το κάνουμε χριστουγεννιάτικη παράσταση. Τα δύο αγαπημένα γλυκιά των Χριστουγέννων μαλώνουν για το πιο είναι το καλύτερο. Ύστερα, όμως, από τις περιπέτειες που περνούν διαπιστώνουν ότι εκείνα που τους ενώνουν είναι περισσότερα από αυτά που τους χωρίζουν. Παρά τις διαφορές τους, μοιάζουν τελικά και συμφωνούν ότι είναι προτιμότερο να ζήσουν ειρηνικά με αγάπη και σεβασμό ο ένας για τον άλλο!



Προετοιμασία της γιορτής
και πρόβες!



Φτιάχνουμε κουραμπιέδες και μελομακάρона, για να διαπιστώσουμε και στην πράξη πόσο μοιάζουν τα δύο γλυκά!



**Μελομακαρονο
-
κουραμπιεδομαχιες**



Σας προσκαλούμε στην παράσταση "Ο Φόν Κουραγιάς" εναντίον του
 Κόμματος Μετανοήτων στο σχολείο μας, την **Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου**
 στις 8.30 π.μ.

**ΞΑΝΘΗ ΠΡΟΣΚΑ-
 ΛΟΥΜΑΣ ΟΤΗΝ
 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΟΝΤΕΣ
 Ο ΦΟΝ ΚΟΥΡΑΓΙΑΣ
 ΝΟΥΜΙΣΣΕ**

**ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΟΝ
 ΜΑΘΗΜΑ ΕΡΘΗΡΗ
 ΓΚΑΡΑΝ, ΡΟΝΑ
 ΑΝΑ ΔΙΡΑΝ
 ΑΕΑ ΟΣΙΡΟΛΑ
 → ΔΕΛ ΓΜΒΣΑ
 8.30 Π.Μ.**

*
 * Σας προσκαλούμε
 * στην παράσταση: "Ο Φόν
 * Κουραγιάς" εναντίον
 * του Κόμματος Μετανοήτων
 * >> στο σχολείο μας
 * την Παρασκευή 22-12-
 * 2023 στις 8.30 π.μ.

The illustration section features several hand-drawn elements: a stick figure with a red body and a red head, a stick figure with a black body and a black head, a Christmas tree with a blue top and red and yellow horizontal stripes, and several star-like symbols in purple, green, and red. There are also some small circles and lines scattered around the drawings.



Εργαστήριο 6:Αξιολόγηση

- Τι θα συνέβαινε σε ένα κόσμο όπου όλα θα ήταν ίδια ;
- Τι θα συνέβαινε σε ένα κόσμο όπου όλα θα ήταν διαφορετικά;