



4 Οκτωβρίου

Παγκόσμια ημέρα των ζώων

*“Ποτέ δεν θα πειράξω
τα ζώα τα καημένα
μην τάχα σαν κι εμένα
κι εκείνα δεν πονούν;*

*Θα τα φροντίζω πάντα
προστάτης τους θα γίνω
ποτέ δεν θα τα αφήνω
στους δρόμους να πεινούν....”*

Η 4η Οκτωβρίου καθιερώθηκε ως Παγκόσμια Ημέρα Ζώων . Όλα τα ζώα γεννιούνται με ίσα δικαιώματα στη ζωή και στη δυνατότητα ύπαρξης.

Στο Νηπιαγωγείο μας γιορτάσαμε σήμερα την ημέρα αυτή με ποικίλες δραστηριότητες!!!







Πώς θα βοηθήσω τα ζώα

Δυστυχώς, υπάρχουν πάρα πολλά ζώα εκεί έξω που διατρέχουν κινδύνους, που καταστρέφονται οι βιότοποι τους, που υποφέρουν. Ευτυχώς, υπάρχουν πολλές οργανώσεις που έχουν στόχο την προστασία τους.

Αρχέλιον

(Σύλλογος για την προστασία της θαλάσσιας χελώνας, Σολωμού 57, Αθήνα, 210-5231342, www.archelon.gr)

Ο «Αρχέλιον» είναι ένα από τα παλαιότερα μη κερδοσκοπικά σωματεία. Μελετά και προστατεύει τις θαλάσσιες χελώνες, διακρίνεται τις παραλιές υψοκίας τους (εκεί όπου γεννούν τα αυγά τους, δηλαδή), περιθάλπει τραυματισμένες ή άρρωστες χελώνες και ενημερώνει το κοινό για τους κινδύνους που αντιμετωπίζει η θαλάσσια χελώνα.

Πώς μπορείς να βοηθήσεις; Συμμετέχοντας στο πρόγραμμα οικογενειακού εθελοντισμού το καλοκαίρι σε βριές πληροφορίες στην ιστοσελίδα της οργάνωσης. Υιοθετώντας μία χελώνα. Μπορείς να υιοθετήσεις ένα χελωνάκι, μία μητέρα Καρέτα ή μία φωλιά! Με το να γίνεις μέλος της «Χελωνοπαρέας»: Αν είσαι 8-13 χρόνων, εκτός από το να ενημερώνεσαι, προσκαλείσαι σε ήλικες, καθώς και σε απελευθερωτικές χελωνών.

ΜΟΠ

(Εταιρεία για τη μελέτη και την προστασία της μεσογειακής φώκιας, Σολωμού 18, Αθήνα, 210-5222888, www.mopi.gr)

Η «ΜΟΠ» ασχολείται με την προστασία της μεσογειακής φώκιας. Με τη δράση της προσπαθεί να μειώσει τις πιθανότητες εξοφάνισης του πληθυσμού της *Monachus Monachus*.

Πώς μπορείς να βοηθήσεις; Υιοθετώντας μια φώκια -είτε ατομικά είτε με το σχολείο σου- προστατεύεις την ίδια, το θαλάσσιο οικοσύστημα και τους βιότοπους τους. Ενισχύεις την περιβαλλοντική

Αρκτούρος

(Β. Ουγκώ 3, Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310-559920, www.arcturos.gr)

Γνωστή για τη δράση της σχετικά με την προστασία της καφέ αρκούδας αρνά και την προστασία του λύκου αγρότερα, η μη κυβερνητική οργάνωση «Αρκτούρο» δημιουργήθηκε με στόχο τη διατήρηση της άγριας ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος.

Πώς μπορείς να βοηθήσεις; Με το να γίνεις κηδεμόνας μιας αρκούδας. Καλύπτοντας μέρος από τα έξοδα περιθάλψης, διατροφής και φροντίδας της για ένα χρόνο, γίνεται γονιός της και την εντάσσει στο «κλάμπ» των



ΖΩΑ ΠΟΥ ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ

η καφέ αρκούδα



ο λύκος



η θαλάσσια χελώνα



η φώκια



Αγαπώ τα ζώα

Ποτέ δε θα πειράξω
τα ζώα τα καημένα,
μη τάχα σαν και μένα
κι εκείνα δεν πονούν;

Θα τα χαιδεύω πάντα
προσπάτης τους θα γίνω,
ποτέ δε θα τ' αφήνω
στους δρόμους να πεινούν.

Σαν δεν μιλούν εκείνα,
και ο λόγος αν τους λείπει,
μήπως δε νιώθουν λύπη,
δε νιώθουν και χαρά;

Μήπως καρδιά δεν έχουν
στα στήθη τους κρυμμένη,
που τη χαρά προσμένει
και αγάπη λαχταρά;

Γ. Πολέμης



• Άκουσε το ποίημα και ζωγράφισε τα ζώα που ήθελες και σκέφτηκες να τους χαρίσεις. Έπειτα ζωγράφισε τις εντάσεις στο «Κόσμος» των...



