

Η ΚΟΚΚΙΝΟΣΚΟΥΦΙΤΣΑ

ΚΑΙ ΤΑ ΦΡΟΥΤΑ ΤΟΥ ΦΕΙΝΟΠΟΡΟΥ



# Η Κοικησμονογίρα και

## τα σπόύτα του Φθινοπώντος

### Συγκρατεις:

Ιγγελος

Μαρίνα

Αριώνας

Σπύρος

Άννα Β.

Οδυσσέας

~~Βασίλης~~

Νάσια

Δανάη

Δάσκυ

Δέσποινα

Μαριέλα

Λαζαρός

Πικόλας

### Ευογγράφοι:

Δανάη

Δάσκυ

Δέσποινα

Άννα

Μαρίνα

# Η ΚΟΚΚΙΝΟΣΚΟΥΦΙΤΣΑ ΚΑΙ ΤΑ ΦΡΟΥΤΑ ΤΟΥ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟΥ



Ήταν μια φθινοπωρινή μέρα.

Η Κοκκινοσκουφίτσα κρατώντας το καλάθι της  
ξεκίνησε να πάει στο σπίτι της γιαγιάς. Ο δρόμος της  
την έφερε στο δάσος. Όμως ο λύκος την  
παρακολουθούσε.



**Καθώς μεταμφιέστηκε σε παγώνι η Κοκκινοσκουφίτσα  
πήγε κοντά του να το θαυμάσει.**

**-Γεια σου παγώνι!! Τί όμορφο που είσαι?**

**- Γεια σου Κοκκινοσκουφίτσα!! Πού πηγαίνεις?**

**-Στη γιαγιά μου, που είναι άρρωστη..**

**-Τί κρατάς στα χέρια σου?**

**-Κρατώ ένα καλάθι! Μου είπε η μαμά μου να μαζέψω  
από τη μηλιά 2 μήλα , από την αχλαδιά 2 αχλάδια, από  
το αμπέλι 2 σταφύλια, από την πορτοκαλιά 2  
πορτοκάλια και από τη ροδιά 2 ρόδια.**

**-Πόσα φρούτα δηλαδή θα βάλεις στο καλάθι σου?**



**-10 φρούτα του είπε η κοκκινοσκουφίτσα.**

**- Δως' μου τώρα κοκκινοσκουφίτσα το καλάθι σου, για να στα μαζέψω εγώ. Δωσ' μου και την κόκκινη σκούφια σου, για να μην κρυώνω.**

**'Ετσι ο λύκος, που ήταν παγώνι πήρε το καλάθι της κοκκινοσκουφίτσας και την κόκκινη σκούφια της και πήρε το δρόμο για το σπίτι της γιαγιάς.**



Όμως κανόνιζε χωρίς την καφέ αρκούδα, που πήγαινε να κοιμηθεί στη φωλιά της και να ξυπνήσει την άνοιξη. Μόλις είδε το παγώνι, κατάλαβε αμέσως πως ήταν ο

**λύκος, όρμησε πάνω του, του πήρε το καλάθι και τον κυνήγησε μακριά.**



**Ο κυνηγός, που άκουσε τις φωνές πλησίασε να δει τί συμβαίνει και σκότωσε το λύκο. Πήρε το καλάθι, που ήταν ακόμη άδειο και το έδωσε στην κοκκινοσκουφίτσα. Έτσι η κοκκινοσκουφίτσα ευχαρίστησε τον κυνηγό, πήρε το καλαθάκι της και ξεκίνησε να βρει τη μηλιά, την αχλαδιά, το αμπέλι, την**

πορτοκαλιά και τη ροδιά. Μάζεψε τα φρούτα και τα πήγε στην άρρωστη γιαγιά της.



Η γιαγιά της χάρηκε πολύ, που είδε την κοκκινοσκουφίτσα, έφαγε όλα τα φρούτα και έγινε καλά.

Έτσι έζησαν αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα...