



**ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΑΣ
132ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ**

Σεπτέμβριος

Οι πρώτες μέρες μας στο σχολείο πέρασαν...

- Με παιχνίδια γνωριμίας για να γνωριστούμε μεταξύ μας,
- Μαθαίνοντας τις γωνιές της τάξης μας και τους χώρους του σχολείου μας,
- Αναλαμβάνοντας δουλειές και υπευθυνότητες στην ομάδα μας,
- Κατασκευάζοντας το παρουσιολόγιο της ομάδας μας για να ξέρουμε κάθε μέρα ποιοι φίλοι μας λείπουν και για να μάθουμε σιγά – σιγά το όνομά μας,
- Διαβάζοντας παραμύθια και με αφορμή το παραμύθι «Μια κάμπια πολύ πεινασμένη» φτιάξαμε και το ημερολόγιο της τάξης μας για να μάθουμε και τις ημέρες,
- Ξεκινήσαμε να μελετάμε την πρώτη μας θεματική «Τα χρώματα»,
- Και γίναμε και μικροί επιστήμονες κάνοντας τα πρώτα μας πειράματα.



Το παρουσιολόγιο μας...



...αφορμή για γλώσσα και μαθηματικά. Μαθαίνουμε τα ονόματα τα δικά μας και των φίλων μας, καταμετρούμε το πλήθος των παιδιών που είναι παρόντα και απόντα και καταγράφουμε το πλήθος των αγοριών και των κοριτσιών.



Υπευθυνότητες

Πολλές δουλειές σε αυτήν την ομάδα...
και για αυτό χρειάζονται υπεύθυνοι για αυτές.
Μαθαίνουμε σιγά-σιγά να φροντίζουμε για το χώρο μας,
αλλά και να συνεργαζόμαστε.



Το ημερολόγιο μας



Και «**μια** **κάμπια πολύ πεινασμένη**» μάς «έφερε» το ημερολόγιό μας. Κάθε μέρα της εβδομάδας τσιμπολόγησε και κάτι διαφορετικό.

Το όνομά μου – Ο εαυτός μου



Θεματική με «Τα χρώματα»



παιχνίδια

παραμύθια



παζλ

Η γωνιά των χρωμάτων

Το τραπέζι της θεματικής εμπλουτίστηκε με παραμύθια, κάρτες, επιτραπέζια παιχνίδια, χάντρες, πον-πον και παιχνίδια αναγνώρισης, ομαδοποίησης και λεπτής κινητικότητας.



Μικροί επιστήμονες



Δοκιμάσαμε
και τα πρώτα μας
πειράματα
με αναμείξεις χρωμάτων.

«Τη μέρα που τα κραγιόνια τα παράτησαν»

Ένα παραμύθι που έγινε αφορμή για να ομαδοποιήσουμε τα χρώματα, δίνοντας σε κάθε κραγιόνι το χρώμα του.



Και μετά τα χρώματα μαθαίνουμε πια να τακτοποιούμε τα έργα και τις ζωγραφιές μας στους φακέλους μας.



Παγκόσμια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού...

...και γυμναστήκαμε με σκυταλοδρομίες.



Άσκηση Σεισμού

Μετά την άσκηση σεισμού, φτιάξαμε και τα δικά μας
σεισμοσπιτάκια.



Το παραμύθι του μήνα



ΕΛΜΕΡ

ο Παρδαλός Ελέφαντας

Δείτε εδώ

<https://video.link/w/5xREc>

Και το τραγούδι του μήνα

Παίζουμε τα χρώματα
αχόρια, κοπελιές,
παίζουμε τα χρώματα
δίχως ζαβολιές.

Στο **κόκκινο** χοροπηδάμε
στο **πράσινο** τραγουδάμε
στο **μωβ** αστεία λέμε
και στο **μαύρο** κλαίμε

Στο **κίτρινο** τρελά γελάμε
στο **μπλε** σαν το νεράκι πάμε
σαν έρθει το **πορτοκαλί**
ο πετεινός ψηλά λαλεί.

Χιονάνθρωπος είμαι στο **άσπρο**
στο **ροζ** ένα πουλί μονάχο
στο **μπλεζ** το σώμα κουλουριάζω
στο **γκρι** μ' όλη τη δύναμη
φωνάζω.

Ακούστε εδώ

<https://video.link/w/ulREc>

Οι νηπιαγωγοί του 132^{ου} Νηπιαγωγείου Αθηνών
κα Σιαχάμη Αφροδίτη & κα Βαφειαδάκη Αναστασία