



**ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΑΣ
132ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ**

Οκτώβριος

Οι φθινοπωρινές μέρες του Οκτωβρίου πέρασαν...

- Με παιχνίδια που δένουν ακόμα περισσότερο την ομάδα μας,
- Προσπαθώντας να εξοικειωθούμε με τους κανόνες μιας ομάδας και τους ευγενικούς τρόπους συμπεριφοράς,
- Διαβάζοντας παραμύθια που έγιναν αφορμή για ατομικές, αλλά και ομαδικές δημιουργίες,
- Προχωρώντας στην επόμενη θεματική μας με «Το φθινόπωρο»,
- Δοκιμάζοντας διαφορετικές εικαστικές τεχνικές στα έργα μας για να στολίσουμε την τάξη μας,
- Εξασκώντας τη μαθηματική μας σκέψη με διάφορα παιχνίδια και εργασίες,
- Και φυσικά συμμετέχοντας σε δράσεις που προέκυψαν από την επέτειο της 28^{ης} Οκτωβρίου, κάνοντας και τη δική μας μικρή παρέλαση.



Θεματική με «Το φθινόπωρο»

Το ταμπλό της θεματικής εμπλουτίστηκε με εικόνες και υλικό σχετικά με το φθινόπωρο.



Το κουτί του φθινοπώρου

Ένα κουτί γέμισε με **φθινοπωρινά χρώματα**, «κρύβοντας» μέσα του πολλούς στόχους και δεξιότητες.





Μοίρασμα



Συνεργασία





Εξάσκηση λεπτής κινητικότητας





αλλά και φαντασίας...

... και αφορμή για να «γράψουμε» το **όνομά** μας...

Είτε με το αρχικό γράμμα, είτε με όλα τα γράμματα του ονόματός μας.



Οι εποχές μέσα από ένα παραμύθι

Αφού διαβάσαμε το βιβλίο με τίτλο **«Όλες οι εποχές σε ένα Δέντρο»**, αντιστοιχίσαμε τις κάρτες των εποχών με το δέντρο κάθε εποχής, όπως απεικονίζεται στις σελίδες του βιβλίου.



Σε **ομάδες** συνθέσαμε τις τέσσερις εποχές του δέντρου για να στολίσουμε την τάξη μας.



Εικαστικές τεχνικές και δημιουργίες

Γνωρίσαμε διαφορετικά υλικά για τη δημιουργία των εικαστικών μας έργων...



λαδοπαστέλ





Τέμπλερες & Νερομπογιές



Και δημιουργήσαμε...



Φύλλα φθινοπωρινά



πολύχρωμες σταγόνες βροχής



Δέντρα Φθινοπώρου



Και το δέντρο της τάξης μας

Καλή σχολική χρονιά!

Θα είμαστε δίπλα σου!

132^ο
ΛΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ



Παιχνιδιάρικα φύλλα

Το καλάθι της τάξης μας γέμισε με φύλλα, που έγιναν παιχνίδι μουσικοκινητικό, προσπαθώντας να τα ισορροπήσουμε σε διάφορα μέρη του σώματός μας.

Στον **ώμο** μας



Και στο **γόνατό** μας

στο **πόδι** μας



αλλά και στην **πλάτη** μας.





*Έβρεξε απαλά,
Βρέχει τώρα δυνατά.
Την ομπρέλα μου κρατώ,
Τρέχω να κρυφτώ,
Έρθε το φθινόπωρο.*

Και μια βροχερή μέρα, μία **ομπρέλα** μεταμορφώθηκε σε καλάθι για να εξασκήσουμε το στόχο μας με τη μπάλα.

Το παιχνίδι δεν ξεχνώ

Ξέγνοιαστες και δημιουργικές στιγμές στο παιχνίδι μας



παιχνίδι στην τάξη μας







και στην **αυλή** μας...





Χτίζοντας
το δικό μας σπίτι.

Όμορφες λέξεις

Σε τσακωμούς και διαπληκτισμούς, η αφίσα που δημιουργήσαμε μαζί, θα μας θυμίζει τον όμορφο τρόπο για να λύνουμε τις διαφωνίες μας.

Με αφορμή το βιβλίο «Οι λέξεις δεν είναι για να πληγώνουμε», μοιραστήκαμε ιδέες για φράσεις που μπορεί να πληγώσουν κάποιον/-α φίλο/-η μας, αλλά και λέξεις που μας βοηθούν να νιώσουμε καλά.



Σε дуάδες ζωγραφίσαμε μια όμορφη πράξη και λέξη, και μετά την ψηφοφορία ανάμεσα σε δύο τίτλους που προτείναμε, καταλήξαμε στον τίτλο της αφίσας μας «Όμορφες λέξεις».

Να και η αφίσα μας!



ΟΜΟΡΦΕΣ

ΛΕΞΕΙΣ

Έλα να σε παίρνω
Μόλα με δ'καρδιά

Σε υπνωπύη



Έλα να ζω μαζί σου

Μεταξὺ νου με
Φέρεω

Σε πλάκα καλὴ



Σε εασηπὼ
Πορὶ

Πάρε εμμάθω
Καζὶς



Επέτειος της 28^{ης} Οκτωβρίου 1940

Λίγες μέρες πριν την παρέλασή μας, ξεκινήσαμε να διαπραγματευόμαστε δύσκολες έννοιες, όπως αυτή του πολέμου.

Πρώτη αφορμή ήταν το παραμύθι **«Η πόλη που έδωσε τον πόλεμο»**, συνθέτοντας σε μια ομαδική κατασκευή αυτή τη μαγική πόλη.





Η επόμενη εβδομάδα μάς βρήκε με την τάξη μας στολισμένη και ξεκινώντας να επεξεργαζόμαστε υλικό – εικόνες, τραγούδια, ηχητικό ντοκουμέντο – για την **28^η Οκτωβρίου 1940**.





Αφού είδαμε εφημερίδες της εποχής, ζωγραφίσαμε τη δική μας.





Μετά την ανάγνωση του παραμυθιού «**Ειρήνη**» του **Αριστοφάνη**, ζωγραφίσαμε όπως φανταζόμαστε την ειρήνη και τον πόλεμο.



Και βέβαια κρατήσαμε μια αναμνηστική φωτογραφία από την ημέρα της γιορτής της 28^{ης} Οκτωβρίου του 1940!



Το παραμύθι του μήνα



[Άκου μια ιστορία - Η πόλη που έδωσε τον πόλεμο - YouTube](#)

Και το τραγούδι του μήνα

*Μία πόλη, ήταν μία πόλη
Μια μεγάλη πόλη, με μεγάλο Πί
Όπως λέμε «Πέτρος», όπως λέμε
«Πάυλος»,
Όπως λέμε «πίτσα με τυρί»*

*Και στην πόλη, εκείνη εκεί την πόλη
Ήρθε κι ένα Ο σαν δίσκος
στρογγυλός
Όπως λέμε «Όταν», όπως λέμε
«Ό,τι»,
Όπως λέμε «Ολυμπιακός»*

[Φοίβος Δεληβοριάς - Ήταν μια πόλη - YouTube](#)

*Κι ένα βράδυ που είχε φεγγαράδα
Απέκτησε ένα Λάμδα δίπλα του το Ο
Όπως λέμε «Λάκης», όπως λέμε «Λένα»,
Όπως λέμε και «λιποθυμώ»*

*Και μια μέρα που έπιναν γρανίτα
Έπεσε ένα «Ήτα» από τον ουρανό
Όπως λέμε «ήλιος», όπως λέμε «ήχος»,
Όπως λέμε «φως ηλεκτρικό»*

*Μία πόλη, ήταν μία πόλη
Μια μεγάλη πόλη, που άρχισε από Πί
Όπως λέμε «πες μου», λέμε «παραμύθι»,
Λέμε «Πάμε από την αρχή»*

Οι νηπιαγωγοί του 132^{ου} Νηπιαγωγείου Αθηνών
κα Σιαχάμη Αφροδίτη & κα Βαφειαδάκη Αναστασία