



**ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΑΣ
132ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ**

Ιανουάριος

Ο Ιανουάριος μας χάρισε τα πρώτα χιόνια... και...

- Επιστρέφοντας στο σχολείο, το ζωτικό Αλαμπάστερ μας είχε αφήσει το χριστουγεννιάτικο δώρο μας – ένα παιχνίδι με τροχαλίες για τις δημιουργικές κατασκευές μας,
- Φτιάξαμε, κόψαμε και παίξαμε με το έθιμο της βασιλόπιτας,
- Παίξαμε με τα σχήματα και γνωρίσαμε τον κύκλο,
- Παίξαμε παιχνίδια για δέσιμο της ομάδας και της συνεργασίας με εναλλακτικά μουσικά στεφάνια,
- Γνωρίσαμε ζώα που πέφτουν σε χειμερία νάρκη,
- Και είδαμε την αυλή μας χιονισμένη.



Το δώρο του Αλαμπάστερ



Πολλές συνθέσεις και δημιουργίες που φτιάξαμε μαζί με τις τροχαλίες που μας δώρισε ο Αλαμπάστερ το ξωτικό.



Φτιάχνοντας επιτραπέζια ... βασιλόπιτα

Ένα ταμπλό με το σχήμα ενός κύκλου μεταμορφώθηκε σε επιτραπέζιο παιχνίδι βασιλόπιτας. Κάθε παιδί χρωμάτισε ένα κομμάτι βασιλόπιτας. Κρύψαμε ένα χάρτινο φλουρί και το παιχνίδι ξεκίνησε.



Στο μάθημα των αγγλικών «ζυμώσαμε» και βασιλόπιτες από πλαστελίνη.

Και κόβοντας την αληθινή μας!



Σε ποιον
τυχερό άραγε
έπεσε το
φλουρί;



Και ο τυχερός της χρονιάς...



Με το πρώτο κομμάτι που κόψαμε το φλουρί έτυχε στον Αλέξανδρο.

Από την στρογγυλή βασιλόπιτα... στο σχήμα του κύκλου



Παίξαμε σε ζευγάρια,
αναζητώντας στην τάξη μας
αντικείμενα σε σχήμα
κύκλου.



Τι από αυτά όμως είναι
κύκλος και τι σφαίρα; Για
να εξετάσουμε το ερώτημα
δοκιμάσαμε να
δημιουργήσουμε τα
αποτυπώματά τους στο
χαρτί.

Σχήματα μέσα από την τέχνη

Διαβάσαμε το παραμύθι «Η τελεία» με τη Λία που ζωγράφιζε τις πιο όμορφες τελείες. Κι έπειτα παρατηρήσαμε τους ομόκεντρους κύκλους στον πίνακα του Wassily Kandinsky.



Σχήματα μέσα από την τέχνη

Παρατηρήσαμε και εντοπίσαμε διάφορα σχήματα και γραμμές μέσα στον πίνακα ζωγραφικής του Wassily Kandinsky.



Τι βλέπω με τη φαντασία μου στον πίνακα;

Θάλασσα

Ένα
βουνό

Μπάλες

Μία σημαία



Σχήματα μέσα από την τέχνη



Έπειτα
δημιουργήσαμε
τον δικό μας
πίνακα
αφηρημένης τέχνης
με αποτυπώματα
σχημάτων από
αντικείμενα της
τάξης μας.

Χειμωνιάτικο ταμπλό



Αξιοποιώντας σχήματα και χάρακες συνθέτουμε ένα χειμωνιάτικο τοπίο για το ταμπλό της τάξης.



Παρασκευή 14 Ιανουαρίου 2022

Γραμμές και σχήματα μέσα από τις αισθήσεις μέσα σε ένα κουτί



Μέσα σε ένα κουτί με μπλε πάτο βάλουμε μπόλικο αλάτι. Και έτσι με την αίσθηση της αφής δημιουργούμε αποτυπώματα από σχήματα και γραμμές με τα δάχτυλά μας.

Αλλά και στο πάτωμα...



... δοκιμάζοντας να φτιάξουμε τον κύκλο με τα σώματά μας.

Σχήματα μέσα από επιτραπέζια παιχνίδια



Δημιουργία τάνγκραμ, αναγνώριση σχημάτων και σχεδίαση αντικειμένων μέσα από την αξιοποίηση ξύλινων επίπεδων γεωμετρικών σχημάτων.

Κι όταν προκύπτουν προβλήματα με
τους φίλους και τις φίλες μας...



...τότε πρέπει να
δούμε πώς
αισθανόμαστε και να
βρούμε άλλες λύσεις
για να λύνουμε τα
προβλήματά μας.



Και να παίξουμε και παιχνίδια ενδυνάμωσης της ομάδας μας

Παίζοντας μουσικά στεφάνια παραδοσιακά... και τελικά πώς αισθανόμαστε όταν ανταγωνιζόμαστε και θέλουμε έναν νικητή;



Και έπειτα παίζοντας ξανά, αλλά τώρα πρέπει να κάνουμε χώρο στους φίλους μας, γιατί μόνο όλοι μαζί θα κερδίσουμε! Και τελικά καταφέραμε να χωρέσουμε όλοι μαζί σε ένα μόνο στεφάνι!!!

Ζώα σε χειμερία νάρκη



Αναζητήσαμε σε дуάδες στα βιβλία της βιβλιοθήκης ζώα, ξεφυλλίζοντας και επιλέγοντας καθένας να ζωγραφίσει ένα.



Ζώα σε χειμερία νάρκη



Ξεφυλλίζω και αναζητώ,
ένα ζώο για να βρω...
και έπειτα με μαρκαδόρο και χαρτί
το ζωγραφίζω
όπως μπορώ.



Ζώα σε χειμερία νάρκη



Και στο τέλος
αντιγράφω όπως
μπορώ το όνομα του
ζώου που ζωγράφισα.



Ζώα σε χειμερία νάρκη

Για να δούμε ποια από αυτά που βρήκαμε στα βιβλία, κοιμούνται το χειμώνα για να αντέξουν το κρύο;



Ήρθε και το χιόνι!

Και έπειτα
ήρθαν οι
μέρες με
χιονοनिφάδες
και η αυλή του
σχολείου μας
γέμισε με
χιόνι...



Το παραμύθι του μήνα



[Η Τελεία - Παιδικό Παραμύθι - Ελληνική Αφήγηση & Υπότιτλοι - YouTube](#)

Το τραγούδι του μήνα



[Ααα Αρχίζει η Παγωνία \(σε Εικονόλεξο\) \(Το Τραγούδι του Χειμώνα\) - Παιδόκοσμος - YouTube](#)

Α,α,α αρχίζει η παγωνιά!
Πάει ο ήλιος έχει φύγει και το κρύο μας τυλίγει
Α,α,α αρχίζει η παγωνιά!
Ε,ε,ε χειμώνα παγερέ!
Ξύλα ανάβουν μες στα τζάκια και ζεσταίνουν τα σπιτάκια
Ε,ε,ε χειμώνα παγερέ!
Ι,ι,ι βοριάδες τσουχτεροί!
Πόρτες παράθυρα κλείστε, τους ανέμους έξω αφήστε
Ι,ι,ι βοριάδες τσουχτεροί
Ο,ο,ο, ζεστά που θα ντυθώ!
έξω στην αυλή θα τρέξω και χιονόμπαλες θα παίξω
Ο,ο,ο ζεστά που θα ντυθώ!
Ου,ου,ου το κρύο πάει παντού.
Τα χεράκια ξυλιασμένα και τα πόδια παγωμένα
Ου,ου,ου, το κρύο πάει παντού.

Οι νηπιαγωγοί του 132ου Νηπιαγωγείου Αθηνών
κα Σιαχάμη Αφροδίτη & κα Βαφειαδάκη Αναστασία