

ΤΟ ΜΥΕΤΙΚΟΤΟΥ ΚΥΡΑΣ
~~ΚΥΡΑΣ~~
ΚΑΙ ΚΑΝΤΟΥ





Ο κύριος Αντρέ είχε μια αυλή γεμάτη λουλούδια, λεμόνια και κεράσια! Συνήθιζε μετά τη δουλειά του, το μεσημέρι, να διαβάζει.



Οι γείτονες προσπαθούσαν να ακούσουν και να δουν τι έκαναν ο κύριος Αντρέ και η κυρία Καντού όση ώρα ήταν στον κήπο τους.



Ο κύριος Αντρέ και η κυρία Καντού, κάθε μέρα μετά το μεσημέρι,
πετούσαν τα σκουπίδια τους σε έναν ειδικό κάδο.

ΘΑΝΑΣΗΣ



Την επόμενη ημέρα, η κυρία Κατερίνα, η γειτόνισσα, πήγε στο σπίτι της κυρίας Καντού για να μάθει τι συμβαίνει. Η κυρία Καντού έδειξε στην κυρία Κατερίνα πώς χρησιμοποιούν τον μπλε ξύλινο κάδο.



Μόλις έφυγε η κυρία Κατερίνα, συνέχισαν τις δουλείες τους στον κήπο. Οι γείτονες, όση ώρα φρόντιζαν τον κήπο τους, προσπαθούσαν να δουν τι κάνουν και να μάθουν τα μυστικά τους.



Μόλις έφυγε η κυρία Κατερίνα, η κυρία Καντού και ο κύριος Αντρέ,
φρόντισαν τα φυτά τους με το λίπασμα που έφτιαξαν. Αυτό ήταν το
μυστικό που είχαν τόσο όμορφα λουλούδια!

ΧΡΙΣΤΙΝΑ



Την επόμενη μέρα, πήγε στον σπίτι τους μια άλλη γειτόνισσα, η κυρία Βάσω για να δει και εκείνη τι φτιάχνουν ο κύριος Αντρέ και η κυρία Καντού στον κήπο τους.



Εκεί που πίναν καφέ, χτύπησε το κουδούνι. Ήταν η κυρία Έλενα και ήθελε να της δώσει γλυκό κεράσι που έφτιαξε από την κερασιά τους που η μισή είναι στον κήπο της. Η κυρία Καντού της είπε να περάσει να γνωρίσει την κυρία Βάσω και να δει τον κήπο τους.



Στο τέλος, όλη η γειτονιά έγινε μια παρέα και μάθαν αυτό που
ήθελαν, πως το μυστικό για έναν όμορφο κήπο είναι το λίπασμα του
κυρίου Αντρέ και της κυρίας Καντού.

Μικροί Συδραφείς και Εικονοδρόφοι

ΣΤΑΚΡΟΥΛΑ

ΒΗΛΣΟΠΑΙΖ

ΜΙΣΑΚΗ

ΜΙΤΑΑ ΗΣ

ΧΡΙΣΤΙΝΑΩΚ

O

ΙΑΝ

ΣΤΗΘΕΝ ΙΟΑΤ

ΝΕΚΟΛΕΤΤΑ

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΚΗΣ

ΘΑΒΑΙΩΝ

E ΝΙΣ~~ΑΒΕΤ~~

ΑΡΕΤΗ

ΕΦΚΑΝΤΕρ
ΚΑΠΙΤΑτερ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ