

Οι Δράσεις μας.

Την εβδομάδα που πέρασε, στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης για τη βελτίωση της αυλής μας, είχαμε την ευκαιρία να έρθουμε σ'επαφή με τη φύση, να προετοιμάσουμε το χώμα που θα φυτεύαμε τα αρωματικά μας φυτά, τα λαχανικά και φρούτα και να αποκομίσουμε γνώσεις και εμπειρία για το πώς παράγεται η τροφή μας.

Φυτέψαμε τα φυτά μας, κουβαλήσαμε νερό για να τα ποτίσουμε και τώρα τα προσέχουμε, τα φροντίζουμε και τα παρακολουθούμε μέχρι να μεγαλώσουν, να δώσουν καρπούς και να φτάσουν στο πιάτο μας. Ήταν μια υπέροχη εμπειρία για όλους! Ενθουσιαστήκαμε, συνεργαστήκαμε, κουραστήκαμε, χαρήκαμε!

Αρωγός στη δράση μας αυτή, από τη φροντίδα για τις ζαρντινιέρες, το χώμα και τα φυτά έως και την προσωπική βοήθεια και καθοδήγηση ήταν ο δήμος Ηρακλείου με τον κύριο Δημήτρη Δημητρόπουλο Αντιδήμαρχο Διεύθυνσης Περιβάλλοντος να δίνει το παρόν και να συμμετέχει ενεργά στη δράση αυτή.

Μοιραζόμαστε μαζί σας λίγες στιγμές από τη δράση μας.

Τα φυτά είχαν έρθει πριν τα παιδιά.



Έτοιμοι για δράση!



Όλοι μαζί στη δουλειά!
Το χώμα πρέπει να σκαφτεί και να μείνει χωρίς πέτρες.



Μεταφέρουμε τα φυτά και ετοιμαζόμαστε για το φύτεμα.



Ο κ. Δημητρόπουλος εξηγεί στα παιδιά βήμα βήμα πως μπορούν με προσοχή να φυτέψουν το φυτό τους και πόσο σπουδαίο είναι αυτό που σήμερα κάνουν.



Ο καθένας μας φυτεύει το φυτό του! Εμπειρία μοναδική!





Ωρα για πότισμα!

Τα παιδιά συνεργάζονται στο γέμισμα του δοχείου με νερό, στη μεταφορά του νερού και στο πότισμα των φυτών. Χαίρονται που έχουν την ευθύνη για την φροντίδα των φυτών τους και ευχαριστούνται με τις νέες τους αρμοδιότητες!



Έτοιμα!!! Τώρα θα περιμένουμε να μεγαλώσουν!!!!



Η δράση μας γίνεται βιβλίο!

