

<<ΤΙ ΚΡΥΒΕΤΑΙ ΠΙΣΩ ΑΠ'ΤΟ ΦΡΑΧΤΗ>>

Μια φορά κι έναν καιρό, στην καρδιά του δάσους, είχε φτιάξει το σπιτάκι του ένας μυστήριος λαγός.

Ήταν παράξενος γιατί δεν έκανε παρέα με κανέναν και ποτέ κανείς δεν είχε πάει στο σπίτι του.

Γύρω από το σπιτάκι του, είχε χτίσει έναν πελώριο φράχτη. Όλα τα ζώα του δάσους, κάθε φορά που περνούσαν απ'έξω, αναρωτιόταν τι να κρύβεται μέσα από το φράχτη...



<<Ως εδώ!>>, είπε μια μέρα ο Ωραίος Αρουραίος, στη σοφή κουκουβάγια που της άρεσε να κάθεται στο μεγάλο δέντρο απέναντι από το σπίτι του λαγού. <<Θα ανέβω στο βαρέλι και θα φτάσω το φράχτη!>>
Μια και δυό , παίρνει φόρα ο Ωραίος Αρουραίος πηδάει στο βαρέλι, ζαλίζεται και πέφτει!



Εκείνη την ώρα περνάει από κει η Χελώνα η Λεμόνα και
σκάει στα γέλια .Εγώ θα τα καταφέρω καλύτερα!
<<Τι λες χελώνα; Απαντάει η σοφή κουκουβάγια. Δεν
μπόρεσε ο ωραίος Αρουραίος που είναι γρήγορος και
θα μπορέσεις εσύ;
Μια και δυό , παίρνει φόρα η Χελώνα η Λεμόνα πηδάει
στο βαρέλι, ζαλίζεται και πέφτει!



Εκείνη την ώρα να σου ,περνάει από κει η Αλεπού η φουντωτή και σκάει στα γέλια .Πίσω.....εγώ θα τα καταφέρω καλύτερα!

<<Τι λες αλεπού; Απαντάει η σοφή κουκουβάγια. Δεν μπόρεσε ο Ωραίος Αρουραίος που είναι γρήγορος, η Χελώνα η Λεμόνα με τα νύχια τα γαμψά και θα μπορέσεις εσύ;

Μια και δυό , παίρνει φόρα η Αλεπού η Πονηρή Φουντωτή πηδάει στο βαρέλι, ζαλίζεται και πέφτει!



Εκείνη την ώρα περνάει από κει ο Λύκος ο Γκριζωπός
Αγριωπός που βλέπει το πέσιμο της Αλεπούς και σκάει
στα γέλια .Εγώ θα τα καταφέρω καλύτερα!
<<Τι λες λύκε; Απαντάει η σοφή κουκουβάγια.
Δεν μπόρεσε ο Ωραίος Αρουραίος που είναι γρήγορος,
η Χελώνα η Λεμόνα με τα νύχια τα γαμψά, η Αλεπού η
Πονηρή Φουντωτή με τη μακριά ουρά και θα
μπορέσεις εσύ;
Μια και δυό , παίρνει φόρα κι ο Λύκος ο Γκριζωπός
Αγριωπός πηδάει στο βαρέλι, ζαλίζεται και πέφτει!



<<Αχ! κυρ-λύκε, είσαι αστείος!>> λέει η Αρκούδα η Καφετίτσα Μουσουδίτσα! που πέρναγε από κει<<Κάντε όλοι πίσω, θα ανέβω εγώ στο βαρέλι!>>

<<Τι λες αρκουδίτσα; Απαντάει η σοφή κουκουβάγια. Δεν μπόρεσε ο Ωραίος Αρουραίος που είναι γρήγορος, η Χελώνα η Λεμόνα με τα νύχια τα γαμψά, η Αλεπού η Πονηρή Φουντωτή με τη μακριά ουρά, ο Λύκος ο Γκριζωπός Αγριωπός με τα μεγάλα μάτια και θα μπορέσεις εσύ;

Μια και δυό, παίρνει φόρα και η Αρκούδα η Καφετίτσα Μουσουδίτσα, πηδάει με δύναμη πάνω στο ξύλινο βαρέλι με τις μεγάλες της πατούσες, και το βαρέλι σπάει!!





**Κάθε παιδί έδωσε τη δική του απάντηση και
ζωγράφησε την ιδέα του.....**

ΤΙ ΚΡΥΒΕΙ Ο ΦΡΑΧΤΗΣ

Διαφάνεια
κρυβαίφια και
βμαράξδια



ΚΡΥΒΕΙ Ο ΦΡΑΧΤΗΣ

Μια λαγουσοοισογένεια
που μιλάει με
ανθρώπινη φωνή.



ΤΙ ΚΡΥΒΕΙΟΦΡΑΧΤΗΣ

Ενα θησαυρό



ΤΙ ΚΡΥΒΕΙΟΦΡΑΧΤΗΣ

Τι καρδιές
ως αγάπης



ΠΙΚΡΥΒΕΙΟ

Φανέρες ποδοσφαίρου
για ολόκληρο
είναι ποδοσφαι-
ριστής



Τετραγωνά
Πορτοκαλίγια

ΚΙΚΡ ΧΒΕΙΟΦΑΧΤΗ



Μαγειρά
μαρότα που
δεν τελειώνουν
ποτέ!



ΤΙΚΡ ΧΒΕΙΟΦΑΧΤΗΣ

πολλά
Παιχνίδια
Καραβόμια



ΤΙ ΚΡΥΒΕΙ



ΤΙ ΚΡΥΒΕΙ Ο ΟΡΑΧΤΗ

Μυρταία
Λαγούδαία



ΤΙ ΚΡΥΒΕΙ Ο ΦΡΑΧΤΗΣ

Ένα θησαυρό!



Μια γραμιά
ηλιόρα

