

ΚΛΙΜΑΚΩΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ

ΤΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ ΑΥΓΑ ΤΟΥ ΚΟΥΝΕΛΙΝΟΥ



Ένα πρωινό το μικρό κουνελάκι ,ξύπνησε κεφάλτο και έτρεξε με αγωνία στη μαμά του....
-Μαμά, η δασκάλα μας είπε ότι πρέπει να ετοιμάσουμε το καλάθι με τα κόκκινα αυγά μας.
-Ναι, μικρέ μου , του λέει η μαμά και του δείχνει ένα καλάθι με άσπρα αυγά...



-Μαμά, τα αυγά μου δεν είναι κόκκινα....

-Μη στεναχωρίεσαι ,μικρέ μου, είπε η μαμά, σήμερα κιόλας θα πάω στο λιβάδι με τις παπαρούνες ,για να ζητήσω να μου δώσουν λίγο κόκκινο χρώμα ,να βάψουμε τα αυγά σου.





Η μαμά χαρούμενη ξεκίνησε για το λιβάδι με τις παπαρούνες και όταν έφτασε εκεί ,τους είπε:

- Καλές μου παπαρούνες, θα μου δώσετε λίγο από το κόκκινό σας χρώμα, για να βάψει το κουνελάκι μου κόκκινα τα Πασχαλινά αυγά του?



- Ευχαρίστως, είπαν οι παπαρούνες, αν και εσύ μας βοηθήσεις να στολιστούμε και εμείς για αυτή τη γιορτή..
- Τι θέλετε να κάνω, ρώτησε η μαμά κουνελίνα...
- Να...είπαν οι παπαρούνες...θέλουμε να πας στο γατάκι, να ζητήσεις λίγες από εκείνες τις όμορφες κορδέλες που έχει και παίζει, να βάλουμε και εμείς γύρω μας, να γίνουμε πιο γιορτινές...



Δρόμο παίρνει, δρόμο αφήνει η μαμά κουνελίνα, φτάνει στο γατάκι...

-Καλό μου γατάκι, του λέει, θα μου δώσεις λίγες κορδέλες από αυτές που παίζεις, να τις πάω στις παπαρούνες να στολιστούν, για να μου δώσουν λίγο κόκκινο χρώμα, να το πάω στο κουνελάκι μου, να βάψει κόκκινα τα αυγά του?

-Ευχαρίστως, λέει το γατάκι, αν και εσύ πας στην αγελάδα, να της ζητήσεις λίγο γάλα να μου φέρεις να πιω...



Δρόμο παίρνει, δρόμο αφήνει η μαμά κουνελίνα, φτάνει στην αγελάδα...

-Καλή μου αγελάδα,θα μου δώσεις λίγο γάλα, να το πάω στο γατάκι, να μου δώσει λίγες από τις κορδέλες του,να τις πάω στις παπαρούνες,να μου δώσουν λίγο κόκκινο χρώμα, να το πάω στο κουνελάκι μου,να βάψει κόκκινα τα αυγά του?

-Ευχαρίστως,λέει η αγελάδα,αν μου φέρεις και εσύ από το λιβάδι λίγο χορταράκι να φάω,για να σου δώσω το γάλα μου.





Δρόμο παίρνει, δρόμο αφήνει η μαμά κουνελίνα, πάει στο λιβάδι...

-Καλό μου λιβάδι, θα μου δώσεις λίγο χορταράκι να το πάω στην αγελάδα, να μου δώσει λίγο γάλα, να το πάω στο γατάκι, να μου δώσει τις κορδέλες του, να τις πάω στις παπαρούνες, να μου δώσουν λίγο κόκκινο χρώμα, να το πάω στο κουνελάκι μου, να βάψει κόκκινα τα αυγά του?

-Ευχαρίστως, λέει το λιβάδι, αν και εσύ πας στο συννεφάκι και του ζητήσεις να βρέξει νεράκι για να ποτιστεί το χορταράκι μου...





Δρόμο παίρνει, δρόμο αφήνει η μαμά κουνελίνα, πάει στο συννεφάκι...

-Καλό μου συννεφάκι,θα βρέξεις λίγο νεράκι,να ποτιστεί το λιβαδάκι,να μου δώσει χορταράκι,να το πάω στην αγελάδα, να μου δώσει γάλα,να το πάω στο γατάκι,να μου δώσει τις κορδέλες του,να τις δώσω στις παπαρούνες,να μου δώσουν λίγο κόκκινο χρώμα, να το πάω στο κουνελάκι μου, να βάψει κόκκινα τα αυγά του?





...Και το συννεφάκι την άκουσε και έβρεξε νερό...

Το λιβάδι ποτίστηκε και της έδωσε το χορταράκι , η κουνελίνα πήρε το χορταράκι και το έδωσε στην αγελάδα, η αγελάδα της έδωσε το γάλα, που το πήγε στο γατάκι , το γατάκι της έδωσε τις κορδέλες του , που τις πήγε στις παπαρούνες και εκείνες της έδωσαν το κόκκινο χρώμα, που το πήγε στο κουνελάκι της και έβαψε κόκκινα τα αυγά του....

