

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΜΕ ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

5/10-9/10

Την εβδομάδα αυτή προτεραιότητα στο νηπιαγωγείο είχαν τα χρώματα.

Τα νήπια έπαιξαν με αυτά, τα αναγνώρισαν έμαθαν το όνομα τους και τις

μείξεις τους . Γνώρισαν και πειραματίστηκαν με διάφορα υλικά και τεχνικές ζωγραφικής. Έφτιαξαν μια ομαδική εργασία με κεντρικό θέμα το ουράνιο τόξο,

οργάνωσαν ομαδικά μια αφίσα με τα νέα χρώματα που προκύπτουν από την ανάμειξη των

χρωμάτων και ένα συνέθεσαν ένα βιβλίο αφιερωμένο σε αυτά. Άκουσαν σχετικά τραγούδια

και χόρεψαν το " Παίζουμε τα χρώματα" του Μ. Φιλιππάκη.





Τέλος η πανδεσία των χρωμάτων αποτυπώθηκε στη ομαδικά εργασία των αερόστατων με θέμα "Η τάξη μας πετάει" με την οποία στολίστηκε η πόρτα του τμήματος πρωινό 1.



ΦΘΙΝΟΠΩΡΟΥ ΜΥΡΩΔΙΕΣ-ΗΜΕΡΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 16/10

12/10-16/10

Η εβδομάδα του φθινοπώρου. Το σχολείο ντύθηκε σε φθινοπωρινά χρώματα και θέματα. Τα νήπια διέκριναν τις διαφορές μεταξύ του φθινοπώρου και των άλλων εποχών όπως αυτή επικεντρώνεται π.χ. στην αλλαγή των φύλλων των δέντρων. Έφτιαξαν φθινοπωρινά δέντρα με τυπώματα από χαρτί υγείας.





Γνωρίσαν τα κατ' εξοχήν φρούτα του φθινοπώρου μήλο, ρόδι σταφύλι και την διαδικασία παραγωγής κρασιού. Απόλαυσαν και το αγαπημένο κουκλοθέατρο η αρπαγή της Μηλίτσας από τον σκουλικοάρχοντα.



Με την πρώτη βροχούλα έφτιαξαν το απαραίτητο αξεσουάρ του φθινοπώρου που είναι η ομπρέλα (έπεται ο κύκλος του νερού) και κατασκεύασαν και μικρά σαλιγκαράκια.



Είχαν την πρώτη τους επαφή με τα γράμματα Φ, φ του φθινοπώρου, (πρωινό 1 τμήμα) και τα γράμματα Φ, φ του φθινοπώρου, Σ, σ του σαλιγκαριού και Ρ, ρ του ροδιού (πρωινό 2 και ολοήμερο τμήμα)





Τέλος η εβδομάδα έκλεισε με την ημέρα της διατροφής 16/10 όπου τα νήπια, αφού μας είπαν τι πρέπει να τρέμε για να έχουμε γερό σώμα και υγιή οργανισμό και διέκριναν τις υγιεινές από τις ανθυγιεινές τροφείς, έφτιαξαν καταπληκτικά σουπλά με υγιεινά πιάτα και είπαν και την παροιμία " Ένα μήλο την ημέρα τον γιατρό τον κάνει πέρα" .



ΩΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΗΜΑΤΑ- Η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΗΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

18/10/2020-23/10/2020

Η εβδομάδα που ξεκίνησε μας βρήκε να γνωρίζουμε τα σχήματα. Πάίξαμε με τα σχήματα, τα εντοπίσαμε στο χώρο, γνωρίσαμε ομοιότητες και διαφορές, τα τραγουδήσαμε και χορέψαμε με τα τραγούδια τους. Στο τέλος φτιάξαμε και ωραίες χειροτεχνίες. Τα παιδιά έφτιαξαν και το βιβλίο των σχημάτων.





Στην μέση της εβδομάδας ξεκινήσαμε την αναφορά μας στην επέτειο του όχι και της 28ης Οκτωβρίου. Με αφορμισμό φωτογραφικό υλικό και τα ποιήματα που μαθαίνουμε για την γιορτούλα μας αναλύσαμε τα γεγονότα του 1940 και με τη νοητή μηχανή του

χρόνου μεταφερθήκαμε σε εκείνη την εποχή. Μπήκαμε στην θέση των Ελλήνων στρατιωτών και είπαμε πως ένοιωθαν που ξέσπασε ο πόλεμος και βροντοφωνάξαμε το ΟΧΙ . Βάλαμε φωνή και λόγια στον στρατιώτη που αποχαιρετάει το παιδί του και στην μάνα που δίνει την εικόνα στον γιο της πριν φύγει για την Πίνδο. Αναφερθήκαμε στην ελληνική σημαία, στα χρώματα της και την φτιάξαμε. Τονίσαμε την συμβολή των γυναικών που και αυτές με τον τρόπο τους βοήθησαν στον αγώνα των Ελλήνων. Γράψαμε τη λέξη ΟΧΙ και ΑΕΡΑ, μάθαμε το Ο του ΟΧΙ. Τραγουδήσαμε τα τραγούδια της εποχής ακούγοντας την επική φωνή της Σοφίας Βέμπο, και μέσω του θεατρικού παιχνιδιού αναπαραστήσαμε τα γεγονότα.





Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-ΗΜΕΡΑ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗΣ 31/10

26/10-30/10

Την εβδομάδα που ξεκίνησε τα νήπια έκαναν τις τελευταίες πρόβες τους για την γιορτή της 28^{ης} Οκτωβρίου 1940 και έγραψαν και το γράμμα Ο από τη λέξη ΟΧΙ. Στις 27/10 έγινε η γιορτούλα μας και στα δυο τμήματα ξεχωριστά. Τα παιδιά εξιστόρησαν τα γεγονότα, απήγγειλαν ποιήματα, τραγούδησαν επετειακά τραγούδια και είδαν στο διαδίκτυο την πολύ όμορφη παρουσίαση της συναδέλφου Γιώτας Σταύρου

<https://www.youtube.com/watch?v=uHcY5cBbLCM&t=5s> με τίτλο « Σαν Παραμύθι» .

Οι τελευταίες μέρες του Οκτωβρίου ήταν αφιερωμένες στην ημέρα της Αποταμίευσης 31/10. Συγκεκριμένα τα νήπια κατανοήσαν τη σημασία της έννοιας της αποταμίευσης, γνώρισαν το νόμισμα του

ευρώ, διατύπωσαν απόψεις σχετικά με την σπατάλη και την οικονομία (σωστή χρήση χρήματων). Ακόμα με τη μορφή θεατρικού παιχνιδιού έμαθαν την παροιμία «Φασούλι το φασούλι γεμίζει ο σακούλι). Παράλληλα με αφορμή τη συγκεκριμένη μέρα έγινε εισαγωγή και στους αριθμούς 1 και 2. Στο διαδίκτυο από τη σειρά Babyraidia απόλαυσαν το μύθο του Αίσωπου "Ο Τζιτζικας και ο Μέρμηγκας" και σχολίασαν το ηθικό δίδαγμά του. Άκουσαν επίσης και το πολύ όμορφο παραμύθι ειδικά αφιερωμένο στην ημέρα με τίτλο «Αν κάθε μέρα» της τράπεζας Eurobank. Στο τέλος πήραν μαζί τους και τους πολύ όμορφους κουμπαραδες που έφτιαξαν.

