

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΥΣ 3 ΙΕΡΑΡΧΕΣ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΤΕΥΧΟΣ

ΤΡΙΑ ΜΕΓΑΛΑ ΑΝΑΣΤΗΜΑΤΑ. ΤΡΕΙΣ ΔΙΑΝΟΙΕΣ
ΣΠΙΝΘΗΡΟΒΟΛΕΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ.



ΤΡΕΙΣ ΚΑΡΔΙΕΣ ΑΝΔΡΕΙΕΣ, ΓΕΝΝΑΙΕΣ.
ΕΙΝΑΙ ΟΙ **ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ**, ΟΙ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΠΟΥ
ΤΟΥΣ ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΜΕ ΣΤΙΣ **30**
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ, ΟΛΟΥΣ ΜΑΖΙ.

ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΜΕ ΤΡΕΙΣ
ΨΥΧΕΣ ΥΠΕΡΟΧΑ
ΑΓΙΕΣ: ΤΟΝ ΜΕΓΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟ, ΤΟΝ
ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΤΟΝ
ΘΕΟΛΟΓΟ ΚΑΙ ΤΟΝ
ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΝ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ.



ΕΚΤΑΚΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Ο Μέγας Βασίλειος γεννήθηκε στη Νεοκαισάρεια του Πόντου το 330 μ.Χ.. Μεγάλωσε και ανατράφηκε μέσα σε χριστιανικό περιβάλλον, κάτω από τη φροντίδα της μητέρας του, Εμμέλειας. Όταν οι περίφημες σχολές της Καισάρειας δεν είχαν να του προσφέρουν τίποτα περισσότερο, ο Βασίλειος έφτασε στην ξακουστή Αθήνα. Τόση ήταν η φιλομάθειά του, που σπούδασε ιατρική, ρητορική, αστρονομία, γεωμετρία, θεολογία. Περισσότερο όμως προόδευσε στην αρετή και τη χριστιανική ζωή. Έτσι αρνήθηκε τη δόξα των ανθρώπων και τη φήμη του σοφού κι αφιερώθηκε στον Θεό. Έγινε ο γνωστός αρχιεπίσκοπος Καισαρείας, που έμεινε στην ιστορία ως Μέγας και ως Επίσκοπος της αγάπης, με τη γνωστή *Βασιλειάδα*. Στο έργο αυτό της φιλανθρωπίας αφιέρωσε όλα του τα πλούτη και όλη του τη ζωή, μέχρι την κοίμησή του το 350.

“

Ο ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΗΤΑΝ ΦΙΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΣΥΝΟΜΗΛΙΚΟΣ ΤΟΥ. ΣΠΟΥΔΑΣΕ ΚΙ ΕΓΙΝΕ ΚΑΤΟΧΟΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ. ΓΡΗΓΟΡΑ ΟΜΩΣ Ή ΑΦΗΣΕ ΟΛΑ ΚΑΙ ΑΦΟΣΙΩΘΗΚΕ ΣΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ. ΩΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΝΑΖΙΑΝΖΟΥ ΚΑΙ ΩΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΠΟΛΕΜΗΣΕ ΜΕ ΕΥΓΛΩΤΤΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΝΑΙΟΤΗΤΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΜΑΣ ΑΝΟΘΕΥΤΗ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΟΝΟΜΑΣΤΗΚΕ ΘΕΟΛΟΓΟΣ» ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΟΥ ΠΑΙΡΝΕΙ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ «ΤΙΤΛΟ» ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗ ΙΩΑΝΝΗ. ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΓΝΩΣΤΟ, ΑΛΛΑ ΑΞΙΟΛΟΓΟ, ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟ, ΠΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΠΟΛΛΟΙ ΤΟ ΜΕΛΕΤΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟ ΘΑΥΜΑΖΟΥΝ.

ΣΑΟ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΛΙΓΟ ΑΡΓΟΤΕΡΑ, ΓΥΡΩ ΣΤΟ 350, ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΡΙΑΣ. Ο ΞΑΚΟΥΣΤΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΟΡΙΖΕ ΓΙΑ ΔΙΑΔΟΧΟ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑ. ΜΑ Ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕ ΝΑ ΑΦΙΕΡΩΘΕΙ ΣΤΟΝ ΘΕΟ. ΜΕ ΦΛΟΓΕΡΑ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΣΠΕΙΡΕ ΤΟ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΕ ΠΟΛΛΑ ΜΕΡΗ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΩΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ. ΣΕ ΚΑΘΕ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΜΑΖΕΥΟΤΑΝ ΠΛΗΘΟΣ ΠΟΛΥ., ΧΑΡΗ ΣΤΗΝ ΕΥΓΛΩΤΤΙΑ ΤΟΥ ΠΗΡΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ. ΟΜΩΣ ΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ, ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΚΑΙ Η ΑΥΤΟΚΡΑΤΕΙΡΑ, ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΛΕΓΧΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΔΙΚΙΕΣ ΤΗΣ, ΤΟΝ ΕΣΤΕΙΛΑΝ ΣΤΗΝ ΕΞΟΡΙΑ ΤΡΕΙΣ ΦΟΡΕΣ. ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΦΟΡΑ ΠΕΘΑΝΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΚΟΥΧΙΕΣ, ΔΟΞΟΛΟΓΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΘΕΟ.Σ

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΗ. ΘΕΜΕΛΙΩΣΑΝ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ, ΓΙ΄ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΛΕΜΕ ΠΑΤΕΡΕΣ. ΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΔΑΞΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΑ. ΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΣΟΦΟΙ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΜΑΣ ΑΝΤΛΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΕΞΑΝΤΛΗΤΗ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥΣ. ΕΙΧΑΝ ΧΑΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΗΡΑΝ ΦΡΟΝΤΙΣΜΕΝΗ ΑΓΩΓΗ ΑΉ ΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΗΤΕΡΕΣ ΤΟΥΣ, ΤΗΝ ΕΜΜΕΛΕΙΑ, ΤΗ ΝΟΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΘΟΥΣΑ



ΟΜΩΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ, ΤΟΝ ΚΟΠΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΕΓΙΝΑΝ ΜΕΓΑΛΟΙ. ΑΓΩΝΙΣΤΗΚΑΝ ΑΣΤΑΜΑΤΗΤΑ, ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΗΚΑΝ ΑΔΙΑΚΟΠΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ ΑΡΕΤΗΣ. ΕΤΣΙ ΕΓΙΝΑΝ ΟΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΥΣΕΒΕΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΡΕΤΗΣ, ΤΗΣ ΑΓΙΟΤΗΤΑΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ



Τοὺς τρεῖς μεγίστους φωστῆρας
τῆς Τρισηλίου θεότητος, τοὺς τὴν
οἰκουμένην ἀκτίσι δογμάτων θείων
πυρσεύσαντας, τοὺς μελιρρύτους
ποταμούς τῆς σοφίας, τοὺς τὴν
κτίσιν πάσαν θεογνωσίας νόμοσι
καταρθεύσαντας, Βασιλείον
τὸν Μέγαν, καὶ τὸν Θεολόγον
Γρηγόριον, σὺν τῷ κλεινῷ Ἰωάννῃ,
τῷ τὴν γλῶτταν χρυσορρημονί,
πάντες οἱ τῶν λόγων αὐτῶν ἐρασταί,
συνελθόντες ἕμνοις τιμήσομεν
αὐτοὶ γάρ τῃ Τριάδι, ὑπὲρ ὑμῶν
ἀεὶ προσβήσουσιν.

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ

ΣΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΜΑΣ