

ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

Τεύχος 40



Φθινόπωρο, Φθινοπωράκι
ολήμερο τμήμα
12ο Νηπιαγωγείο Χαλκίδας

ΤΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ , ΤΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΑΚΙ

Το Φθινόπωρο μπήκε για τα καλά τα παιδιά γνωρίζουν τα χαρακτηριστικά του Φθινοπώρου , μιλούν για τα πρωτοβρόχια και δημιουργούν τις ομπρελίτσες τους για τις πρώτες βροχούλες. Τραγουδούν για το Φθινοπωρο, Φθινοπωράκι , μπορείτε να ακούσετε τα παιδιά στο ιστολόγιο του σχολείου μας.

*Τα γαϊδία είχονται σε όρους
ΚΑΛΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ*

ΛΑΙΚΕΣ
ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ ΚΙ
ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ
ΓΙΑ ΤΑ
ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ
ΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ



Τα παιδιά στα εργαστήρια δεξιοτήτων γνωρίζουν αινίγματα για τα φρούτα και τα λαχανικά, καθώς και εκφράσεις του λόγου που χρησιμοποιούμε και σχετίζονται με τα φρούτα και τα λαχανικά. Δημιουργία βίντεο στο Πανελλήνιο σχολικό δίκτυο

Φρούτα και λαχανικά και στο μάθημα της Αγγλικής γλώσσας μέσα από μουσικοκινητική αγωγή και πολλά παιχνίδια.



Μια πολύ πεινασμένη κάμπια

Στα εργαστήρια δεξιοτήτων και στο μάθημα της Αγγλικής γλώσσας τα παιδιά γνωρίζουν το παραμύθι ΜΙΑ ΠΟΛΥ ΠΕΙΝΑΣΜΕΝΗ ΚΑΜΠΙΑ



Μια ηλιόλουστη Κυριακή, βγήκε η κάμπια από ένα μικροσκοπικό αυγό. Πεινούσε φοβερά. Τη Δευτέρα, έφαγε ένα μήλο την Τρίτη, έφαγε δύο αχλάδια την Τετάρτη, έφαγε τρία δαμάσκηνα - κι ακόμη πεινούσε. Η εικονογράφηση -με τολμηρά, έντονα χρώματα- και το απλό κείμενο, που είναι τυπωμένο με μεγάλα, ευανάγνωστα στοιχεία, αφηγούνται την ιστορία της μικρής πεινασμένης κάμπιας που μεγαλώνει τρώγοντας... λίγο απ' όλα! Χορτάτη πια, φτιάχνει το κουκούλι της κι αποκοιμείται. Θα βγει δυο βδομάδες μετά, μεταμορφωμένη σε μια πανέμορφη πεταλούδα.



το τραγουδι της υγιεινής διατροφής

Η ΥΓΙΕΙΝΟΥΛΑ ΚΑΙ Η ΑΝΥΓΙΕΙΝΟΥΛΑ ΚΟΛΛΑΖ ΕΙΚΟΝΩΝ



ΤΑ ΝΑΙ ΚΑΙ ΤΑ ΟΧΙ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΡΑΓΟΥΔΟΥΝ ΚΑΙ ΓΙΝΕΤΑΙ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΙΝΤΕΟ ΣΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

Τρέφομαι υγιεινά για υγεία και χαρά



Η ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ



τι έτρωγαν οι αρχαίοι Έλληνες ?

τα παιδιά γνωρίζουν την διατροφή των αρχαίων Ελλήνων και δημιουργούν το δικό τους βίντεο στο Πανελλήνιο σχολικό δίκτυο

Επίσκεψη στο μουσείο
Αρέθουσα Χαλκίδας



ΗΤΑΝ ΙΔΙΑ Η ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΣΗΜΕΡΑ?

ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΜΑΘΟΥΜΕ ΤΙ
ΕΤΡΩΓΑΝ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑ?

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΡΕΘΟΥΣΑ

ΑΓΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΜΦΟΡΕΙΣ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ

Τα παιδιά μαθαίνουν τους κανόνες του μουσείου και δημιουργούν το δικό τους βίντεο στο Πανελλήνιο σχολικό δίκτυο



ΑΓΓΕΙΑ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

Τα παιδιά ζωγραφίζουν αγγεία αποθήκευσης τροφίμων στερεών και υγρών με την φαντασία τους πριν την επίσκεψη στο μουσείο και μετά την επίσκεψη στο μουσείο



Η ΤΕΧΝΗ ΣΤΟ ΠΙΑΤΟ ΜΑΣ

Ένα φιδάκι στον ήλιο, το σαλιγκάρι μετά τη Φθινοπωρινή βροχή, σερμάκι στον Ευβοϊκό, κι ένα Χριστουγεννιάτικο δείπνο. Τι σχέδια έχουν έφα αυτά μεταξύ τους? Μα φυσικά τα υγιήρα έργα τέχνης των μαθητών του 12ου Νηπιαγωγείου Χαλκίδας



Τα παιδιά μαζί με τους γονείς δημιουργούν στο σπίτι εξαιρετικά έργα τέχνης με τρόφιμα





Δημιουργία
ραφατόκηπου στην

αυλή του Νηπιαγωγείου
μας

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΚΗΠΟΥ ΜΑΣ

Τα παιδιά φυτεύουν λάχανα, κοκκάρια για κρεμμυδάκια, μεταφυτεύουν
λουλούδια και φυτεύουν βολβούς λουλουδιών

τα παιδιά επικοινωνούν με την δράση

Ευχαριστούμε για όρα



ΚΑΛΗ ΟΡΕΞΗ (παραμύθι για την διαφορετικότητα του Eric Carle)



Μόνο μα εμένα μα τον
μαθ είναι ΕΞΕΝΑ μου
είσαι και πιωνεις
μοναδικά όμορφος και
ζεγωριστός

Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΣ, ΠΟΛΥΤΙΜΟΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΟΜΟΡΦΟΣ

Διαβάσαμε το παραμύθι «3 φίλοι στο ποτάμι», του **Nicholas Oldland**. Ήταν κάποτε μια αρκούδα, ένας τάρανδος κι ένας κάστορας, που ήταν φίλοι κολλητοί, αν και συχνά διαφωνούσαν μεταξύ τους. Μια ηλιόλουστη μέρα αποφάσισαν να πάνε βόλτα στο ποτάμι με κανό... Στην πορεία όμως θα ανακαλύψουν πως η συνεννόηση δεν είναι πάντα εύκολη, πως η φύση κρύβει κινδύνους και πως οι αναποδιές δεν είναι δύσκολο να συμβούν. Ακολούθησε συζήτηση, έκφραση απόψεων και συναισθημάτων, δραματοποίηση και ζωγραφική.

Με τους φίλους δε μαζιώνω



12 Νηπιαγωγείο Χαλκίδας



ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ

ετοιμαζόμαστε για
την 28η Οκτωβρίου

12ο Νηπιαγωγείο
Χαλκίδας

οι δραστηριότητες για την 28η Οκτωβρίου 1940 στο επόμενο τεύχος μας