

Μικρά... τόσο μικρά
στον κήπο μου, μία φορά!



ΛΙΝΑ
ΡΟΚΑ



**Ρώτησα την
πεταλούδα
τι είναι ομορφιά
και κείνη ναζιάρικα
κούνησε τα φτερά.**





Ρώτησα μια μέλισσα
τι είναι για κείνη
δουλειά
και ακούμπησε τη
γύρη
στα κελιά.





**Ρώτησα το κουνούπι
γιατί το λένε
ενοχλητικό
και κείνο με τσίμπησε
στην πλάτη πριν το δω.**





**Ρώτησα το μυρμήγκι
γιατί καθόλου δεν σταματά
και κείνο μου απάντησε
ότι ο χειμώνας θα 'ρθει
ξανά.**





**Ρώτησα την κατσαρίδα
τι σκαρώνει στα
σκοτεινά,
ώσπου άκουσα
την τσιρίδα απ' την
γιαγιά.**





Ρώτησα τη χρυσόμυγα
για το χρώμα που έχει το
χρυσασφί
και κείνη ζήτησε
από τον ήλιο ένα ζεστό φιλή.





**Ρώτησα το τζιτζικί
αν γνωρίζει τη νότα σι
και κείνο άρχισε
μια σονάτα απαλή.**





Ρώτησα τον μάντη
τι περιμένει εκεί,
μασκαρεμένος σαν κλαδί
και μου είπε να κάνω σιωπή.





**Ρώτησα την αράχνη
που έμαθε να πλέκει τον ιστό
και μου είπε ότι της έμαθε
η γιαγιά της η Ζωζώ.**





**Ρώτησα τη πυγολαμπίδα
γιατί έχει αυτό το φωτάκι στον
ποπό
και μου είπε "φύγε από 'δω"**





Με ρώτησε η λιβελούλα
γιατί συνέχεια ρωτώ
και σαν την ψείρα
ενοχλώ.





Σαν τη μύγα μες στο γάλα
αισθάνθηκα εκεί τη στιγμή
και με της ακρίδας τα
πηδήματα
έφυγα από κει.



**Σε ένα μικρόκοσμο
τόσο μαγικό,
πως να να χωρέσω
άραγε εγώ;**

