

# Θεινόπωρο

Ποια είναι τα χρώματα,  
ποιοι καρποί,  
ποιες οι δραστηριότητες των  
ανθρώπων;



Δημιουργήσαμε τα  
χρώματα του  
Φθινοπώρου  
χρησιμοποιώντας τα  
τρία βασικά χρώματα



Η επίσκεψη μας στη λαϊκή αγορά έγινε  
αφορμή για ενδιαφέρουσες  
δραστηριότητες στο Σχολείο μας



Παρατηρήσαμε τα προϊόντα, τα αγγίξαμε.



Αγοράσαμε φρούτα  
και λαχανικά  
εποχής, ξηρούς  
καρπούς, γλυκό του  
κουταλιού σταφύλι,  
μέλι και μια  
τεράστια κολοκύθα.



Και... όταν γυρίσαμε στο Σχολείο  
απολαύσαμε τα προϊόντα που  
αγοράσαμε τρώγοντας  
φρουτοσαλάτα και τα κουλουράκια  
που μας χάρισε μια κυρία περνώντας  
έξω από το φούρνο της.



Με αφορμή ένα κλαδί βαμβακιάς το οποίο κόψαμε αυτές τις ημέρες από ένα χωράφι  
μιλήσαμε για τα ρούχα και για το πως φτιάχνονται οι κλωστές από τις οποίες  
κατασκευάζονται.



Χρησιμοποιήσαμε τις φλοιύδες των καρυδιών που αγοράσαμε από τη λαϊκή αγορά, τις βράσαμε, φτιάξαμε καφέ χρώμα.



Βάψαμε βαμβάκι  
και μάλλινες  
κλωστές.



**Χρησιμοποιήσαμε το περίβλημα των φασολιών, αφού τα αποξηράναμε, για την χειροτεχνία μας.**





Παραμύθι που μιλάει για ένα σκαντζόχοιρο, ο οποίος ετοιμαζόταν να μπει στη φωλιά του για να πέσει σε χειμερία νάρκη. Δυστυχώς ένα μήλο κάρφωσε στη ράχη του και ήταν αδύνατο να χωρέσει στη

φωλιά του.

Κάθε φίλος του είχε και μια ιδέα για τον τρόπο που θα μπορούσε να απαλλαγεί από αυτό το μήλο, αλλά το αποτέλεσμα ήταν τελείως διαφορετικό...

Η ανάγνωση του παραμυθιού μας ενέπνευσε να κατασκευάσουμε τον ήρωά του



**Διαβάσαμε το  
κλασικό κι  
αγαπημένο  
παραμύθι του  
Αλεξέι Τολστόι**



# Φτιάξαμε καπέλα...



# Και δραματοποιήσαμε το παραμύθι.





**Ανοίξαμε την κολοκύθα και είδαμε τους σπόρους της.**



**Διαλέξαμε κάθε ομάδα από μια συνταγή και  
αποφασίσαμε να μαγειρέψουμε στο σχολείο.**





**Προσκαλέσαμε μητέρες  
στο σχολείο οι οποίες  
μας βοήθησαν στη  
μαγειρική μας.**



**Και αφού οι μητέρες ψήσανε τα  
φαγητά μας...**



# Τα απολαύσαμε!

