

E2
2022

Τα παιδιά
'μιλούν' για την
Επανάσταση του
1821.



Δημιουργός: ο λαϊκός ζωγράφος και αγωνιστής της Επανάστασης **Δημήτριος Ζωγράφος** με την καθοδήγηση του στρατηγού **Ιωάννη Μακρυγιάννη**

Μαντώ Μαυρογένους

Η Μαντώ Μαυρογένους ήταν μια πολύ ωραία κοπέλα που γεννήθηκε στην Τριχιά από μια πλούσια οικογένεια. Είχαν εμπορικό κατάστημα εκεί. Η Μαντώ ήρθε στην Ελλάδα όταν ξεκίνησε πια να φαίνεται ότι η επανάσταση ήταν στα σκαριά και μετά από δύο χρόνια συγκέντρωσε τον δικό της στρατό. Διέθεσε ένα ποσό περίπου ένα εκατομμύριο γαλλικά φράγκα και όλη την περιουσία της. Ο στρατός πήρε μέρος στη μάχη της Εύβοιας και αργότερα κατέβηκε στην Πελοπόννησο. Εκεί γνώρισε τον Δημήτριο Χψηλάντη τον οποίο ερωτεύτηκε και αρραβωνιάστηκε, αλλά δεν παντρεύτηκε και αυτό είχε ως αποτέλεσμα το Σουλτάρι να έρθει σε σύγκρουση. Όταν πέθανε ο Δημήτριος Χψηλάντης το 1832 εκείνη τον τιμήσε και ντύθηκε στα μαύρα. Μόνο ο Καποδίστριας αναγνώρισε τις υπηρεσίες της προς την πατρίδα και της απένευσε βαθμό τιμής το 1823. Είναι πτωχή στην Πάρο το 1840 και σε πολύ νεαρή ηλικία (44 ετών).



Αμαρυνίς

Μαριώ Μαυρογένους

Η Μαριώ Μαυρογένους ήταν μια
αγωνίστρια του 1821. Την θαυμάζω γιατί
ήταν γενναία γυναίκα και πολέμησε για
τη λευτεριά της πατρίδας της!

Κατερίνα!



Ο πολεμιστής της Λευτεριάς.

Ο δεινός αυτός πολεμιστής
της Ελλάδας ήταν απελευθερωτής
Για την πατρίδα πάντα πολέμισε
Κανείς εχθρός ποτέ δε τον νικούσε
Γνωστός σε 'μας έμεινε ως Γέρος του Μοριά
και την Σωτή του έδωσε στα ση δικά μας Λευτεριά.





Ο Θεόδωρος Κολοκο-
τρώνης καταγόταν
από το χωριό Ραϊτάκι
στα σύνορα της
Μεσσηνίας και της
Αρκαδίας. Γεννήθηκε
στις 3 Απριλίου του
1770 πέθανε στις 4
φεβρουαρίου του 1843.
Ήταν Έλληνας Αρματώ-
της και είχε ηρωική
μορφή στην Επανάστα-
ση του 1821. Ήταν

πληρέσιος και σύμβουλος της επικρατείας. Απέκτησε το
προσωνύμιο Γέρος του Μοριά. Μετά τον θάνατό του τιμήθηκε από
την Ελληνική κοινότητα με τον βαθμό του στρατάρχη.

Δημήτρης
Μητροκόνης

Μάρκος Μπότσαρης



Ο Μάρκος Μπότσαρης ήταν μια επιβλητική προσωπικότητα, φορούσε πάντα την στολή του αξιωματικού και είχε στην μέση του τα όπλα του.

Είχε μακριά μαλλιά και μουστάκι, καθαρό βλέμμα και φορούσε πάντα το καπέλο του.

Από μικρός ήταν θάρραλος και δεν φοβήθηκε να τα βάλει με τους Τούρκους.

Γεννήθηκε στην Τροφούση το 1796 με το βαπτιστικό όνομα

Μαυδαλή-Αδαμακία και ήταν κόρη του εμπόρου και

μέλους της Φιλικής Εταιρείας, Νικόλαου Μαυροβένη και

της Ζαχαράκης Μπαρή.



Μαριάννα Σκαλτσά



Σουλανα



Μασκαρινα Μπουμπου-

Ζινοε

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΙΑΚΟΣ



Ο Αθανάσιος Διάκος ήταν ένας από τους Έλληνες πρωταγωνιστές ήρωες - οπλαρχηγούς του πρώτου έτους της Ελληνικής Επανάστασης του 1821, ο οποίος έδρασε στη Στερεά Ελλάδα. Μυήθηκε στη Φιλική Εταιρεία το 1818 και το 1820 έγινε αρματολός στη Λιβαδειά. Τον Απρίλιο του 1821 σε συνεργασία με άλλους οπλαρχηγούς κατέλαβε το φρούριο της Λιβαδειάς και χρησιμοποιώντας το ως ορμητήριο, έδωσε πολλές νικηφόρες μάχες. Κατέλαβε τη γέφυρα της Αλαμάνας και στις 23 Απριλίου 1821 έδωσε μάχη με τα στρατεύματα του Ομέρ Βρυώνη. Στη μάχη αυτή συνελήφθη και αφού μεταφέρθηκε στη Λαμία δολοφονήθηκε από τους Τούρκους στις 24 Απριλίου 1821. Ο Διάκος αντιμετώπισε το μαρτυρικό του θάνατο με θάρρος. "Εγώ Γραικός εγεννήθηκα, Γραικός θε να αποθάνω!". Μόνο ένα παράπνο βγήκε απ' τα χείλη του, προβλέποντας την ανάσταση του Ελληνισμού: "Για δεξ καιρό που διάλεξε ο χάρος να με πάρει, τώρα που ανθίζουν τα κλαδιά και βγάζει η γης χορτάρι".

Θάνος Π.

Στέλιος, Κωσταντίνος, Κων/να Κρύση

Οδυσσεύς Ανδρούτσος

Γενναίος σαν λιοντάρι
και δυνατός σαν βράχος
με μαλλιά, καστανά,
και μουστάκι φουντωτό
ρίχνονταν στη μάχη σαν θηρίο
δίχως να φοβάται τον εχθρό



Δευτέρα 21 Μαρτίου 2022

Μαντώ Μαυροσένης

Η Μαγδαληνή-Αδαμαντία Μαυροσένη είναι όπως είναι το πραγματικό της όνομα γεννηθηκε το 1796 στην Τερπύση της Ιαλίας. Καταγόταν από πλούσια οικογένεια. Ο πατέρας της Νικόλαος Μαυροσένης που κατάγονταν από την Πάρο και η μητέρα της Ζαχαράτη Μπάση που κατάγονταν από τη Μύκονο. Λόγω της δουλειάς του πατέρα έμειναν στη Τερπύση για 10 χρόνια όταν και σε αυτά τα χρόνια γεννηθηκε η Μαντώ. Ήταν μια όμορφη και μορφωμένη κυρία αριστοκρατικής καταγωγής.

Η δράση της κατά την Επανάσταση αλλά και κυρίως ήταν καθοριστική. Με δική της έξοδα εξόηλσε αρκετά πλοία και καθάρισε τις Κυκλάδες από τους διάσημους πειρατές. Υπό την ηγεσία της απώθησε τους Τούρκους που είχαν αποβιθαστεί στο νησί για να συνεχίσει τη χρηματοδότηση του αγώνα εναντίον των Τούρκων πουλήσε

όλα τα
Ναυτ
Δημό
Όρ
συνα
της
Επι
Εξο
τυ
το
το
το

όλα της ταξιδιοσημάτια. Μετακόμισε στο
Ναύπλιο το 1823 και εκεί γνώρισε τον
Δημήτριο Υψηλάντη με τον οποίο φραβωνίστηκε.
Όταν ο πόλεμος τελείωσε δια την
συνολική της προσφορά ο Ιωάννης Καποδίστριας
της σπένει με το αξίωμα της Αντιστράτησον
επί τεμήτη.

Μετα τον θάνατο του Υψηλάντη
εξορίστηκε στη Μύκονο. Πέθανε από
τυφοειδή ιτυρεσό στην Πάρο τον Ιούλιο
του 1840 μόνη και πάμφτωχη έχοντας
ζοδέψει όλη της την περιουσία δια
τον αφώνα.

Τέλος

E

N

O

T

H

T

A

I

S

O

T

H

T

A

Φ

I

A

I

A

E' 2

2021-2022