



ΖΗΤΩ Η 25^Η ΜΑΡΤΙΟΥ

Αγαπητοί γονείς και μαθητές,

άλλες χρονιές τέτοια μέρα θα είχαμε συγκεντρωθεί όλοι μαζί στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου μας και θα παρακολουθούσαμε τη γιορτούλα των μαθητών της Στ τάξης. Ο σημαιοφόρος και οι παραστάτες θα κατέθεταν στεφάνι στην πλατεία και ανήμερα θα παρακολουθούσαμε τη σχολική παρέλαση με την οικογένεια και τους φίλους μας.

Οι μέρες δεν μας το επιτρέπουν αυτό, αλλά εμείς στο σχολείο μαθαίνουμε να προσαρμοζόμαστε σε καταστάσεις και να είμαστε ευέλικτοι. Έτσι και σήμερα με τη σκέψη μας ας γυρίσουμε πάλι στις χρυσές σελίδες της ιστορίας της πατρίδας μας και ας παραδειγματιστούμε για άλλη μια φορά από τις αρετές της υπομονής, του θάρρους, του σθένους που επέδειξαν οι έλληνες ήρωες του '21. Ο Κολοκοτρώνης, ο Μιαούλης, η Μαντώ Μαυρογένους, ο Καραϊσκάκης, ο Κανάρης, ο Παπαφλέσας και τόσοι άλλοι. Ας μελετήσουμε πάλι μαζί με τους γονείς μας τους χαρακτήρες τους, ας θυμηθούμε τις σκληρές μάχες που έδωσαν για τη ζωή και την πατρίδα, ας θαυμάσουμε το κουράγιο και τις αντοχές του ελληνικού λαού! Και ας αντλήσουμε κι εμείς τη δύναμη που χρειαζόμαστε όλοι για να στηρίξουμε τον εαυτό μας, τις οικογένειές μας, τους φίλους μας, την πατρίδα μας!

Σήμερα όμως μαζί με την εθνική μας επέτειο γιορτάζουμε και τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου Παναγίας, της υπεραγίας Μητέρας του Θεού που ταυτίστηκε συμβολικά με την επανάσταση και την απελευθέρωση του λαού μας από τα τετρακόσια χρόνια δουλείας στους τούρκους. Οι ήρωες αγωνιστές μέσα από την ένθερμη πίστη τους στον Θεό άντλησαν υπεράνθρωπες δυνάμεις που επέδειξαν στις μάχες της Επανάστασης του 1821!

Αγαπητά μας παιδιά, πάλι καλείστε κι εσείς αυτές τις μέρες να επιδείξετε δυνάμεις και ικανότητες πάνω από την ηλικία σας, να στηρίξετε τους γονείς και τους φίλους σας, να προσφέρετε τη βοήθειά σας στον συνάνθρωπο, να συμπαρασταθείτε, να στερηθείτε το σχολείο και αγαπημένες συνήθειες. Όμως μέσα από τις δυσκολίες όπως όλοι έτσι κι

εσείς θα βγείτε πιο δυνατοί, πιο ώριμοι, πιο σοφοί, πιο πλούσιοι σε συναισθήματα και σκέψεις. Για άλλη μια φορά σήμερα οι δάσκαλοί σας, σας στέλνουμε την αγάπη μας. Η σκέψη μας είναι μαζί σας!

Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και Ζήτω η 25^η Μαρτίου!

Η Διευθύντρια του 12^{ου} ΔΣ Περιστερίου