

Η ΚΟΚΚΙΝΟΣΚΟΥΦΙΤΣΑ!



Φλώρα

Η ΚΟΚΚΙΝΟΣΚΟΥΦΙΤΣΑ! created by: 2 

enter text here



This book was created and published on StoryJumper™
©2010 StoryJumper, Inc. All rights reserved.

Publish your own children's book:
www.storyjumper.com

Η ΚΟΚΚΙΝΟΣΚΟΥΦΙΤΣΑ! created by: 2 



Μια φορά κι έναν καιρό ήταν

ένα όμορφο κοριτσάκι που το

έλεγαν κοκκινοσκουφίτσα!

Μια μέρα η μαμά της της είπε

να πάει φαγητό στη γιαγιά της

που ήταν άρρωστη και φυσικά η

κοκκινοσκουφίτσα δέχτηκε!


Όμως της είπε να μην περάσει απο το δάσος για να πάει στο σπίτι της γιαγιάς, και να πάει από τον κανονικό δρόμο.

Όμως η κοκκινοσκουφίτσα δεν άκουσε τη μαμά της και πήγε στο σπίτι της γιαγιάς της απο το δάσος.

Υστερα η κοκκινοσκουφίτσα άρχισε



5

Η ΚΟΚΚΙΝΟΣΚΟΥΦΙΤΣΑ! created by: 2 



Η κοκκινοσκουφίτσα έπαιζε με
τα λουλούδια, τα πουλάκια και όλα
τα ζώακια του δάσους. Μετά όμως
άρχισε να νυχτώνει και εμφανίστηκε
ο κακός ο λύκος, ο οποίος πετάχτηκε
μπροστά από την κοκκινοσκουφίτσα
και την ρώτησε: πού πας κοριτσάκι μου;



7

Η ΚΟΚΚΙΝΟΣΚΟΥΦΙΤΣΑ! created by: 2 

Πάω στη γιαγιά μου να της δώσω
φαγητό να φάει γιατί είναι άρρωστη.
Και την ξαναρώτησε: πού είναι το σπίτι
της γιαγιάς σου: είναι λίγο πιο πάνω.
Α,α ωραία, πήγαινε κοκκινοσκουφίτσα.
Και ο κακός λύκος σκέφτηκε: θα τρέξω
γρήγορα και θα πάω από τον άλλο δρόμο

στο σπίτι της γιαγιάς και θα φάω την
κοκκινοσκουφίτσα και μετά την
γιαγιά. Έπειτα έτρεξε και έφτασε πρώτος
στο σπίτι της γιαγιάς, μπήκε και έκλεισε
την γιαγιά στη ντουλάπα. Έβαλε τα
ρούχα της γιαγιάς και ξαπλωσε στο
κρεβάτι. Αμέσως μετά χτύπησε η πόρτα
και ήταν η κοκκινοσκουφίτσα.
Να μπω μέσα γιαγιά; ρώτησε η κοκκι-
νοσκουφίτσα. Πέρασε κοριτσάκι μου

9

είπε ο λύκος πονηρά. Σου έφερα φαγητό γιαγιάκα είπε η κοκκινοσκουφίτσα, έλα στο δωμάτιό μου κοριτσάκι. Αμέσως η κοκκινοσκουφίτσα ρώτησε την γιαγιά, γιαγιά γιατί έχεις τόσο μεγάλα αυτιά; για να ακούω καλύτερα κοριτσάκι μου γιαγιά γιατί έχεις τόσο μεγάλη μύτι; ξανά ρώτησε, γιαγια γιατι έχεις τόσο μεγάλο στόμα; για να σε φάω καλύτερα ειπε ο λύκος, και έφαγε την κοκκινοσκουφίτσα.

10

Μετά παλι καλά περνούσε ένας κυνιγός και κατάλαβε τι έγινε και πυροβόλησε τον λύκο και έτσι έβγαλε την κοκκινοσκουφίτσα από την κοιλιά του λύκου και την γιαγιά και έτσι η κοκκινοσκουφίτσα υποσχέθηκε να ακούει την μαμά της απο εδω και πέρα και έτσι ζήσαν αυτοί καλά και εμείς ΚΑΛΥΤΕΡΑ!



www.storyjumper.com