Η κοκκινοσκουφίτσα

Η κοκκινοσκουφίτσα

created by: 9

tali storyjumper



This book was created and published on StoryJumper $^{\text{\tiny{TM}}}$ @2010 StoryJumper, Inc. All rights reserved.

Publish your own children's book: www.storyjumper.com

Η κοκκινοσκουφίτσα

created by: 9

tt storyjumper



Η κοκκινοσκουφίτσα created by: 9 **times** storyjumper

Μια μέρα ήταν ένας

μπαμπάς και μια μαμά που είχαν ένα πανέμορφο κοριτσάκι, την Κοκκινοσκουφίτσα. Επειδή η γιαγιά της κοκκινοσκουφίτσας ήταν άρρωστη, της έβαλε η μαμά της στο καλαθάκι μπισκότα και άλλα πολλά για να της τα πάει.

3

Η κοκκινοσκουφίτσα

created by: 9



Η κοκκινοσκουφίτσα created by: 9 **storyjumper**

Όταν έφυγε η Κοκκινοσκουφίτσα από το σπίτι και προχωρούσε στο δάσος, είδε μπροστά της τον κακό λύκο να της λέει:

- Κοκκινοσκουφίτσα που πας;
- Πάω στην γιαγιά μου που είναι άρρωστη.
- Πού είναι το σπίτι της γιαγιάς σου;
- Είναι σ' εκείνο το λόφο.

5

Η κοκκινοσκουφίτσα

created by: 9

Όσο η Κοκκινοσκουφίτσα μάζευε τα λουλούδια για την γιαγιά της ο λύκος είχε φτάσει ήδη στο σπίτι τις γιαγιάς.

Και όταν ο λύκος χτύπησε την πόρτα της γιαγιάς είπε:

- Είμαι η Κοκκινοσκουφίτσα.

Όταν η γιαγιά άνοιξε την πόρτα, ο λύκος έκλεισε τη γιαγιά στην ντουλάπα και έβαλε τα ρούχα της γιαγιάς και έτρεξε γρήγορα στο κρεβάτι της. Όταν έφτασε η Κοκκινοσκουφίτσα στο σπίτι της γιαγιάς της, μπηκε μέσα και είπε:

- Γιαγιά γιατί έχεις μεγάλα μάτια;
- Για να σε βλέπω καλύτερα γλυκιά μου.
- Γιαγιά γιατί έχεις μεγάλα αυτιά;
- Για να σε ακούω καλύτερα.
- Γιαγιά γιατί έχεις μεγάλο στόμα;
- Για να σε φάω!!!!!!!
- ...και ο λύκος έφαγε την γιαγιά και την κοκκινοσκουφίτσα και πήγε στο ποτάμι για να κοιμηθεί.

6

Η κοκκινοσκουφίτσα

created by: 9



Η κοκκινοσκουφίτσα create

created by: 9

tt storyjumper



Η κοκκινοσκουφίτσα created by: 9 **storyjumper**



9

Η κοκκινοσκουφίτσα

created by: 9



Η κοκκινοσκουφίτσα created by: 9 **storyjumper**



Η κοκκινοσκουφίτσα

created by: 9