



1




Κόρακας και αλεπού



Μια φορά κι έναν καιρό ένας

.....πήρε ένα κομμάτι 

.....και
πέταξε ένα ψηλό  για να
το φάει .


Την ίδια ώρα μια  έψαχνε
κάτι για να φάει . Είδε τον  κι
αμέσως σκέφτηκε να του πάρει το 

Άρχισε να του μιλάει με πονηρά λόγια :


_ Καλέ μου τι όμορφος που είσαι ;

_ Τι ωραία μαύρα φτερά που έχεις !

2α


_ Θα γινόσουν σίγουρα ο  των

πουλιών αν είχες και ωραία φωνή !

Ο  την πίστεψε και φώναξε :
-Κρααα! Κρααα!

Μόλις άνοιξε το  του έπεσε

το 

Η αλεπού άρπαξε το  και άρχισε να

τον κοροϊδεύει .

_ χα ! χα! Τι κουτός που είσαι !

_ Πίστεψες πως είσαι ωραίος; πως έχεις

ωραία φωνή και θα γινόσουν



.....


Σου τα έλεγα για να πάρω το  σου !

2



Το ελάφι με τα άσχημα πόδια

Ένα  πήγε να πιει νερό σε μια 
..... .Εκεί παρατήρησε τον  εαυτό
του μέσα στο νερό και είπε :
___Τι άσχημα  που έχω . Ευτυχώς
έχω πολύ ωραία 

Την ώρα εκείνη εμφανίστηκε ένας 
.....Μόλις τον κατάλαβε το

2α



..... το έβαλε στα πόδια και

εξαφανίστηκε.



στο όπως περνούσε ανάμεσα



στους θάμνους, τα του, το εμπόδιζαν ,γιατί



μπερδευόταν στα κλαδιά. Τα του όμως



έτρεχαν σαν αστραπή κι έτσι σώθηκε από τον

.....



Τζίτζικας και μέρμηγκας



Ένας τζίτζικας



καθόταν μια φορά πάνω

στο και τραγουδούσε όλη την ημέρα.



Κάτω το , περνούσαν μερμήγκια ,



φορτωμένα με Ήταν κουρασμένα, από την δουλειά.



Ο τζίτζικας τους φώναξε :

- Ελάτε να τραγουδήσετε μαζί μου , να πιείτε



ένα Η ζωή είναι ωραία όταν κάθεσαι .

Τα μερμηγκάκια του απάντησαν :

- Δεν μπορούμε να καθίσουμε, γιατί μαζεύουμε



..... για το χειμώνα .

3α

- Τι χαζά που είστε ,γελούσε ο τζίτζικας !!!.
Πέρασε ο καιρός ,ήρθε ο βαρύς χειμώνας . Τα



μερμήγκια κλείστηκαν στη τους .

Ο τζίτζικας κρύωνε, πεινούσε πολύ .Απελπισμένος
χτύπησε την πόρτα των μερμηγκιών .

- Σας παρακαλώ ,αφήστε να μπω στη φωλιά



σας και δώστε μου λίγους

Τα μερμήγκια του απάντησαν :



- Δεν μπορούμε να σου δώσουμε .Είναι μόνο για μας
-
- και τα παιδιά μας .
-
- Το καλοκαίρι μας κοροΐδευες που δουλεύαμε .




Ο τζίτζικας έφυγε λυπημένος και μετανιωμένος
για την τεμπελιά του .





Ο λαγός και η χελώνα

Ένας για να γελάσει με τη
 ,την προσκάλεσε σε αγώνα


δρόμου. Η  αναγκάστηκε να
 δεχθεί .

Ο  ,έφυγε σαν αστραπή , ενώ

η  ξεκίνησε αργά.

Ο  σίγουρος για τη νίκη του

σταμάτησε σε ένα χωράφι να φάει

λίγα  Είχε γεμίσει καλά


την κοιλιά του και νύσταξε.

_Θα κοιμηθώ λιγάκι και όταν φτάσει η


χελώνα εδώ τρέχω πάλι, σκέφτηκε.



Το έριξε στον λοιπόν σίγουρος
για τον εαυτό του .

Η  σέρνοντας τα πόδια
της έφτασε στο σημείο που κοιμόταν ο λαγός
και συνέχισε δρόμο.

Μετά από ώρα ξύπνησε ο λαγός . Κοιτάζει πίσω για
την χελώνα αλλά πουθενά. Κοιτάζει μπροστά και τι να
δει.

Η χελώνα ήταν σχεδόν στο τέρμα. Αμέσως πετάχτηκε σαν
αστραπή και άρχισε να τρέχει , αλλά ήταν ήδη πολύ
αργά . Η χελώνα είχε περάσει το νήμα και ήταν η νικήτρια
του διαγωνισμού. Ο κρύφτηκε
από την ντροπή του .


Ο σκύλος

Ένας άνθρωπος είχε ένα .....που



δάγκωνε τους ανθρώπους . Του λέει
ένας

φίλος του :

-Να του κρεμάσεις ένα .....για
να τον ακούνε οι άνθρωποι και να φεύγουν .

- Δίκιο έχεις φίλε μου , αυτό θα κάνω!


Κρέμασε στο σκύλο του το .....και

αυτός καθώς άκουγε τον ήχο νόμιζε πως ήταν
σπουδαίος και έλεγε :



5α

- Είμαι σπουδαίος , κανένας άλλος 
.....δεν έχει κουδούνι . Όλοι με ξέρουν


Μια γριά σκύλα του είπε :

- Είσαι κουτός και δεν κατάλαβες ότι
το  σου το
- φόρεσαν γιατί είσαι πολύ κακός!

Αλεπού και ο πελαργός

Μια  θέλοντας να γελάσει με τον , τον κάλεσε στη φωλιά

της για φαγητό Την άλλη μέρα ο πελαργός πήγε στη φωλιά της . Κάθισαν στο τραπέζι και η αλεπού πήγε να φέρει το φαγητό . Μόλις έφερε το φαγητό που ήταν μια πολύ αραιή σούπα σε ένα ρηχό πιάτο.

Η  άρχισε να τρώει με τη γλώσσα της αλλά το ράμφος του πελαργού δεν μπορούσε να πιάσει τί κάτι.

Γιατί δεν τρως , ρώτησε η αλεπού πονηρά.

Δεν έχω πολύ όρεξη είπε ο πελαργός .

6α



Ο , έφυγε νηστικός ενώ

η αλεπού γελούσε με το αστείο της .

Την άλλη μέρα ο πελαργός κάλεσε την αλεπού

στη φωλιά του για φαγητό .

Μόλις κάθισαν στο τραπέζι έφερε το φαγητό μέσα

σε βάζα με πολύ ψηλό λαιμό .



Η όσο και να προσπάθησε



δεν κατάφερε να ... κάτι

_ Γιατί δεν τρως ; τη ρώτησε ο πελαργός ;

_ Δεν πεινάω γιατί έχω πονοκέφαλο , είπε η



..... και έφυγε κι εκείνη πεινασμένη .




Έτσι ο , εκδικήθηκε την αλεπού για την κοροϊδία της .



Ο μικρός ψεύτης βοσκός

Ένας βοσκός έστειλε μια μέρα το γιο του να

φυλάξει τα  στο βουνό .

Όταν έφευγε του είπε :

- Αν δεις το λύκο να φωνάξεις << λύκος ! λύκος ! >>.

Εκεί που τα  έβοσκαν, ο μικρός .

άρχισε να φωνάζει:"


- Λύκος , λύκος!!! Λύκος στα πρόβατα μου, τρέξτε

- χωριανοί .

Σε λίγο έφτασαν οι χωριανοί , δεν είδαν τον

λύκο , θύμωσαν πολύ .

Μετά από λίγες μέρες ο βοσκός άρχισε να πάλι να φωνάζει:

- Βοήθεια ήρθε ο τρέξτε χωριανοί !!!!!!!!.

Έτρεξαν οι χωριανοί μα δεν υπήρχε λύκος

7a

άρχισαν να φωνάζουν .

Δεν πέρασε μια βδομάδα και ήρθε ο λύκος .

Ο μικρός βοσκός άρχισε να φωνάζει :



Ήρθε λύκος , στα πρόβατα μου,
τρέξτε χωριανοί .

-Βοήθεια , βοήθεια !

Οι χωριανοί όταν τον άκουσαν να φωνάζει είπαν :

- Δεν μας ξεγελάς αυτή τη φορά .

Ο μικρός βοσκός εξακολουθούσε να φωνάζει :



- , λύκος , βοήθεια ήρθε λύκος στα
- πρόβατα μου, τρέξτε χωριανοί .

Βοήθεια , βοήθεια !!!!!!!!!!!!!

Μα τη αυτή φορά, δεν ήρθε κανένας να τον βοηθήσει κι
έτσι τιμωρήθηκε για τα ψέματά του.

Το πάθημα του λύκου




Μια φορά κι έναν καιρό,
 αρρώστησε και κάλεσε τα ζώα να πάνε κοντά του, για να
 του πουν ,τι πρέπει να κάνει ,για να γίνει καλά ..

Όλα τα ζώα παρουσιάστηκαν μπροστά του, εκτός απ ' την



..... ,που υποψιάστηκε παγίδα.



Οόμως ,που μισούσε την 
 είπε στον βασιλιά :

___ Δεν ξέρω κανένα φάρμακο. Ούτε τα άλλα ζώα

ξέρουν. Μόνο η αλεπού ξέρει ,αλλά αυτή δεν
 υπάκουσε .

Θύμωσε το λιοντάρι . .

Η αλεπού όμως έμαθε για τα λόγια του
.....κι αποφάσισε να τον εκδικηθεί .



Μάζεψε μερικά χόρτα και παρουσιάστηκε στο λιοντάρι .

Το  όταν την είδε ετοιμάστηκε να την αρπάξει και της είπε :



___ Γιατί δεν ήρθες να μου πεις τι φάρμακο να πάρω για να γίνω καλά ;

___ Έφαχνα βασιλιά μου για τα βότανα , γι' αυτό άργησα .


Το λιοντάρι τη ρώτησε :

___ Θα γίνω καλά με αυτό το φάρμακο;

___ Ναι βασιλιά μου ,αρκεί να βάλεις μια γλώσσα λύκου. Αυτή εσύ ξέρεις που θα τη βρεις .

Αμέσως το  έπιασε το 
.....και του έκοψε τη γλώσσα .

Η χελώνα που ήθελε να πετάξει

Μια φορά κι έναν καιρό μια  ήθελε να πετάξει

Μια μέρα δύο  της είπαν :

— Αφού θέλεις να πετάξεις , άκου τι θα κάνεις . Θα δαγκώσεις αυτό το ξύλο , εμείς θα το πάρουμε με τα ράμφη μας θα πετάξουμε ψηλά .

Αμέσως έβαλαν σε εφαρμογή το σχέδιο .Η 

.....δάγκωσε γερά το ξύλο και οι 

..... πάπιες την πήραν μαζί τους ψηλά στον ουρανό


9α

Η χελώνα μαγεύτηκε, ξέχασε ότι ήταν στον αέρα , και
φώναξε :

___ Ζήτω! Πετάω !

Τότε κατάλαβε ότι είχε αφήσει το ξύλο και έπεφτε με
μεγάλη ταχύτητα προς τη γη η χαρά της κόπηκε απότομα
...

Λύκος και σκύλος

Μια φορά κι έναν καιρό ένας 
πεινασμένος κατέβηκε σ' ένα χωριό να βρει κάτι να φάει.

Στο δρόμο του συνάντησε ένα χοντρό,
και ρώτησε :

_ Που βρίσκεις τόσο φαγητό και είσαι χοντρός;

_ Με έχει στο σπίτι του ένα πολύ καλό και πλούσιο
αφεντικό και μου δίνει και τρώω.

_ Τρως κάθε μέρα ;

_ Ναι , τρώω  κόκαλα,

_ Να έρθω κι εγώ μαζί σου ;

_ Έλα το αφεντικό μου θα χαρεί να έχει έναν φύλακα
ακόμα.

10α

Ο λύκος ήταν έτοιμος να δεχθεί ,όταν είδε ένα σημάδι στο λαιμό του σκύλου και τον ρώτησε :

_ Τι είναι αυτό το σημάδι στο λαιμό σου ;

_ Δεν είναι τίποτε, από το  που με έχουν δεμένο.

_ Λουρί ; Τι το κάνεις το ;ρώτησε πάλι ο λύκος

_ Με το λουρί με δένει τις περισσότερες ώρες το αφεντικό μου για να φυλάω το σπίτι του.


_ Δεν είσαι ελεύθερος όλη τη μέρα ;

_ Όχι μόνο για να χωνέψω και να ξεμουδιάσω με αφήνει ελεύθερο .

_ Α! κράτα το φαγητό σου και τα καλά σου .Καλύτερα λεύτερος και πεινασμένος παρά χορτάτος και σκλάβος.

Αυτά είπε ο λύκος και πήρε τα βουνά .



Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένα  πολύ λαιμαργο. Όλο έτρωγε , και ξεχνούσε να σταματήσει .Όλοι του έλεγαν να μην τρώει τόσο, αλλά που να ακούσει αυτό

. Έτρωγε πάντα λαιμαργα.



Μια μέρα ανακάλυψε μια πολύ μικρή τρύπα που οδηγούσε στο κελάρι ενός σπιτιού .Δεν είπε σε κανέναν το μυστικό του .Το βράδυ μπήκε προσεκτικά από τη στενή τρύπα και έπεσε με τα μούτρα στα φαγητά που υπήρχαν εκεί .



Έτρωγε ,έτρωγε ,κόντευε να σκάσει όταν άκουσε έναν θόρυβο . Κάποιος ερχόταν. Ο ποντικός χώθηκε στην τρύπα του για να φύγει . Προσπάθησε να περάσει , αλλά σφήνωσε και δεν χωρούσε . Είχε χοντύνει η κοιλιά του από το πολύ φαγητό . Ο νοικοκύρης του σπιτιού τον είδε και φυσικά τον σκότωσε.



Μια κατέβαινε στο χωριό και έκλεβε κοτόπουλα.

_ Πρόσεχε ! Της έλεγαν οι άλλες αλεπούδες , είναι πολύ επικίνδυνοι οι άνθρωποι.

_ Μην ανησυχείτε , απαντούσε . Ξέρω κόλπα εγώ .

Μια νύχτα, μπήκε από μια τρύπα , σ' ένα κοτέτσι. Καθώς όμως



περνούσε , πιάστηκε η της σε μια παγίδα

. Κατάφερε να ελευθερωθεί, αλλά η ουρά της έμεινε στην παγίδα

. Η καημένη αλεπού έμεινε κολοβή .. Όταν έφτασε στο δάσος οι

άλλες αλεπούδες την κορόιδευαν και της είπαν:



_ Που είναι η ωραία σου ουρά ;

_ Δεν τα μάθατε η καινούρια μόδα είναι με κοντές ουρές .

Πρέπει να κόψετε κι εσείς τις ουρές .

_ Σίγουρα δεν είναι μόδα αλλά σου κόψανε την ουρά οι

άνθρωποι. Σου είχαμε πει να προσέχεις τους ανθρώπους



Ο γάιδαρος και η λύρα



Ένας γάιδαρος και ένας καθόταν στην αυλή του σπιτιού και το αφεντικό τους άρχισε να παίζει τη λύρα του .

___ Τι ωραία που παίζει το αφεντικό μας ,λέει ο σκύλος .Είναι δύσκολο να παίζεις την λύρα.

___ Σιγά το δύσκολο ,απάντησε ο γάιδαρος ,αν είχα την λύρα, θα έβλεπες πως θα έπαιζα.

___ Δεν είναι τόσο απλό ! Αυτό είναι δουλειά για ανθρώπους

13α



κι όχι για

Μετά από λίγο ο άνθρωπος μπήκε στο σπίτι αφήνοντας πάνω στην καρέκλα την λύρα του .Ο γάιδαρος έτρεξε να πάρει την λύρα.

___ Μη του φώναξε ο σκύλος ! Θα κάνεις ζημιά .

Που να ακούσει ο γάιδαρος, πήρε την λύρα και καθώς προσπάθησε να παίξει ,έσπασε όλες τις χορδές της .

Ο άνθρωπος άκουσε το θόρυβο και βγήκε από το σπίτι. Μόλις αντίκρισε την καταστροφή της λύρας άρπαξε ένα ξύλο ,χτύπησε τον γάιδαρο και τον έδιωξε στο στάβλο.

Το λιοντάρι και ο γάιδαρος



Μια φορά ένα είχε γεράσει και δεν μπορούσε να κυνηγήσει. Καθόταν ξαπλωμένο στη σκιά ενός



δέντρου. Ξαφνικά άκουσε ένα να γκαρίζει και μια σκέφτηκε ένα τρόπο να ξεγελάει τα ζώα. Φώναξε το γάιδαρο και του είπε:



_ Καλέ μου δεν έχω ακούσει πιο δυνατή φωνή από τη δική σου . Ακόμα κι εγώ φοβήθηκα . Θέλεις να με βοηθήσεις ;

_ Τι βοήθεια μπορεί να σου προσφέρει ένας ταπεινός γάιδαρος βασιλιά μου ;

_ Θέλω όταν βλέπεις κάποιο ζώο να γκαρίζεις δυνατά.

14α

. Εκείνο θα τρομάζει και τρέχει να φύγει κι εγώ θα το αρπάζω .

_ Εντάξει , είπε φοβισμένος ο γάιδαρος .

Την ίδια εκείνη μέρα έκαναν μια δοκιμή . Ο γάιδαρος γκάριξε



πολύ δυνατά και ένα τρομαγμένο έπεσε στα δόντια του λιονταριού.

_ Μπράβο σου !είπε το λιοντάρι . Όλα τα ζώα σε φοβούνται .



Ο γάιδαρος πίστεψε το λιοντάρι και προχωρούσε στο δάσος γκαρίζοντας χωρίς να κοιτάζει γύρω του, σίγουρος για τον



εαυτό του . Όμως μια που ήταν στο δάσος, τον άκουσε , όρμησε πάνω του και τον έφαγε

Η αμαρτία του γάιδαρου

Μια φορά κι έναν καιρό έπεσε στο δάσος μια μεγάλη αρρώστια .

Ο βασιλιάς των ζώων, ,

κάλεσε τα ζώα να παρουσιαστούν μπροστά του και τους είπε:

_ Κάποιο ζώο έκανε μεγάλη αμαρτία και οι θεοί μας

τιμώρησαν .Θα πούμε τις αμαρτίες μας κι αυτό που έκανε τη

μεγαλύτερη αμαρτία θα το σκοτώσουμε για να απαλλαχτούμε απ

' το κακό. Αρχίζουμε αμέσως από εμένα.

_ Λοιπόν αρχίζω πρώτος , είπε το λιοντάρι. Έχω φάει πολλά

αρνάκια αλλά κανένα βοσκό .

_ Μα τι λέτε μεγαλειότατε! Είπε ο λύκος .Αυτή δεν είναι αμαρτία!

Τα αρνάκια γεννήθηκαν για να τα τρώμε...

_ Ναι ,ναι ! συμφώνησαν τα' άλλα ζώα.

_ Θα σας πω εγώ για τα κρίματά μου ,είπε η 

15^ο .Μπήκα σε πολλά κοτέτσια και έφαγα κοτόπουλα. Λέτε να είναι

αυτή η μεγάλη αμαρτία;

_ Για στάσου Κυρά – Μάρω της είπε το λιοντάρι. Αν δεν φας εσύ τα κοτόπουλα ποιος θα τα φάει;

Μετά ήρθε η σειρά του λύκου να πει τις αμαρτίες , τα ζώα τον συγχώρεσαν . Το ίδιο έγινε με την τίγρη, την λεοπάρδαλη, το τσακάλι και άλλα σαρκοφάγα ζώα.



Κατόπιν ήρθε η σειρά του γαιδάρου να μιλήσει:

_ Εγώ είπα έφαγα μια φορά ένα μαρούλι απ' το χωράφι του γείτονα.

_ Πω...πω ! είπε ο λύκος .Αυτό είναι μεγάλη αμαρτία.

Αυτή είναι η πιο μεγάλη αμαρτία που άκουσα.

_ Ναι συμφώνησαν και τα άλλα ζώα .

Έπεσαν πάνω στο φουκαρά γάιδαρο και τον έφαγαν..

Ο κόκορας , ο γάτος και το ποντίκι



Μια φορά ένα ποντικάκι βιαζόταν να φύγει από τη φωλιά του

και να γνωρίσει τον κόσμο. Η μαμά του έλεγε πως ήταν μικρός ακόμα , αλλά αυτό που να ακούσει!

Μια μέρα έμεινε για λίγο μόνο του και έφυγε από τη φωλιά του. Προχώρησε και έφτασε σ' ένα αγρόκτημα .

Εκεί είδε ένα όμορφο και ήρεμο ζώο που κοιμόταν στον ήλιο



. Είχε τέσσερα πόδια, μακριά ουρά , μακριά μουστάκια και απαλό τρίχωμα . Το συμπάθησε αμέσως .

Την ώρα που ετοιμαζόταν να του μιλήσει βλέπει ένα άλλο ζώο με δυο πόδια , χρωματιστή και φουντωτή ουρά , πολύχρωμα φτερά και του φαινόταν τόσο άγριο .

16α



Πάνω στην ώρα έβγαλε μια τρομερή κραυγή .

Κικιρίκου! Κικιρίκου!

Το ποντικάκι τρόμαξε τόσο που έφυγε τρέχοντας σαν αστραπή και μπήκε στη φωλιά . Εκεί τον περίμενε η μαμά του με αγωνία . Έπεσε στην αγκαλιά της και της διηγήθηκε την περιπέτειά του.

_ Το ήσυχο ζώακι ήταν ο γάτος , ο χειρότερος εχθρός μας και το άλλο ζώο που σε τρόμαξε ήταν ένας άκακος κόκορας ,του είπε η μαμά του.

Πρέπει να προσέχεις γιατί δεν είναι τα πράγματα όπως φαίνονται πάντα.



Ο λύκος και ο πελαργός



Ένας λαιμαργόςέφαγε πολύ γρήγορα ένα ζώο



και ένα του στάθηκε στο λαιμό. Όσο κι αν προσπάθησε δεν μπόρεσε να το βγάλει



Η του προτείνει να πάει στον πελαργό για να του βγάλει με το μακρύ του ράμφος και να σωθεί από το βασανιστήριο.



Ο λύκος βρήκε τον πελαργό και του είπε:

_ Σε παρακαλώ σώσε με και θα σου κάνω το μεγαλύτερο



..... !

17α

_ Εντάξει ! είπε ο πελαργός .



Ο λύκος άνοιξε το στόμα του και ο

έχωσε το κεφάλι του στο στόμα του λύκου και του έβγαλε το κόκαλο.

_ Μπράβο ! του είπε ο λύκος και γύρισε να φύγει .



_ Ε! που πας ; ξέχασες το μου , του φώναξε

ο πελαργός



_ Είσαι στ' αλήθεια πολύ κουτός του απάντησε ο

.....

Έβαλες το κεφάλι σου στο στόμα του λύκου και δεν σου το έφαγα . Σου χάρισα τη ζωή , δεν υπάρχει μεγαλύτερο δώρο από τη ζωή , κουτό πουλί .

_ Καλά να πάθω, είπε ο πελαργός αφού πίστεψα έναν κακό σαν εσένα !

Ο λαιμαργός γάτος



Μια φορά κι έναν καιρό ζούσε ένας σ' ένα

πλούσιο σπίτι. Είχε όσα φαγητά μπορούσε να φάει, το υπόγειο του σπιτιού ήταν γεμάτο ποντίκια και όταν ήθελε , έπιανε μερικά ποντικάκια , για μεζεδάκι...

Ο γάτος ήταν λαιμαργός και έτρωγε από τα πιάτα.

Το αφεντικό του τον μάλωνε :

_ Οι γάτοι δεν τρώνε τα φαγητά των αφεντικών τους .Πάντα σου φέρνω ψάρια , έχεις μπόλικά ποντίκια . Τι άλλο θέλεις να φας ;

Μια άλλη μέρα ο γάτος είδε το αφεντικό του να βάζει σ' ένα ψηλό ράφι της κουζίνας κάποια βάζα και νόμισε ότι έχουν μέσα ψάρια

18α

.Όταν έφυγε ο κύριός του ανέβηκε πάνω στο τραπέζι της



κουζίνας κι από εκεί πήδησε πάνω στο ψηλό ράφι . Μόλις πάτησε

το πόδι του πάνω στο ράφι γύρισαν τα βάζα

κι έπεσαν κάτω . . Μπροστά του ήταν τα σπασμένα βάζα και γύρω είχε γεμίσει όλος ο χώρος , με λάδι .

.Πήδηξε να φύγει, για να πιστέψει ο κύριος του ότι τα έριξαν τα ποντίκια .Δεν πρόφτασε να κάνει ένα

βήμα και είδε μπροστά του το αφεντικό του αγριεμένο. Είχε ακούσει τι είχε το θόρυβο και μπήκε να δει τι είχε συμβεί . Όταν

είδε το γάτο κατάλαβε αμέσως τι έγινε και .κινήγησε τον γάτο μας , και τον έδιωξε από το σπίτι του.

Ο γάτος κατέφυγε στο δάσος και άρχισε να ψάχνει για τροφή. Δεν έβρισκε συχνά ποντίκια και ήταν πάντα πεινασμένος



19 Η αλεπού και τα σταφύλια

Μια φορά κι έναν καιρό μια αλεπού πεινασμένη έψαχνε όλη τη νύχτα να βρει κάτι να φάει, αλλά δεν κατάφερε να πιάσει κανένα ζώο .

Γύριζε κουρασμένη και πολύ πεινασμένη το πρωί όταν είδε μια κληματαριά γεμάτη κόκκινα σταφύλια. Αμέσως σκέφτηκε να χορτάσει την πείνα της με αυτά. Άρχισε να πηδάει για να τα φτάσει . Πηδούσε, πηδούσε , αλλά δεν κατάφερε να τα φτάσει. Απογοητευμένη έκανε να φύγει.

Την ίδια ώρα ένας κόρακας την έβλεπε ψηλά, από ένα δέντρο και της λέει:

_ Ε ! κυρά Μάρω τι κάνεις εκεί ;

_ Τίποτε , του απάντησε . Είπα να φάω κανένα σταφύλι για να δροσιστώ λιγάκι.

19α

_ Είναι όμως πολύ ψηλά για να τα φτάσεις .Κρίμα που δεν έχεις τα μαύρα μου φτερά, που κοροΐδευες ,για να τα φτάσεις !

_ Μπορώ και παραμπορώ ! του απάντησε η αλεπού.

_ Τότε γιατί δεν δοκιμάζεις ακόμα μια φορά να τα φτάσεις ;

_Είναι άγουρα ακόμα ,τα άφησα να ωριμάσουν , απάντησε η αλεπού και έφυγε τρέχοντας , ενώ ο κόρακας γελούσε με το πάθημά της .





20 Ο λύκος και το άλογο

Μια φορά κι έναν καιρό ένα άλογο έβοσκε ήσυχα στο λιβάδι. Την ίδια ώρα ένας πεινασμένος λύκος γύριζε στο διπλανό δάσος για τροφή . Μόλις είδε το άλογο άρχισαν να τρέχουν τα σάλια του από την πείνα και άρχισε να σκέφτεται πως θα καταφέρει να φάει το άλογο. Έπρεπε να πάει με πονηριά γιατί το άλογο δεν ήταν εύκολος αντίπαλος.

_ Καλημέρα , το χαιρέτησε .

_ Καλημέρα λύκε , απάντησε το άλογο σηκώνοντας το κεφάλι του.

_ Δεν σε βλέπω καλά ,μήπως είσαι άρρωστο ; ρώτησε ο λύκος .

_ Λάθος κάνεις ,μια χαρά είμαι .

_ Εγώ σε βλέπω πολύ χλωμό , συνέχισε ο λύκος .

_ Δεν έχω τίποτε , έτσι είναι το χρώμα μου.

_ Αν σε πονάει κάτι, έλα να σε γιατρέψω έχω σπουδάσει γιατρός και είναι μεγάλη ευκαιρία για σένα .

Το άλογο κατάλαβε την πονηριά του λύκου και του είπε:

_ Δίκιο έχεις δεν πρέπει να χάσω την ευκαιρία . Με πονάει το αριστερό μου πίσω πόδι. Έλα να δεις μήπως είναι πρησμένο. Έλα να το εξετάσεις από κοντά γιατρέ μου.

Ο λύκος πλησίασε το άλογο από πίσω , γελώντας από μέσα του που κατάφερε να ξεγελάσει το άλογο..

Το άλογο περίμενε με σηκωμένο το πόδι του . Μόλις πλησίασε κοντά ο λύκος να δει το πόδι , του έδωσε μια δυνατή κλωτσιά και τον πέταξε δέκα μέτρα μακριά .

_ Εγώ είμαι μια χαρά κυρ λύκε ! του φώναξε .Εσύ να πας σε οδοντίατρο για να σου βάλει μασέλα.

Ο λύκος έφυγε με την ουρά στα σκέλια ,πονεμένος και ντροπιασμένος με το πάθημά του.



21 Ο λαιμαργος σκύλος

Μια φορά κι έναν καιρό, ένας λαιμαργος σκύλος ,κατάφερε να κλέψει ένα μεγάλο κομμάτι κρέας. Έφυγε τρέχοντας για να μην τον πιάσουν .Καθώς προχωρούσα είδε μπροστά του ένα ποτάμι και σκέφτηκε να περάσει στην απέναντι όχθη του.

Τότε είδε μέσα στο νερό τον εαυτό του και νόμισε πως ήταν ένας άλλος σκύλος που κρατούσε ένα μεγάλο κομμάτι κρέας . Αμέσως χωρίς να το σκεφτεί και πολύ όρμησε να αρπάξει το κρέας .

_ Θα φάω δύο κομμάτια κρέας σήμερα , είπε ο σκύλος .

Μόλις άνοιξε το στόμα του για να αρπάξει το κρέας του άλλου σκύλου του έφυγε το δικό του και έπεσε στο βυθό .

Έτσι ο σκύλος μας κοιτούσε το κρέας αλλά και τον άλλο σκύλο να εξαφανίζονται



22 Οι δύο κατσίκες

Μια φορά κι ένα καιρό σ' ένα βουνό υπήρχε ένα ποτάμι . Οι χωρικοί είχαν φτιάξει ένα ξύλινο γεφυράκι που μπορούσε να περάσει μόνο ένας άνθρωπος ή ένα ζώο.

Μια μέρα μια μαύρη κατσίκα θέλησε να περάσει απέναντι αλλά , όταν έφτασε στη μέση , είδε μια άλλη κατσίκα άσπρη να έρχεται από την απέναντι όχθη.

_ Πήγαινε πίσω να περάσω ! της είπε .

_ Γιατί να πάω εγώ κι όχι εσύ ;

_ Εγώ ανέβηκα πρώτη στο γεφύρι !

_ Όχι εγώ ανέβηκα πρώτη !

Κουβέντα στην κουβέντα , οι δυο πεισματάρες κατσίκες αγρίεψαν κι άρχισαν να χτυπιούνται. Χτυπούσε η μια την άλλη και σε μια στιγμή γλίστρησαν κι έπεσαν κι οι δυο στο βαθύ ποτάμι.