

# Η νυχτερίδα και ο άρατος άνθρωπος

Μια φορά κενό κενό ήταν μία νυχτερίδα που ζούσε στην θάλασσα. Μία φορά ένας ήχος

Μία μέρα ένας δυνατός ήχος την τρόμαξε και πέταξε ψηλά στον ουρανό, τελείωσε και τι να δει!

Ξέσπασε ένας φοβερός πόλεμος ανάμεσα στην Αμερική και στην Αφρική.

Μία μισητή σφαίρα έτρεχε με μεγάλη ταχύτητα προς το μέρος της, τότε ο αέρας έπληξε μακριά την νυχτερίδα και της έσωσε

Δύο χρόνια μετά, όταν τελείωσε ο φοβερός πόλεμος, καθόταν σε ένα δέντρο και ξεκουράζονταν

Ένας άρατος άνθρωπος της φηθάρισε στο αυτί πως ήταν ο αέρας που της έσωσε την

ζωή. Έτσι ζήσαν αλληλά και εμείς

καλύτερα



# Φαίδωνας

Μια φορά κι έναν καιρό  
ήταν ένα παιδάκι που ζούσε  
σε ένα μεγάλο χωριό.  
Το παιδάκι μια μέρα πήγε  
στον φίλο του.

- Γεια σου Γιάννη.

- Έλα σα κωνοστάντες

- Να παίξουμε;

- Ναι ναι και βέβαια...

Όταν παίζανε πείχανε  
πήγανε ένα περίπατο και

δυστυχώς χάθηκαν στη  
εξούγκλα είχαν μπλέξει

παντού μέχρι να γλιτώσουν

- Πού είμαι; Αχ όνειρο ήταν...



Σπύρος

Η πριγκίπισσα κάτω μαγικό κουτί!

Μια φορά κι έναν καιρό ήταν  
μια πριγκίπισσα που ζούσε σε  
έναν μαγικό παλάτι.

Σε αυτό το παλάτι μια μέρα έγινε  
μια τεράστια καταστροφή. Ήπιασε μια  
καταρακτώδης βροχή και το παλάτι  
ειρήνημύρισε. Η πριγκίπισσα φοβή-  
θηκε πολύ και έτρεξε στο δαμώτιο της  
για να πάρει το μαγικό της κουτί.

Μόλις το πήρε στα χέρια της  
είπε τα μαγικά λόγια κι αμέσως έπε-  
νέρο σταμάτησε και όλα στεγνώσαν.  
Και έτσι ζήσανε αυτοί καλά κι εμείς  
καλύτερα.



Κωνσταντίνος Α΄

Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας αγρότης  
που ήταν σε μια σπηλιά. Μενόταν του όρεσι  
τίποτα. Τότε αποφάσισε να κλέψει μια  
χρονομηχανή. Με αυτή πήγε στην εποχιακή  
Πότε έγινε στρατιώτης αλλά πήγε κρυφά σε  
ένα σουβλατζίδικο. Κατά το κατέσβεσε  
Ο, άλλοι στρατιώτες τον μάχισαν,  
γιατί εκεί στο σουβλατζίδικο είχαν  
όπλα και κινδύνεψε η ζωή του. Πήρε την  
χρονομηχανή του και γύρισε πίσω.



Η Τ Η ΠΡΥΚΙΤΙΟΑ ΚΑΙ ΤΟ ΣΠΙΤΙ

Μια φορά κι έναν καιρό ήταν  
μια πρυκίτιοα. Μια μέρα αποφάσισε  
να πάει σε ένα μαγικό σπίτι.

Όταν έφτασε εκεί, είδε ένα φως.

Αναρωτήθηκε τι είχε μέσα και αποφάσισε να μπει  
έξω μπει.

Όταν μπήκε, είδε έναν εξωγήινο. Της  
είπε να περάσει. Μόλις έφτασε, είδε  
ότι η γυναίκα έχει περάσει και γύρισε  
αμέσως αφήνοντας πίσω στο παλάτι.

Νεφέλη

Ο Γίγαντας και το μπαούλο.



Ο Γίγαντας και το μπαούλο  
Μια φορά και έναν καιρό ήταν  
ένας πελώριος γίγαντας. Ζούσε σε μια  
τεράστια σπηλιά και κάθε πρωί που  
ξυπνούσε μούγκριζε τόσο δυνατά που  
τον φοβόντουσαν όλα τα ζώα εκεί γύρω.  
Μια μέρα ο γίγαντας βρήκε ένα  
μπαούλο και έτσι αποφάσισε να παίξει  
ένα παιχνίδι με τα ζώα. Τους είπε έχω  
θα κρυφτώ και εσείς να με βρείτε. Έτσι  
κρύφτηκε πίσω από το μπαούλο και  
νόμιζε πως ήταν αόρατος.



Ιωάννα Λιόντα





## Το παίδισι και η καρέκλα

1 Μια φορά κείναν καιρό ήταν ένα παιδί  
που έμενε στην Έρνος. Μία μέρα ήρθε ένα κύμα.

2 Μετά το παιδί πάλι πήγε και πήγε να φάει. Αλλά πριν  
προλάβει να κάτσει στη καρέκλα άκουσε μια φωνή  
«Παιδί, έλα κάτσε εδώ». Τότε το παιδί  
κατάλαβε ότι ήταν μαγεμένη η καρέκλα.

Το παιδί έκατσε στη μαγεμένη καρέκλα,  
πήρε το ποδήλατό του και πήγε στα σπύλια.  
Είπε: «Μαμά, είναι καλά το μωρό και που είναι»  
Απάντησε: «Ναι είναι στη κούνια με τον μπαμπά σου».  
«Πού θα πάμε», ρώτησε. «Στην παιδική  
χώρα. Έλα, πήγαινε να νταθείς».

3 Ήρθε τα ποδήλατά μας μαζί με τα ζαδέλια  
μας.



4/10/49

ΟΡΕΣΤΗΣ

Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ο  
πειρατής. Ήταν πολύ καλός, τόσο  
καλός, που τον ήθελαν όλοι. Μια μέρα  
καθώς περπατούσε είδε πάνω το φάντα-  
σμα και του είπε: «Μπαμπο κίτριε  
πειρατή είσαι πολύ καλός θα σε  
ανταρκείψω με ένα μαγικό χαλί». Είπε  
το φάντασμα και έφυγε. Στο σπίτι βρήκε  
πράγματι το μαγικό χαλί. Πήγε σε  
διάφορες χώρες πήγε στην Κύπρο  
στο Μεξικό στη Ταϊλάνδη και σε  
άλλες πολλές χώρες. Όταν σταμάτησε  
το ταξίδι του πήγε στη πόλη και  
έβλεπε ο πιο διάσημος πειρατής στον  
κόσμο και έζησε ευτυχισμένος.

Τέλος



Ζωή Βασιλή

Β1



Μια φορά κατένα κασρό ήταν η Στα-  
 χτοπούτα και ζούσε με τη μητέρα της  
 και τις αδερφές της. Όλη μέρα έκανε  
 δουλειές. Μια μέρα αποφάσισε να πάει  
 στη γιορτή του παλατιού. Η καλή  
 νεράιδα της έφτιαξε ένα όμορφο  
 φόρεμα και γυάλινα γαβάκια. Της  
 είπε όμως να γυρίσει πριν τις δώδε-  
 κα τη νύχτα. Αλλιώς τα μάγια θα χα-  
 θούν. Η Σταχτοπούτα ξέχασε πως ή-  
 ώρα πέρασε και ρεύχοντας άφησε  
 πίσω τα γαβάκια. Ο πρίγκιπας τα  
 βρήκε και αμέσως θέταξε να βρα-  
 υν. τη Σταχτοπούτα. Όταν τη  
 βρήκε τα γαβάκια έκανε μόνο στη  
 σέλιό της ποδι. Έτσι ο πρίγκιπας την  
 παντρεύτηκε.





Μια φορά κι έναν καιρό ήταν η κόρη  
του βασιλιά της μαγικής χώρας, που την έλεγαν  
Πεντάμορφη.

Η Πεντάμορφη μια μέρα πήγε βότατα με τον  
μπαμπά της στο δάσος. Εκεί βρήκε ένα μαγικό  
ραβδί. Στο δάσος όμως τους αιχμαλώτησαν οι  
κακοί ληστές σε ένα τρομακτικό και σκοτεινό  
κάστρο. Η Πεντάμορφη τότε σκέφτηκε το  
μαγικό ραβδί που είχε κρύψει στο φώ-  
ρεμά της. Το έβγαλε και έκανε μάγια και  
ελευθερώθηκαν.

Έξω απ' το κάστρο βρήκαν δύο άλογα  
και γύρισαν πίσω στο σπίτι τους. Έτσι  
έζησαν αυτοί καλά κι εμείς καλύ-  
τερα.





Αλέξανδρος

Το κουνεδάκι που θέλω να το ψήσουν

Μια μέρα ήταν ένα κουνεδάκι που περπατούσε  
στο δρόμο δίπλα από ένα μαγαζί. Σε αυτό  
το μαγαζί ψήνανε και μαγειρεύανε τα κουνεδά-  
κια.

Τότε ο σερβιτόρος είδε το κουνέλι και το  
κουνέλι το έβαλε στα πόδια. Όταν πιάσαν  
το κουνεδάκι τα άλλα ζώα το βοηθήσαν και  
όλα ήταν μια χαρά.

Το κουνεδάκι τότε κατάλαβε να μην  
πηγαίνει ποδύ κοντά στα μαγαζιά.