

Άρτι Κουτούκος
Γρηγόρης Γκαβουλάνης
Αμαλία Κωστάκη

Ο ΚΡΥΜΜΕΝΟΣ ΘΗΣΑΥΡΟΣ



Ευχαριστίες

Ευχαριστίες

Άρης Κουτούγκος

Αναλία Κουτάμνη

Γρηγόρης Γεωργιάδης

Ο ΚΡΥΜΜΕΝΟΣ
ΘΗΣΑΥΡΟΣ



Μια μέρα στο σχολείο ο Γρηγόρης, ο Άρης και η Αραδιά αποφάσισαν να συναντηθούν στην παραλία εκείνη η επόμενη μέρα θα ήταν πολύ γρήγορα.

Στην παραλία συναντήθηκαν τα τρία παιδιά και αποφάσισαν να ενοικιάσουν ένα καραβάκι. Μόλις το ενοικίασαν πήγαν μία βόλτα στην θάλασσα, αντίκρισαν ένα μικρό νησί και πήγαν εκεί.

Σε εκείνο το νησί συνάντησαν έναν άνθρωπο και τους ρώτησε αν πεινάμε, είμαστε και και τον ακολουθήσαμε σε μία σπηλιή σπηλιά. Μετά μας είπε να περιμένουμε λίγο. Τα τρία παιδιά περιμέναμε τουλάχιστον 10 λεπτά, βγήκανε από την σπηλιά και πήγανε να δουν τη χιρότανε. Μόλις βγήκανε έξω από την σπηλιά είδανε τον άνθρωπο να παίρνει την βάρκα τους και να φεύγει.

Τα τρία παιδιά άρχισαν μία συζήτηση για το πως θα μπορούσαν να φύγουν από το νησί.

- Έχει κάποιος καμία ιδέα; Ρώτησε η Αραδιά.
- Ναι! Εγώ έχω, είπε ο Γρηγόρης.
- Τι ιδέα ρώτησε ο Άρης και η Αραδιά.

- Μια βάρκα. Απάντησε ο Γρηγόρης.
- Λογικά βέβαια. Αλλά πού θα βρούμε τα υλικά; Απάντησαν τα δύο παιδιά.
- Θα πάρουμε ξύλα από τα δέντρα και θα φτιάξουμε ένα σχολινί για να τα ενώσουμε.
- Απάντησε ο Γρηγόρης.
- Πάμε να βρούμε τα υλικά. Έλεαν τα τρία παιδιά.

Τα τρία παιδιά πήγαν να βρουν τα υλικά και ξαφνικά η Αμαλία φώναξε, «βρήκα έναν χάρτη, βρήκα έναν χάρτη». Ο Άρης και ο Γρηγόρης πήγαν να δουν τι βρήκε η Αμαλία και όντως ήταν ένας χάρτης θησαυρού.

- Πάμε να μαζέψουμε τα υλικά για να φτιάξουμε και μετά να ασχοληθούμε με τον χάρτη. Έλεε ο Άρης.
- Έτσι ζει! Συμφώνησαν και άρχισαν να μαζεύουν τα υλικά για την βάρκα. Αφού τα μαζέψαν τα συλλαβόλογα, ο Άρης παρατήρησε ότι ο καιρός δεν ήταν τόσο καλός για ταξίδι και ειδικά για αυτό το κατακάκι, αλλά ο Γρηγόρης και η Αμαλία δεν τον μισούσαν.



Τα τρία παιδιά ξεκίνησαν το ταξίδι τους με την βάρκα τους. Καθώς ταξίδευαν άκουσαν βροντές και κεραυνούς. Μετά από λίγο άρχισε να βρέχει. Στη συνέχεια η βροχή δυναμωσε και όλοι

φοβήθηκαν. Όταν ήταν κοντά στην στεριά η θάρκα έσπασε και χωρίς να βρέξουνε τον χάρτι κολύπησαν μέχρι την στεριά.

Τα παιδιά πήγαν στο σπίτι του Άρι και μελέτησαν τον χάρτι μέχρι να τελειώσει η βροχή. Μόλις τελείωσε η βροχή τα τρία παιδιά ξεκίνησαν το ταξίδι τους στον πρώτο τους προορισμό που ήταν το Λονδίνο.

Τα παιδιά σκεφτόντουσαν πώς να βρουν εισιτήρια για ένα αεροπλάνο. Ο Γρηγόρης σκέφτηκε μια καλή ιδέα, να μπει ο καθένας σε μια βαλίτσα και να κρυφτεί. Αλλά η Αμαλία δεν συμφωνούσε με την ιδέα του Γρηγόρη επειδή πίστευε πως ήταν κακή επιλογή. Τελικά η Αμαλία συμφώνησε με την ιδέα του Γρηγόρη.

Τα παιδιά όταν έφτασαν στο αεροδρόμιο που χητένανε σε δύο ώρες οπότε περίμεναν, και περίμεναν, και περίμεναν μέχρι που τους πήρε ο ύπνος. Όταν ξύπνησε ο Άρι ξύπνησε και τους άλλους επειδή άκουσε κάτι. Όταν ξύπνησαν τα παιδιά είδαν αρχικά τα δρομολόγια και παρατήρησαν ότι το αεροπλάνο είχε ήδη φύγει. Μετά άκουσαν κάτι φωνές και πήγαν να δουν τι ήτανε, ήτανε δύο αστυνομικοί που συζητούσαν και σιγά, σιγά πήγαν προς το μέρος τους. Οπότε τα παιδιά κρύφτηκαν σε ένα σημείο που δεν ραϊνάντουσαν και τας πήρε ξανά ο ύπνος. Μόλις ξύπνησαν είδαν τα δρομολόγια για δεύτερη φορά και σε τρεις ώρες θα πετάξει το πρώτο αεροπλάνο για το Λονδίνο. Ξαφνικά είδαν τον άνθρωπο που τους είχε κλέψει την ενοικιασμένη θάρκα. Αυτός ο άνθρωπος όμως τους είχε δει πρώτος και ήθελε αυτο που κρατούσαν δηλαδή τον χάρτη της θάρκας. Οπότε πλησίασε τα παιδιά και άρραξε τον χάρτη της θάρκας. Μετά τα παιδιά φώναξαν την αστυνομία και άρχισαν να τον κυνηγάνε μέχρι που ένας άνθρωπος τον σταμάτησε και του πήρε τον χάρτη.



Έπειτα τους έδωσε τον χάρτη και τον ευχαρίστησε. Όταν πέρασε αρκετή ώρα τα παιδιά κατάλαβαν ότι εκείνη την ώρα ήρθε να μπαινε σε βαλίτσες για να μπαινε στο αεροπλάνο.

Μόλις μπήκαν στο αεροπλάνο μετά από τις βαλίτσες το αεροπλάνο απογειώθηκε. Τα παιδιά παρακινήθηκαν και άρχισαν να ζαλίζονται. Μετά από μία ώρα ο Ιησούς κατάλαβε πως ο αέθραπος που είχε την βαλίτσα την κατέβασε για να πάρει κάτι από μέσα αλλά ο Ιησούς ήταν πολύ ευχερής επειδή άνοιξε άλλο φερμουάρ και την ξανάβασε πίσω. Μετά από λίγο όλοι οι αέθραποι πήραν τις βαλίτσες τους και βγήκαν από το αεροπλάνο. Μόλις βγήκαν από το αεροπλάνο βγήκαν και από τις βαλίτσες και μετά άρχισαν να τρέχουν για να βρουν τους μισούς.

Μόλις συναντήθηκαν άρχισαν τον δρόμο τους προς το big ben. Όταν έφτασαν εκεί για κάτι που θα τους βοηθούσε να βρουν τον θησαυρό.

Οπότε έψαχναν για πολύ ώρα,
μέχρι που βρήκαν ένα χαρτί
με ένα στοιχείο. Ο Γρηγόρης τους
- διάβασε ότι έλεγε το χαρτί.
→ Άμα στοιχείο θέλεις να βρεις,
στον επόμενο προορισμό σου θα
το βρεις.

Τα παιδιά μόλις το άκουσαν ζενέ-
ρωσαν επειδή είχαν κοπιάσει πολύ.

Τα τρία παιδιά όμως συνειδητο-
ποίησαν πως δεν είχαν χρήματα
για να αγοράσουν εισιτήρια για
το τρένο. Οπότε έπρεπε να σκεφ-
τούν έναν τρόπο για να μπουνέ
χρυφά στο τρένο. Στο δρόμο
για το τρένο η Αμαλία βρήκε
ένα πενήνταρικο στο δρόμο
και πρότεινε να το δώσει
για ένα εισιτήριο για το τρένο.
Αλλά μόλις η Αμαλία πήγε να
βγάλει το εισιτήριο είδε ότι τα
παιδιά μπουνούν δωρεάν αλλά
μόνο με τη συνοδία ενός γονέα.
Οπότε η Αμαλία βρήκε την

ευκαιρία να πει πως έχει
δύο παιδιά.



Λυός που παίρνει τα εισιτήρια πηγαίνει στη Αμαλία και τους αφήσε να μιλούν μέσα στο τρένο. Όταν ήλθε να αρχίσει το τρένο ένας άνθρωπος ζήτησε τα εισιτήρια και η Αμαλία έδωσε το δικό της μετά αυτός που παίρνει τα εισιτήρια ρώτησε τον Γρηγόρη και τον Άρι:

- Μπορείτε να μου δώσετε τα εισιτήρια σας παρακαλώ;

Η Αμαλία πετάχτηκε και είπε:

- Είναι τα παιδιά μου.

- Εντάξει.

Απάντησε αυτός που παίρνει τα εισιτήρια.

Καθώς το τρένο προχωρούσε τα τρία παιδιά ανυποχώσαν πολύ να μην τους πιάσουν αλλά έρπυχός ούλε' πήξαν μια χαρά και τα παιδιά ανακουφισμένα βγήκαν από το τρένο.

Στο δρόμο τους δια τον κύριο του Λιόρεν έβλεπαν πόσο ωραία ήταν να τρέξουν στο πάρκο και πως θα ήταν η καθημερινή σου ζωή. Αλλά είχαν ποιο σημαντικό πράξιμα να κάνουν οπότε μόλις έφτασαν στον κύριο του Λιόρεν αλλά καθώς έμαχταν ένας ζωγράφος ζήτησε από τον Άρι να δίνει το πορτρέτο του και για ανταλλάγμα θα

τους έδινε χρήματα και μετά από δύο ώρες ζωγραφικής ο ζωγράφος τελείωσε και για ανταλλάγμα τους έδωσε ένα στοίχειο και εβζομήντα ευρύ για την περιμέτριά τους. Καθώς το κρατάχε ο Άρις του το πήρε ο αέρας και μήχε σε έναν άνθρωπο που τους ζήτησε χρήματα για να του δώσει το στοίχειο πίσω. Τα παιδιά του έδωσαν τα εβζομήντα ευρύ που πήραν από τον ζωγράφο. Έπειτα τα παιδιά έριξαν μια ματιά για να δούν τι έχεγε το στοίχειο και ο Άρις το το δία βασέ ζυγαρά.

- Τον θησαυρό θέλεις να βρεις, στην Ιταλία να πας να τον βρεις.

Όταν το άκουσαν αυτό σκέφτηκαν ότι μπορεί να είναι απάτη αλλά δεν είχαν όμως κάτι να χάσουν. Τα τρία παιδιά σκέφτόντουσαν για πολύ πως να πάνε στο Μιλάνο και μετά με τα πόδια να πάνε στον κύριο της Μίλιας. Τα παιδιά μετά από πολύ ώρα σκέφτηκαν για ώρα να

Μόλις πήγε με αεροπλάνο εκείνη δούλεψε
έναν γίγαντα τον γονιόν του Γρηγόρη
και θα μπορούσαν να πάνε δωρεάν.



22

Τα παιδιά έφτασαν στο
αεροδρόμιο και πήγαν στον
ψίλο των γονιών του Γρηγόρη
που λεγόταν Δημήτρης. Τα τρία
παιδιά ρώτησαν τον Δημήτρη
αν μπορούν να μπειν στο
αεροπλάνο για το Μιλάο δωρεάν.
Ο Δημήτρη σκεφτόταν αν έπρεπε
να τους αφήσει ή όχι. Μετά
από λίγη ώρα σκέψης αποφάσι-
σε να τους αφήσει όμως υπό
έναν όρο, να μην το πουν
πουθενά!

Όταν όμως ήταν η ώρα για
την αποχίωση δεν είχε έρθει
το αεροπλάνο και το κατάλαβαν
επειδή βγήκε μια ανακοίνωση
ότι το αεροπλάνο για το Μιλά-
ο θα είχε καθυστέρηση έξι
ώρες. Θυμάτε η πτήση θα γινόταν
αύριο. Τα παιδιά έπρεπε να περι-
μέναν μέχρι την αυριανή πτήση.
Μετά από λίγη ώρα τα παιδιά
κατάφεραν να κοιμηθούν.

23

Όταν ξεκίνησαν την επόμενη μέρα τους πήρανε για το αεροπλάνο και κοίταξαν ότι είχαν πληρώσει το εισιτήριο ενώ δεν το είχαν πληρώσει.

Το ταξίδι άρχισε και τα παιδιά ακούστηκαν να μην τους πιστέψουν που δεν είχαν πληρώσει. Μετά από πολύ ώρα ταξίδι φτάσαμε ασφαώς στο Μελάνο και άρχισαν το ταξίδι τους προς την Νιζα. Όταν έφτασαν άει άρχισαν να ψάχνουν για το υπόλοιπο κομμάτι του χάρτη μετά από πολύ ώρα τα παιδιά βρήκαν έναν άνθρωπο να κρατάει έτσι σαν ένα κομμάτι χάρτη. Πήγανέ κοντά του και τον ρώτησαν άμα μπορεί να τους το δώσει και αυτός είπε όχι μόνο άμα μου δώσετε ένα ανταλλάγμα.

- Ξαν ρώτησαν τα παιδιά.
- Ότι μπορείς. Ανάτησε ο κύριος
- Το πορτοφόλι μ' εμένα, έπειτά χ' έηκε ο Άρις.
- Εντάξει, είπε ο άνθρωπος.

Τα παιδιά μόλις πήραν το κομμάτι του χάρτη άρχισαν να τρέχουν.



γιατί ήξεραν πως ο άνθρωπος θα έβλεπε ότι το πορτοφολί είναι άξιο θα τους κληνύγαγε και έτσι αβρίως έγινε. Αλλά ευτυχώς τα παιδιά καταφέρναι να ξεφύγουν με το κομμάτι του χάρτη, και ο γέλυτος τους προορισμός ήταν η Ακρόπολη.

Τα τρία παιδιά ακατάσιστα να χυρίσαν με καράβι στην πατρίδα τους. Όταν έφτασε η ώρα να αναχωρήσει το καράβι για την Ελλάδα τα παιδιά πήγαν κρυφά μέσα και άρχισαν το ταξίδι τους προς την Ελλάδα. Ευτυχώς πήγαν πλοία όλα καλά και έμειναν πίσω στην χώρα τους. Τα παιδιά πήγαν στο σπίτι του ρηχόρη και παρακάλεσαν την μάνα του να τους βάλει στην Ακρόπολη που εκεί πέρα θα έψαχναν για τον θησαυρό.

Όταν έφτασαν στην Ακρόπολη άρχισαν να ψάχνουν ανεβάζοντας τα σκαλιά. Καθώς ανέβαιναν τα

σκαλιά παρατήρησαν μια πολύ αρχαία πέτρα όπως πήγαν να βγάλουν μια φωτογραφία με τον ρηχόρη και την πέτρα αλλά καθώς πήγαν να βγάλουν την φωτογραφία ο ρηχόρης χτύπησε στην πέτρα και η πέτρα πήγε λίγο πιο πίσω και εμφανίστηκε μια συρραφή που οδηγούσε κάτω.

Τα παιδιά κοίταξε μέσα και είδαν έναν κισσανοειδές θησαυρό. Τα παιδιά τον είδαν τον πήραν μαζί τους και όταν πήγαν σπίτι τους μοίρασαν τον χρυσό δίκαια στα τρία παιδιά!

