

Η εβδομάδα που μας πέρασε ήταν η πιο ζεστή του χειμώνα καθώς είχαμε τις γνωστές σε όλους αλκυονίδες μέρες. Για το λόγο αυτό ασχοληθήκαμε με την Αλκυόνα, τον μύθο της και παίξαμε πολλά παιχνίδια, ένα εκ των οποίων ήταν και το θεατρικό παιχνίδι «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ», όπου μια Αλκυόνα που έχασε τα φτερά, το ράμφος και τα πούπουλα της από έναν δυνατό άνεμο, ζήτησε τη βοήθεια των παιδιών για να τα ξαναβρεί. Θέλοντας να μας πει το πρόβλημα της και να ζητήσει τη βοήθεια των παιδιών μας άφησε ένα γράμμα:



Το διαβάσαμε και τα παιδιά δέχτηκαν να την βοηθήσουν! Όμως ο Άνεμος είχε φροντίσει να βάλει κάποιες δοκιμασίες μέχρι να τον πείσουμε να μας δώσει πίσω τη στολή της Αλκυόνης.



Έτσι περάσαμε από τέσσερις διαφορετικές δοκιμασίες – σταθμούς.

Στην πρώτη έπρεπε να βρούμε τα φτερά της (που σχηματοποιήθηκαν με χρωματιστά πανιά), «Πολύχρωμα φτερά φορά και ψαρεύω στο λεπτό»:



Στην δεύτερη δοκιμασία χρειάστηκε να πούμε ένα τραγούδι για να πάρουμε πίσω το ράμφος της, «Λαλαλα και ντο ρε μι τραγούδι στήνω στη στιγμή»:



Στην τρίτη δοκιμασία για να κερδίσουμε τα φτερά της Αλκυόνης, χρειάστηκε να βρούμε και εμείς έναν τρόπο να πετάξουμε, : «Φτερουγίζω και τον κόσμο όλο γυρίζω»:



Στην τέταρτη και τελευταία δοκιμασία τα παιδιά χωρίστηκαν σε δυο ομάδες, όπου η κάθε μια έφτιαξε και παρουσίασε ένα μικρό θεατρικό δράμα, «Την Αλκυόνη για να ντύσεις πρέπει πρώτα να μιλήσεις. Αν τα στοιχεία όλα βρήκες τότε... Παραμύθι μύθι μύθι ιστορία ας αρχίσει.»:







Και κάπως έτσι ο Ανεμος μας επιβράβευσε, στέλνοντας μας το ηχητικό του μήνυμα ότι τα παιδιά τα κατάφεραν και η Αλκυόνη θα έπαιρνε πίσω την όμορφη στολή της.

Την επόμενη μέρα ένα ευχαριστήριο γράμμα ήρθε από την Αλκυόνη για τα παιδιά:

Σας ευχαριστώ πολύ παιδιά

Και σας στέλνω δυο φιλιά.

Και επειδή σαν και εμένα άλλη καμιά

Δεν με πιάνει στον χιονιά

Τον ήλιο σε όλους φέρνω

Και παιχνίδια όλο παίζω

Γίνε τώρα και εσύ

Αλκυόνη στη στιγμή

Βάλε πανιά, φτερά και ράμφος

Και έλα να χορέψουμε στο Άλσος

Και φυσικά και εμείς δεν παραλείγαμε να φορέσουμε τα γυαλιά της φαντασίας μας και να μεταμορφωθούμε σε υπέροχες Αλκυόνες που χορεύουν μέσα στο Άλσος!