

Όλοι διαφορετικοί – όλοι ίσοι

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρίες και την προβολή του animation « Ian» μέσα από καταγισμό ιδεών δημιουργήσαμε το ιστόγραμμα: Τι επιθυμούν και τι έχουν ανάγκη όλοι οι άνθρωποι.



Όλοι διαφορετικοί – όλοι ίσοι

Αναπτύξαμε όλες μας τις αισθήσεις μέσω βιωματικών παιχνιδιών ενσυναίσθησης, βιωματικής επαφής με τη νοηματική γλώσσα, παρακολούθησης εκπαιδευτικών βίντεο και animations καθώς και τραγουδιών με επεξήγηση στη νοηματική (π.χ. Εγώ και εσύ μαζί)



Όλοι διαφορετικοί – όλοι ίσοι

Παράλληλα προβάλαμε σημαντικές προσωπικότητες με αναπηρία, αναδεικνύοντας τον ρόλο τους στην παγκόσμια κοινωνία. Παρακολουθήσαμε βίντεο με τη ζωή και το έργο της Φρίντας Κάλο και σταθήκαμε στο τρόπο με τον οποίο μετέτρεψε τον πόνο της και την αναπηρία της σε τέχνη.



Όλοι διαφορετικοί – όλοι ίσοι

Στο τέλος ασχοληθήκαμε με την κωφή εικαστικό Nancy Rourke, η οποία επιλέγει τα βασικά χρώματα για τα έργα της, συμβολίζοντας την ενδυνάμωση με το κόκκινο, τον ακουδισμό, με το μπλε και την ελπίδα και το φως με το κίτρινο.



ΠΕΡΗΦΑΝΗ ΠΟΥ ΕΙΜΑΙ ΚΩΦΗ, NANCY ROURKE



Όλοι διαφορετικοί – όλοι ίσοι

Με αφορμή το έργο της «Είμαι περήφανη που είμαι κωφή», τα παιδιά δημιούργησαν έργα τέχνης με ακρυλικά χρώματα για να διαδώσουν το φως, την ελπίδα, την ενδυνάμωση.

Rourke 6-10

ΠΕΡΗΦΑΝΗ ΠΟΥ ΕΙΜΑΙ ΚΩΦΗ, NANCY ROURKE





Όλοι διαφορετικοί – όλοι ίσοι

"Περήφανη που είμαι κωφή"
Nancy Rourke

126 Νηπιαγωγείο Αθηνών