

Θα βρεθούμε ξανά λοιπόν... Έφτασε η ώρα μετά από 3 σχεδόν μήνες!



Μόνο που τα πράγματα θα είναι λίγο... διαφορετικά αλλά με την ίδια αγάπη και ενδιαφέρον προς τα παιδιά.

Μελετώντας εγκυκλίους, μετρώντας με μεζούρες, βάζοντας και βγάζοντας καρεκλάκια, παγκάκια και παιχνίδια διαμόρφωσα την αίθουσα έτσι ώστε να υποδεχτεί τα παιδιά σύμφωνα με τη νέα τάξη πραγμάτων.

Ζητώ τη βοήθεια και τη συνεργασία σας για να είναι όσο το δυνατόν πιο ομαλή η προσαρμογή των παιδιών σε αυτό το νέο σχολείο.

Ενημερώστε τους και προετοιμάστε τους ότι δεν θα βρουν το Νηπιαγωγείο που άφησαν. Αλλά η δασκάλα τους θα είναι εκεί για να το κάνει όσο πιο χαρούμενο και ανώδυνο γίνεται.

Η προσέλευση και η αποχώρηση θα γίνεται όπως πριν. Στη διάρκεια της ημέρας δεν θα εισέρχεται κανένας στο χώρο του σχολείου. Τηρείται τις αποστάσεις, όταν περιμένετε στο σχόλασμα.

Κάθε μαθητής θα έχει μαζί του επαρκή ποσότητα νερού, φαγητό, υγρά μαντιλάκια, και δεν επιτρέπεται η ανταλλαγή αντικειμένων μεταξύ των μαθητών.

Ακολουθώντας τις εγκυκλίους θα προσπαθούμε να περνάμε όσο περισσότερο χρόνο γίνεται στην αυλή και όσο μας το επιτρέπουν οι συνθήκες (σκιά) και ο καιρός.

Οι αίθουσες θα αερίζονται διαρκώς και θα γίνεται καθαριότητα και απολύμανση από την καθαρίστρια μία φορά κατά τη διάρκεια του ωραρίου (στις τουαλέτες) και ενώ τα παιδιά θα είναι διάλειμμα και μία φορά με το πέρας του ωραρίου.

Κάθε μέρα, τα παιχνίδια που χρησιμοποιούνται θα απολυμαίνονται, ώστε να είναι έτοιμα προς χρήση. Έχουν αποσυρθεί τα περισσότερα παιχνίδια και έχουν παραμείνει τόσα ώστε το κάθε παιδί να έχει το παιχνίδι του. Μπορεί να φέρει αν θέλει δικό του παιχνίδι (μόνο ένα) αλλά δεν επιτρέπεται η ανταλλαγή μεταξύ τους.

Η τάξη έχει διαμορφωθεί ανάλογα με αυτά που μας έχουν ζητηθεί. Το κάθε παιδί θα έχει τη δική του θέση στο τραπέζακι όπου θα κάθονται δύο παιδιά σε τέτοια διάταξη ώστε να πετύχουμε τη μεγαλύτερη δυνατή απόσταση. Ανάλογη διαρρύθμιση έχει γίνει και στην παρεούλα.

Κάθε παιδί έχει τα δικά του ατομικά υλικά. Έχουν αποσυρθεί όλα τα υφάσματα και τα μαξιλάρια.

Τα παιδιά θα πλένουν πολλές φορές στη διάρκεια της μέρας τα χέρια τους και θα χρησιμοποιούν αντισηπτικά κάθε φορά που τελειώνουν μία δραστηριότητα !

**Κάθε πρωί, πριν την προσέλευση στο σχολείο, θα γίνεται θερμομέτρηση των παιδιών από σας στο σπίτι.** Στο παραμικρό ύποπτο σύμπτωμα (δέκατα, βήχας, μπουκωμένη μύτη, κόπωση, δυσκολία αναπνοής, διάρροια, εμετός) κρατάμε το παιδί μας σπίτι και το στέλνουμε ξανά σχολείο, μόνο, όταν το επιτρέψει ο παιδίατρος. Αν κατά την διάρκεια του προγράμματος του νηπιαγωγείου, ένα παιδί εμφανίσει κάποιο από τα παραπάνω συμπτώματα, ειδοποιείστε ώστε να το παραλάβετε αμέσως και ενημερώνετε το νηπιαγωγείο καθ' όλη την πορεία της ασθένειάς του (αν υφίσταται). Πρέπει να έρθετε να πάρετε αμέσως το παιδί αν ειδοποιηθείτε. Σύμφωνα με την εγκύκλιο αν εμφανίζει συμπτώματα covid 19 πρέπει να ειδοποιηθεί ο ΕΟΔΥ.

Έχουμε προμηθευτεί με τη βοήθεια της Επιτροπής Παιδείας του Δήμου μας όλα τα απαραίτητα για τον καθαρισμό, απολύμανση των χώρων και για την προστασία μας.

Θα ενημερώνεστε συχνά για ό,τι χρειαστεί και η επικοινωνία μας θα είναι διαρκής. Ενδέχεται να υπάρξουν αλλαγές μετά τις πρώτες ημέρες εφαρμογής των παραπάνω, για τις οποίες θα ενημερωθείτε έγκαιρα.

Ζητώ από σας να εφαρμόζετε με τα παιδιά και εκτός σχολείου αυτά που θα μαθαίνουμε στο Νηπιαγωγείο για να τους εκπαιδεύσουμε μαζί σωστά για τους σωστούς τρόπους προστασίας. Να γίνουν υπεύθυνοι ώστε να προστατεύουν τον εαυτό τους και τους άλλους.

Να ξέρετε ότι και για μένα δεν είναι καθόλου εύκολη αυτή η διαμορφωμένη από τις ανάγκες (covid) κατάσταση! Ξέρω ότι ίσως αυτά που διαβάζετε να σας προκαλούν κάποιο φόβο όπως προκάλεσαν και σε μένα! Αλλά σε δεύτερη ανάγνωση θα συνειδητοποιήσετε όπως και εγώ ότι μόνο οργανωμένα και παίρνοντας τα σωστά μέτρα μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτόν τον ξαφνικό και επίμονο εχθρό μας!

Φυσικά θα παίζουμε και θα κάνουμε δραστηριότητες έτσι ώστε τα παιδιά να περάσουν καλά και να φύγουν χαρούμενα έστω και αν χρειαστεί να αναθεωρήσουμε πολλά από όσα τους διδάσκαμε μέχρι τώρα! Η κοινωνικοποίηση, το πέρασμα από το εγώ στο εμείς, η χαρά της συναναστροφής και του μοιράσματος, η αυθόρμητη επαφή, η αγκαλιά και το άγγιγμα, να ακυρώνονται εξαιτίας του κορωναϊού και να αντικαθίστανται από -μια επικίνδυνη, ίσως- εσωστρέφεια. Ας είναι αυτό το μικρότερο κόστος!

Στόχος δικός μου να ξέρετε ότι θα είναι να προστατέψω την υγεία τους, να τους κάνω να τα δούνε όλα αυτά σαν ένα καινούριο παιχνίδι, μόνο που αυτό το παιχνίδι θα συνεχίζεται σε όλο το 24ωρο. Θα προσπαθήσω να μην αγχωθούν περισσότερο από ότι ήδη έχουν αγχωθεί και θα μάθουμε ότι υπάρχουν πολλοί τρόποι να δείχνουμε την αγάπη και το ενδιαφέρον μας στους άλλους!

Θα είναι όλα λιγότερο τρομακτικά από όσο σας φαίνεται διαβάζοντας αυτές τις γραμμές αλλά πρέπει να ξέρετε πώς θα είναι η κατάσταση αλλά και ότι το σχολείο και η κυρία σας θα κάνουν ό,τι τους έχει ζητηθεί αλλά στην αγάπη μου προς τα παιδιά δεν κάνω εκπτώσεις και δεν βάζω μεζούρες!

Σας περιμένω και το χαμόγελό σας θέλω να συναντάει κάθε πρωί το δικό μου όπως κάθε μέρα μέχρι πριν 3 μήνες!



Εμείς θα νικήσουμε σε αυτή τη μάχη! Γιατί αυτοί οι μικροί μας θησαυροί πρέπει να χαμογελάσουν ξένοιαστοι και πάλι!

**ΚΑΛΩΣ ΝΑ ΟΡΙΣΕΤΕ ΛΟΙΠΟΝ!**