

Στα πλαίσια του 3^{ου} Εργαστηρίου Δεξιοτήτων με τίτλο: « Ταξιδεύοντας με τον Ελύτη », μαζί με τα παιδιά γνωρίσαμε τα μελοποιημένα ποιήματα του σπουδαίου ποιητή μας Οδυσσέα Ελύτη!

Περπατήσαμε το δρόμο πλάι στη θάλασσα και γνωρίσαμε την όμορφη ποδηλάτισσα, κάναμε βουτιά στη θάλασσα με το δελφινοκόριτσο, αναρωτηθήκαμε μαζί με τζιτζίκια αν ο Μέγα Αλέξανδρος ζει και ταξιδέψαμε με το τρελοβάπορο και οδηγό μας τον ήλιο τον Ηλιάτορα!

Και το ταξίδι ξεκινά!

Η ζωή του Οδυσσέα Ελύτη στη Μυτιλήνη!





Από την Αθήνα στη Μυτιλήνη!

Τα παιδιά αποτυπώνουν τη διαδρομή από την Αθήνα στη Μυτιλήνη καθώς και τα μεταφορικά μέσα που θα χρησιμοποιήσουν για να επισκεφτούν το σπίτι του Ελύτη!



Η ιστορία της Ποδηλάτισσας!

Έτσι όπως τη φαντάστηκαν τα παιδιά!





Αναλύοντας το ποίημα του Οδυσσέα Ελύτη: « Η Ποδηλάτισσα», τα παιδιά αναρωτήθηκαν πού να πήγε η Ποδηλάτισσα και ο Ελύτης δεν την έβλεπε πια!

Οι απαντήσεις τους ήταν ενδιαφέρουσες και ποικίλες!

- Άλλαξε διαδρομή, έχασε το δρόμο, έμεινε στο σπίτι να ξεκουραστεί, πήγε για ψώνια, πήγε για μπάνιο στη θάλασσα, πήγε στους ουρανούς, κ.λ.π

Τα τζιτζίκια του Οδυσσέα Ελύτη!

Συμπλήρωσε όπως μπορείς τις απαντήσεις σου από το ποίημα του Οδυσσέα Ελύτη: «Τα τζιτζίκια»

ΤΑ ΤΖΙΤΖΙΚΙΑ

Η Παναγιά τό πάλαιο
κρασεύσε στήν ποδιά της
Τη Σελίνο τήν Άρσφωβή
καί τ' Άλλα τά παιδά της

Άπό τήν άκρη τού καιρού
καί πίσω άπό τούς χειμώνες
Άκουγα σφύριζε ή μυμυρού
κι έθγιναν οι Τυγγόνες

Κι έγω μέσα στους άχνούς
στές γούθρες στ άρμυρικά
Σάν τούς παλιούς θαλασσιανούς
ρωτοόρα τά τζιτζίκια:

— Έσείς τζιτζίκια μου άγγελαι
γιά σου κι ή άφρα ή καλή
Ο θαυμάσιος ό Ήλιος ζει,
κι άά' άποκρίνονταν μαζί:

— Ζει ζει ζει ζει ζει ζει ζει

Όνομα Ανομαρία Ημερομηνία 5/11/2021

Συμπλήρωσε όπως μπορείς τις απαντήσεις σου από το ποίημα του Οδυσσέα Ελύτη: «Τα τζιτζίκια»

ΤΑ ΤΖΙΤΖΙΚΙΑ

Η Παναγιά τό πάλαιο
κρασεύσε στήν ποδιά της
Τη Σελίνο τήν Άρσφωβή
καί τ' Άλλα τά παιδά της

Άπό τήν άκρη τού καιρού
καί πίσω άπό τούς χειμώνες
Άκουγα σφύριζε ή μυμυρού
κι έθγιναν οι Τυγγόνες

Κι έγω μέσα στους άχνούς
στές γούθρες στ άρμυρικά
Σάν τούς παλιούς θαλασσιανούς
ρωτοόρα τά τζιτζίκια:

— Έσείς τζιτζίκια μου άγγελαι
γιά σου κι ή άφρα ή καλή
Ο θαυμάσιος ό Ήλιος ζει,
κι άά' άποκρίνονταν μαζί:

— Ζει ζει ζει ζει ζει ζει ζει

Όνομα _____ Ημερομηνία _____



Θαλασινά επαγγέλματα!



Ο Γλάρος του Οδυσσεά Ελύτη!



Αλλά και το όμορφο δελφινοκόριτσο!



Κατά την ανάλυση του παραπάνω ποιήματος του Οδυσσέα Ελύτη, έγινε αναφορά και στη Μπουρού!

Την επόμενη ημέρα ο Γιάννης μας έφερε στο σχολείο μία Μπουρού και τα παιδιά αφού την περιεργάστηκαν μίλησαν και άκουσαν την ηχώ της φωνής τους μέσα απ' αυτή!



Ας ταξιδέψουμε μ' ένα τρελοβάπορο!





Οι ήρωες του Ελύτη με πινέλα, χρώματα και φαντασία!



Οι δημιουργίες των παιδιών!

Όμορφες Ποδηλάτισσες, μαγισσάκια, δελφινokόριτσα, τρελοβάπορα, τζιτζίκια, ο ήλιος ο ηλιάτορας και φυσικά ο Ελύτης, όλοι ήταν εκεί και πήραν τη θέση τους στο χώρο του σχολείου μας!



Ημέρα περιβάλλοντος: Βλέποντας τον κόσμο μέσα από τα μάτια των παιδιών!



Το θαλασσινό τριφύλλι!

Στις αρχές του Ιούνη η θεατρική ομάδα: «Σβούρες» μας χάρισε στιγμές χαράς και δημιουργίας, μέσα από μία θεατρική διαδραστική παράσταση με τίτλο: « Το θαλασσινό τριφύλλι».

Εμπνευσμένη από την ποίηση του Οδυσσέα Ελύτη και μουσική των Beatles, μας ταξίδεψαν σε νησιά παρέα με γλάρους, σε βυθούς παρέα με μυθικά πλάσματα και σε υποβρύχια ψάχνοντας ένα από τα πιο πολύτιμα αγαθά, τη φιλία!





Παίζοντας On line παιχνίδια παρέα με τους ήρωες του Ελύτη!

Βρες τις όμοιες εικόνες!

<https://learningapps.org/display?v=pkb2if5w524>

Κρεμάλα- Βρες τις λέξεις!

<https://learningapps.org/display?v=p16xqydxn24>

Παζλ η Ποδηλάτισσα!



<https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=0e84dc98fe18>

Παζλ το τρελοβάπορο



<https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=1efab00f886a>

Μία θεατρική παράσταση αφιερωμένη στον Οδυσσέα Ελύτη!

Λίγο πριν τα μέσα του Ιούνη αρχίσαμε να ετοιμάζουμε την καλοκαιρινή μας θεατρική παράσταση που ήταν αφιερωμένη στα μελοποιημένα ποιήματα του Οδυσσέα Ελύτη.

Η καλοκαιρινή μας Πρόσκληση!

Γράψαμε την πρόσκληση για να καλέσουμε τους γονείς!



Η Αφίσα μας!

Ετοιμάσαμε την αφίσα που θα διακοσμούσε την αίθουσά μας!



Οι ρόλοι μας!

Αποφασίσαμε για τους ρόλους μας και τους ζωγραφίσαμε!



Μία συμμετοχή... έκπληξη!

Η μεγάλη έκπληξη της παράστασή μας ήταν η συμμετοχή του μπαμπά της Μαρίας του κυρίου Παναγιώτη, ο οποίος με μεγάλη χαρά δέχτηκε να συνοδέψει τα παιδιά με την κιθάρα του σε δύο μουσικά κομμάτια του έργου μας!

Την ημέρα της πρόβας μίλησε στα παιδιά και τραγούδησε μαζί με τη Μαρία την ποδηλάτισσα που ήταν το αγαπημένο της τραγούδι αλλά και όλων μας!



Η τελική πρόβα!





Είμασαν όλοι εκεί!

Οι Γλάροι, τα Τζιτζίκια, ο Ήλιος ο Ηλιάτορας, οι Ποδηλάτισσες, τα Μαγισσάκια, τα Δελφινοκόριτσα, αλλά και ο Ελύτης!

Η ιστορία μας ξεκίνησε από τα παιδικά χρόνια του Ελύτη εκεί στα όμορφα πλακόστρωτα της Μυτιλήνης, που συνάντησε για πρώτη φορά και εμπνεύστηκε από την όμορφη Ποδηλάτισσα, που είδε τους γλάρους να βουτούν στο μπλε της θάλασσας, τα δελφινοκόριτσα να ρωτούν αν ζει ο βασιλιάς Αλέξανδρος, τα τζιτζίκια να τεμπελιάζουν πάνω στα αρμυρίκια και φαντάστηκε ένα τρελό βαπόρι να τον ταξιδεύει στον κόσμο της φαντασίας και της ποίησης!





Και με τις παραπάνω εικόνες κλείνουμε το αφιέρωμα στον Οδυσσέα Ελύτη και το όμορφο ταξίδι που κάναμε με τα παιδιά ετούτη τη χρονιά!

Με πολύ αγάπη για όσα περάσαμε μαζί!

Οι δασκάλες σας!

