

Η καινούργια χρονιά άρχισε με πολύ παιχνίδι, νέες γνωριμίες και πολλή δράση!

Ο φίλος μας ο Πινόκιο παρέα με το φιλαράκι του το Μπουρμπούρη, μας συστήθηκε και γνώρισε τους καινούργιους του φίλους!



Κατόπιν μας έδειξε παιχνίδια που συμμετείχαμε όλοι μαζί!



Γνωρίσαμε και τη Μαρία που έκανε επίδειξη σε όλους μας το φανταστικό αμαξιδίό της! Τα παιδιά ενθουσιάστηκαν και το έδειξαν με αγκαλιές, χαμόγελα και φιλοφρονήσεις ! Και τα πρώτα παρεάκια έκαναν την εμφάνισή τους!





Γνωρίσαμε τις γωνιές της τάξης μας αλλά και της αυλής και παίξαμε, φυσικά παρέα με τους καινούργιους αλλά και τους παλιούς μας φίλους!







Και μετά από τόσο παιχνίδι, ώρα και για λίγη δουλίτσα!

Οι πρώτες μας ζωγραφιές έγιναν κουτάκια που μέσα τους κλείσαμε εκπλήξεις γλυκιές αλλά και χρήσιμες!



Ζωγραφίσαμε τον εαυτό μας και γράψαμε το όνομά μας όπως μπορούσαμε!





Εγώ ο υπέροχος εαυτός μου!

Περιγράψαμε και μιλήσαμε για τον υπέροχο εαυτό μας!



Δημιουργήσαμε τις ομάδες μας!

Μέσα από το μαγικό μας σακούλι, τραβήξαμε ένα χρώμα!



Στο τέλος δημιουργήθηκαν οι πέντε ομάδες από νήπια και προ νήπια που είχαν το ίδιο χρώμα καρτελάκι!



Η κάθε ομάδα δημιούργησε το δικό της έργο από πλαστελίνη του ίδιου χρώματος με το χρώμα της ομάδας της και το παρουσίασε στις υπόλοιπες ομάδες!

Έτσι δημιουργήθηκαν πέντε διαφορετικές ιστορίες!





Τις επόμενες ημέρες ασχοληθήκαμε και πάλι με τον εαυτό μας.

Πάνω σε μαλακό υλικό ξαπλώσαμε και οι φίλοι μας σχεδίασαν το περίγραμμα του κεφαλιού μας! Για άλλους τα πράγματα ήταν πιο ξεκούραστα, αφού τοποθετήσαμε ένα λευκό χαρτί πάνω σε μία επίπεδη επιφάνεια πίσω από το κεφάλι τους και έτσι μπόρεσαν να σχεδιάσουν τόσο οι ίδιοι όσο και οι άλλοι τους φίλους τους!



Κατόπιν πήραμε πινέλα και χρώματα και δημιουργήσαμε τον φανταστικό εαυτό μας!





Μετρήσαμε τα άτομα από τα οποία αποτελείται η οικογένειά μας και τα συμβολίσαμε με τουβλάκια!

Κατόπιν ομαδοποιήσαμε τις οικογένειες – τουβλάκια με κριτήριο τον αριθμό τους.

Στο τέλος απεικονίσαμε την οικογένειά μας όπως μπορούσαμε!



Και μετά από τόση εργασία λίγο παιχνίδι επιβάλλεται!

Γίναμε ζευγάρια και προσπαθήσαμε να μεταφέρουμε μαζί μπάλες μικρές και μεγάλες!



Το Βιογραφικό μου!

Μαζί με τα παιδιά αποφασίσαμε να πάρουμε συνέντευξη από τους φίλους μας για να τους γνωρίσουμε καλύτερα.

Έτσι δημιουργήσαμε τη δική μας εκπομπή με δημοσιογράφους, καλεσμένους, σκηνοθέτες και ταξιθέτες!

Πίσω από την οθόνη μίας κατασκευασμένης τηλεόρασης καλέσαμε τους φίλους μας σε ρόλο καλεσμένου να μιλήσουν για τον εαυτό τους, για την οικογένειά τους και τα ενδιαφέροντά τους!

Δώσαμε όνομα στην εκπομπή μας αλλά και στο κανάλι μας!

Μοιράσαμε αριθμούς στους καλεσμένους για να βρουν τη θέση που θα καθίσουν για να παρακολουθήσουν την εκπομπή και αποφασίσαμε για το ποιος θα είναι κάθε φορά ο σκηνοθέτης που θα δίνει τις οδηγίες και κατευθύνει τη συζήτηση.

Και η εκπομπή μας πήρε σάρκα και οστά!





Στο τέλος ζωγραφίσαμε τον εαυτό μας και σε ένα πάπυρο γράψαμε όσα αναφέραμε στη συνέντευξη. Έτσι φτιάξαμε το βιογραφικό μας!



Φιλοφρονήσεις

Τα παιδιά διάλεξαν ένα φίλο τους και έκαναν φιλοφρονήσεις που αφορούσαν τόσο στην εικόνα τους όσο και στις ικανότητές τους!

- Μου αρέσει που έρχεσαι στο σχολείο χαμογελαστός, αλλά και που με βοηθάς όταν δυσκολεύομαι!
- Μου αρέσουν τα μαλλιά σου, αλλά και που κάνεις ωραίες ζωγραφιές!
- Μου αρέσει που σταμάτησες να κλαις, αλλά και που κατάφερες να έχεις φίλους!



Στο τέλος ζωγραφίσαμε εμάς και τους φίλους μας και αναφέραμε μία φιλοφρόνηση που του κάναμε!



Το όνομά μου είναι σπουδαίο!

Μάθαμε το αρχικό γράμμα του ονόματός μας και το διακοσμήσαμε όπως θέλαμε!



Να τι βάλουμε στις αποσκευές μας για να περάσουμε ωραία στο σχολείο!

Το παιχνίδι, τις ζωγραφιές, τα αγαπημένα μας βιβλία, τους φίλους μας, το ποδόσφαιρο, το διάλειμμα, τις αγκαλιές, το γέλιο!



Και μετά από τόση δουλειά ένας μεσημεριανός υπνάκος είναι ότι πρέπει για να ξεκουραστούμε και να πάρουμε δυνάμεις!

Είτε μόνοι μας, είτε... με παρέα!

Και για όσους έχουν μαλώσει με τον ύπνο, υπήρχαν εναλλακτικές!

Κουτσομπολιό, πονηριές και ...ζαβολιές!





Και έτσι με πολύ παιχνίδι, καινούργιους φίλους, δημιουργία και πολύ κέφι, ξεκίνησε αυτό το ταξίδι, το οποίο συνεχίζεται!