

Ο Φλεβάρης άρχισε και μαζί με τα παιδιά ολοκληρώσαμε τις δράσεις μας που αφορούσαν στο δεύτερο Εργαστήρι Δεξιοτήτων με θέμα τη φίλια. Έτσι παίξαμε τον τροχό της φιλίας.

Τα παιδιά ακολουθώντας τις οδηγίες ενός ηλεκτρονικού τροχού, μετέφεραν μαζί μία μπάλα, έκαναν φιλοφρονήσεις, αγκαλιές, τραγούδησαν στους φίλους τους και επικοινωνήσαν μεταξύ τους.



Στο παρακάτω link μπορείτε κάνοντας επάνω του κλικ να δείτε τον τροχό της φιλίας!

<https://wordwall.net/resource/51771038>

### Όταν οι φίλοι διαφωνούν... Κόλα πέντε!

Η επόμενη δραστηριότητα αφορούσε στη διαχείριση των συγκρούσεων όταν αυτές συμβαίνουν κατά τη διάρκεια κυρίως των ελεύθερων δραστηριοτήτων των παιδιών.

Μία παλάμη όπου επάνω της συμβολίζονται τα πέντε στάδια διαχείρισης μίας διαφωνίας ή σύγκρουσης, όχι μόνο ενθουσίασε τα παιδιά αλλά τους βοήθησε να βρουν τρόπους για να επιλύουν τις διαφωνίες τους.

Μαζί τους δημιουργήσαμε υποθετικά σενάρια συγκρούσεων με αφορμή τις καθημερινές δράσεις τους και χρησιμοποιώντας τα πέντε στάδια της παλάμης προσπαθήσαμε να βρούμε λύσεις.



Φυσικά η μαγική μας παλάμη έγινε πλέον μέρος της παρέας μας και συνεχίζει να μας υπενθυμίζει τα πέντε βήματα που μπορούμε να κάνουμε για να...τα βρούμε! Σταματάω, Εξηγώ, ακούω, Σκέφτομαι πιθανές λύσεις, Διαλέγω κάποια.

## Το τραγούδι της φιλίας

Και το δεύτερο εργαστήρι μας ολοκληρώθηκε με τη δημιουργία από τα παιδιά ενός τραγουδιού με τίτλο: « **Το τραγούδι της φιλίας**»

Αρχικά τα παιδιά ανέφεραν λέξεις και φράσεις που τους θυμίζουν τη φιλία όπως: καρδιά, φιλιά, θάρρος, αγκαλιά, σ' αγαπώ, φεγγάρι, αστεράκι μου, φιλί, κολλητοί, φίλοι, παρηγοριά, τριαντάφυλλο, ελπίδα, χαρά, όνειρα, γλυκά, γέλια.

Κατόπιν συνθέσαμε όλοι μαζί το τραγούδι μας προσπαθώντας να χρησιμοποιήσουμε τις λέξεις και φράσεις που σκεφτήκαμε.

Και το τραγούδι μας ήταν έτοιμο!

### Το τραγούδι της φιλίας

- |  |  |
|--|--|
| 1. Έχεις θάρρος στην καρδιά<br>έλα πάρε με αγκαλιά!<br>Σ' αγαπώ ως το φεγγάρι<br>και θα φτάσουμε στον Άρη! | 2. Αστεράκι μου γλυκό<br>αχ πόσο σ' αγαπώ!<br>Θα σου δώσω ένα φιλί<br>και θα παίξουμε μαζί<br>γιατί είμαστε εμείς<br>δύο φίλοι κολλητοί! |
| 3. Θα σε πάρω αγκαλιά<br>θα σε γεμίσω με φιλιά!<br>κι αν σου συμβεί ένα κακό<br>παρηγοριά για σένα εγώ!    | 4. Όταν σε συναντάω<br>τριαντάφυλλό μου μικρό,<br>νιώθω ελπίδα και χαρά<br>και κάνω όνειρα γλυκά!  |
| 5. Θα σκάσουμε στα γέλια<br>με αγάπη και φιλιά<br>κι όταν μεγαλώσουμε<br>Φίλοι θα 'μαστε ξανά!             |  |

Τέλος γράψαμε και τραγουδήσαμε το δημιούργημά μας!



## Πείραμα: « Η χιονονιφάδα»

Χρηαστήκαμε νερό, φαρμακευτικό Βόρα κα, ένα κουτάλι, μία χιονονιφάδα από σύρμα πίπας σχοινί, ένα ξυλάκι και πολύ ... ενθουσιασμό!



Αρχές Φλεβάρη και ένα πρωινό η συγγραφέας του παιδικού βιβλίου με τίτλο: « **Μικρά φτερά για μεγάλο ταξίδι**» κα **Δέσποινα Χάρου**, επισκέφτηκε το χώρο του σχολείου μας για να μας το διηγηθεί.



Μετά την αφήγηση ακολούθησε συζήτηση όπου τα παιδιά εξέφρασαν συναισθήματα και απορίες και μέσα από την υπέροχη εικονογράφηση του, ταξίδεψαν μαζί με τον ήρωα της ιστορίας σε ένα ταξίδι από τη χώρα του σε μία άλλη χώρα όπου εκεί με τη βοήθεια φίλων κατάφερε να αμβλύνει τις δυσκολίες και να προσαρμοστεί στη νέα του ζωή.

Και καθώς οι μέρες κυλούσαν και πλησιάζαμε στην Αποκριά, οργανώσαμε και υλοποιήσαμε μαζί με τα παιδιά μία σειρά από δράσεις που εμπειρεύσαν πολύ κέφι, ενθουσιασμό και δράση!

## Τι θα ντυθώ!

Περιγράψαμε και ζωγραφίσαμε την αποκριάτικη στολή μας!



## Αρλεκίνος και Κολομπίνα!

Διαβάσαμε την ιστορία του Αρλεκίνου την οποία και την εικονογραφήσαμε.



...και χορέψαμε στη μουσική του παραμυθιού!



## Το Γαϊτανάκι της Ζωρζ Σαρή

Διαβάσαμε το Γαϊτανάκι της Ζωρζ Σαρή.



Στην ιστορία οι ήρωες εξέφραζαν όνειρα και επιθυμίες.

Έτσι και εμείς καθισμένοι στον κύκλο, τραγουδήσαμε και εκφράσαμε τα δικά μας όνειρα και επιθυμίες.

Να είμαστε μέσα σε μία ζωγραφιά, να ταξιδεύουμε με πλοία και ελικόπτερα, να υπάρχει Ειρήνη σε όλο τον κόσμο, να είναι Καλοκαίρι και να τρώμε καρπούζι σε παραλίες και πισίνες, όλα τα πράγματα γύρω μας να είναι ζωγραφιές, να γίνουμε πουλιά και να στείλουμε ένα γράμμα σ' όλο τον κόσμο για Ειρήνη, να έχουμε όλοι υγεία, να είναι όλοι χαρούμενοι, σε όλη τη γη να μην υπάρχει πόλεμος, να μπορούμε να παίζουμε με τους φίλους μας, να μπορούμε να μπούμε μέσα σε ένα παραμύθι, ότι υπήρχε πριν γεννηθούμε να γίνονταν παιχνίδια και να παίζαμε με αυτά!



**Ώρα για το δικό μας γαϊτανάκι!**



**Βενετσιάνικες μάσκες!**

Δημιουργήσαμε και φορέσαμε τις δικές μας Βενετσιάνικες μάσκες!





Και... άλλες μάσκες!





### Καπέλα και γραβάτες!

Ντυθήκαμε χαρούμενοι κύριοι και κυρίες φτιάχνοντας καπέλα και γραβάτες!







**Οι αστέιοι Κλόουν!**

Αποκριά χωρίς Κλόουν δε γίνεται!

Έτσι κατασκευάσαμε κλόουν από χρωματιστά χαρτόνια...





...αλλά και από χάρτινα πιάτα!



## Αποκριάτικα παιχνίδια!

Το παιχνίδι δεν έλλειψε φυσικά από τις δράσεις μας!



Και το έπαθλο τι άλλο από τη μύτη του Κλόουν!





#### 14 Φλεβάρη: « Η μέρα της αγάπης»

Την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου τα παιδιά έφτιαξαν από πηλό καρδιάς και τις χάρισαν στα αγαπημένα τους πρόσωπα!



#### Χαρταετοί!

Αρχικά διαβάσαμε το παραμύθι του Άλαν Σ. Φοξ: « Ο Μπέντζι και ο Γιγάντιος Χαρταετός»





Και δημιουργήσαμε τους δικούς μας πολύχρωμους χαρταετούς!



Και η μέρα του Αποκριάτικου πάρτι έφτασε!

Ντυθήκαμε με τις πιο ευφάνταστες στολές!





Κάναμε διαγωνισμό καλύτερης αποκριάτικης φορεσιάς όπου είμασταν όλοι νικητές, χορέψαμε το αγαπημένο μας γαϊτανάκι αλλά και πολλούς αποκριάτικους χορούς και διασκεδάσαμε με την καρδιά μας!



Και ο Φλεβάρης έφτασε στο τέλος του με την Κυρά Σαρακοστή!  
Τη ζωγραφίσαμε!



Τη φτιάξαμε με πηλό!



Τη χρωμάτισαμε!



Και την τοποθετήσαμε στην παρεούλα του κάθε τμήματος για να αρχίσουμε να αφαιρούμε τα ποδαράκια της στο τέλος κάθε εβδομάδας!



### **Το τραγούδι της Κυρά Σαρακοστής**

Η κυρά Σαρακοστή που είναι έθιμο παλιό  
οι γιαγιάδες μας τη φτιάχνανε με αλεύρι και νερό!  
Για στολίδι της φορούσαν στο κεφάλι ένα σταυρό  
και το στόμα της ξεχνούσαν γιατί νήστευε καιρό!  
Και τις μέρες της μετρούσαν με τα πόδια της τα επτά  
κόβαν ένα τη βδομάδα μέχρι να 'ρθει η Πασχαλιά!

Και το πρώτο ποδαράκι αποχαιρέτησε την Κυρά Σαρακοστή, λίγο πριν βγει ο Φλεβάρης!



Μαζί με τα παιδιά παρατηρήσαμε τον πίνακα του Γιάννη Βασιλείου:

« Το τραπέζι της Καθαρά Δευτέρας »



Τα παιδιά παρατήρησαν και σχολίασαν τον πίνακα.

Κατόπιν Ζωγράφισαν όπως μπορούσαν το δικό τους Σαρακοστιανό πιάτο.



Και έτσι αποχαιρέτησαμε το Φλεβάρη, με γέλια και χαρές, περιμένοντας με ανυπομονησία τον ερχομό της Άνοιξης!



