

Ο Σεπτέμβρης έφτασε και το ταξίδι μας μόλις ξεκίνησε!

Αφήσαμε για λίγο πίσω μας τη μαμά, το μπαμπά, σκουπίσαμε τα πρώτα δάκρυα του αποχωρισμού και είμαστε έτοιμοι για παιχνίδι, δράση και περιπέτεια!

Και αν δεν μας πιστεύετε δείτε και μόνοι σας πως περάσαμε τις πρώτες δεκαπέντε μέρες στο σχολείο μας!

Γνωρίσαμε τον τρομερό « Πινόκιο» που αφού μας συστήθηκε μας άφησε να τον αγκαλιάσουμε, να τον γαργαλίσουμε και να αστερευτούμε μαζί του! Έγινε το καλύτερο φιλαράκι μας αφού μαζί του περάσαμε όλοι μαζί πολλές στιγμές χαράς και παιχνιδιού!



Δημιουργήσαμε την πρώτη μας ζωγραφιά και την κάναμε δώρο στη μαμά και στο μπαμπά!



Δημιουργήσαμε τις ομάδες δράσης και αποκτήσαμε προνόμια αλλά και υποχρεώσεις.



Αρχικά μέσα από ένα σακούλι τραβήξαμε ένα χρώμα!



Κατόπιν σε πέντε διαφορετικά εργαστήρια με βάση το χρώμα που επιλέξαμε και με διάφορα υλικά δημιουργήσαμε την κατασκευή της κάθε ομάδας.





Στο τέλος παρουσιάσαμε τις δημιουργίες μας στις υπόλοιπες ομάδες!
Γνωρίσαμε τις γωνιές της τάξης μας και παίξαμε με τους φίλους μας σ' αυτές!



Παίξαμε μέσα στην τάξη...

...αλλά και έξω στην αυλή!



Και μετά από τόση κούραση ένας υπνάκος είναι ότι χρειάζεται για να πάρουμε δυνάμεις!



Και λίγη σκανταλιά την ώρα της χαλάρωσης ποτέ δε βλάπτει!



Και η δράση συνεχίζεται!

Παρακολουθήσαμε στον υπολογιστή την ιστορία: « **Κυρία Μη δε κάνει εναντίον κυρίας Περηφανούς**».



ΚυρίαΜηδεκάνειεναν
τίονΠερηφανούς1-1 (

(Μπορείτε να κάνετε διπλό κλικ πάνω στο Power Point για να δείτε την ιστορία).

Σε ένα αυτοσχέδιο καζάνι ανακατέψαμε και είπαμε δυνατά τα μαγικά λόγια που μας έμαθε η κυρία Περηφανού για να βοηθήσουμε το μικρό Πετρή της ιστορίας μας να μάθει να τακτοποιεί τα παιχνίδια του και έτσι να καταφέρει να συρρικνώσει την κυρία Μη δε κάνει.

Το ίδιο φυσικά κάναμε και εμείς στην τάξη!



Και πάμε παιδιά όλοι μαζί να πούμε τα μαγικά λόγια:

Θέλω, μπορώ, θα προσπαθήσω, θα τα καταφέρω!

Δημιουργήσαμε όλοι μαζί τις συμφωνίες της παρεούλας αλλά και του παιχνιδιού, για να μπορούμε να περνάμε όμορφα στο σχολείο!



Το τραγούδι των κανόνων

Τις κυρίες σου να ακούς
και να μη τις στενοχωρείς
σ' αγαπούν και θα στο πουν
κάθε μέρα, θα το δεις!

Φίλους νέους εδώ θα βρεις
και ποτέ να μη ξεχνάς...

όχι φωνές, τσιρίδες

όχι κλωτσιές και τρέξιμο

όχι κακές κουβέντες

λέγε « Παρακαλώ».

Μη χτυπάς, μην ενοχλείς,
ν' αγαπάς και να βοηθάς!

Στη σειρά περίμενε
τα παιχνίδια μη τα σπας!

Σήκωσε το χέρι σου,
άμα θες κάτι να πεις...

όχι φωνές, τσιρίδες,

όχι κλωτσιές και τρέξιμο,

όχι κακές κουβέντες,

λέγε « Παρακαλώ»!

(Η μουσική του τραγουδιού: « Στα τραγούδια λέμε ναι»)

Διαβάσαμε την ιστορία: « Η Τελεία» και διαπιστώσαμε όλοι μαζί πως ότι και να κάνεις ακόμη και μία τελεία και μία γραμμή είναι σπουδαίο γιατί αυτό που τελικά μετράει είναι « η προσπάθεια »!



Σχεδιάσαμε τις δικές μας μικρές και μεγάλες τελείες και τις ενώσαμε με γραμμές!



Κατόπιν γεμίσαμε τα περίεργα σχήματα που δημιουργήθηκαν με χρώματα και...



... το αποτέλεσμα ήταν εκπληκτικό!

Και μετά από τόση προσπάθεια λίγο παιχνίδι είναι απαραίτητο!

Το κυνήγι των ποτηριών!



Χρησιμοποιώντας χρωματιστά γλωσσοπίεστρα προσπαθήσαμε να μεταφέρουμε καθισμένοι στον κύκλο πλαστικά ποτηράκια δίνοντάς τα στο διπλανό μας προσπαθώντας να μη μας πέσουν. Σταδιακά τα ποτηράκια αυξάνονταν προσθέτοντας στο παιχνίδι ένα μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας αλλά και περισσότερη αγωνία και ενδιαφέρον!

(Άσκηση συγκέντρωσης, συντονισμού, λεπτής κινητικότητας και συνεργασίας).

Ένα γράμμα σε κάποιον που αγαπώ!

Δημιουργήσαμε τα δικά μας γράμματα στα οποία ζωγραφίσαμε ότι θέλαμε και γράψαμε λογάκια αγάπης και συγκίνησης!



Στείλαμε γράμμα στη μαμά, το μπαμπά, τα αδέρφια μας, στο παππού και στη γιαγιά, αλλά και σε φίλους που αγαπάμε ή έχουμε καιρό να τους δούμε!

Η κυρία Ευγενία!

Δημιουργήσαμε τη νεράιδα Ευγενία! Αυτή που μας έμαθε να λέμε ευγενικά λογάκια!





Επίσης αναφέραμε και εκείνα που δεν είναι ευγενικά και όταν τα λέμε ή τα ακούμε από άλλους μας κάνουμε να νιώθουμε άσχημα και αφού τα τσαλακώσαμε, ή τα διπλώσαμε, τα πετάξαμε μια και καλή στην... τουαλέτα!



Και τώρα πιά... μόνο ευγενικά λογάκια!

Και αφού μάθαμε τόσες ευγενικές λεξούλες είπαμε να... αρχίσουμε τις φιλοφρονήσεις!

Κάναμε φιλοφρονήσεις στους φίλους μας για την εμφάνισή τους ή για τις ικανότητές τους και τα προσόντα τους!

-Σήμερα είσαι πολύ όμορφη, αλλά και πόσο μου αρέσει που με βοηθάς όταν δυσκολεύομαι!

- Μ' αρέσουν τα μαλλιά σου αλλά και όταν παίζουμε μαζί!

-Σήμερα έχεις ωραίο χαμόγελο, αλλά έχεις κάνει και μία πολύ ωραία ζωγραφιά!

Η εκπομπή μας!

Η αλήθεια είναι ότι μία εκπομπή έλειπε από τις καθημερινές μας δραστηριότητες!

Έτσι πολύ εύκολα και με πολύ φαντασία και κέφι δημιουργήσαμε μία!



Στο κανάλι 3 λοιπόν και στην εκπομπή με τίτλο: “ Το πουλί που μιλάει», δημοσιογράφοι και καλεσμένοι μίλησαν για τον εαυτό τους! Συστήθηκαν, ανέφεραν τους αγαπημένους φίλους τους, τα παιχνίδια που τους αρέσουν, τα φαγητά, τα χρώματα, τα βιβλία, τι θα ήθελαν να γίνουν όταν θα μεγαλώσουν και πολλά άλλα!

Κατόπιν ζωγράφισαν τον εαυτό τους και σε έναν πάπυρο γράψαμε όσα ειπώθηκαν σ’ αυτή την εκπομπή!

Με άλλα λόγια δημιουργήσαμε το «**Βιογραφικό μας!**»!





Και αφού φτιάξαμε τον υπέροχο εαυτό μας γράψαμε όπως μπορούσαμε και το όνομά μας!

Το γράψαμε με καπάκια πάνω στο τραπέζι!

Πάνω σε συννεφάκια! Κολλώντας πολύχρωμα χαρτάκια!

Αλλά και σε ορόφους πολυκατοικιών!



Και έτσι δημιουργήσαμε τις πολυκατοικίες των ονομάτων!

Κατόπιν μετρήσαμε τα γράμματα των ονομάτων σε κάθε πολυκατοικία και διακρίναμε τη μεγαλύτερη και τη μικρότερη. Μετρήσαμε πόσες πολυκατοικίες ονομάτων έχουν τρεις, πέντε, επτά ή δέκα ορόφους (γράμματα).



Στο τέλος δημιουργήσαμε τη δική μας μαγική πόλη με τις πολυκατοικίες των ονομάτων μας!

Και σ' αυτή την πόλη χώρεσαν δρόμοι, αυτοκίνητα, πουλιά, σύννεφα, αεροπλάνα και ότι άλλο φανταστήκαμε!



Και η πόλη μας πήρε τη θέση της κάπου ψηλά για να τη βλέπουμε όλοι και να νιώθουμε περήφανοι για τα κατορθώματά μας!

Και καθώς οι μέρες περνούσαν και οι παρέες έδεναν διαλέξαμε το φίλο ή τη φίλη μας και τη ζωγραφίσαμε!

Πάνω σε φθινοπωρινά φύλλα!



Αλλά και πάνω σε χαρτί με πινέλα!



Εγώ και ο φίλος/ φίλη μου!



Το αερόστατο της Φιλίας!



Οι φίλοι μου!



Γίνε ο καθρέφτης μου!

Επιλέξαμε το φίλο μας και προσπαθήσαμε να μιμηθούμε τις εκφράσεις και τις κινήσεις του σαν να είναι ο καθρέφτης μας!



Ήταν αλήθεια πολύ διασκεδαστικό!

Πάρε μία πόζα!

Πίσω από ένα αναποδογυρισμένο παγκάκι στερεώσαμε μία διαφάνεια.

Στη μία πλευρά ο φίλος μας πήρε μία αστεία ή σοβαρή πόζα, και εμείς σαν μικροί Πικάσο προσπαθήσαμε να σχεδιάσουμε το πρόσωπό του βλέποντάς το πίσω από τη διαφάνεια καθισμένοι απέναντί του.



Και το αποτέλεσμα ήταν ... Εκπληκτικό!



Πειραματιστήκαμε παίζοντας!

Και η ώρα για πειραματισμούς έφτασε!

Συζητώντας για τα μικρόβια που κουβαλάμε παίζοντας και δημιουργώντας, ανακαλύψαμε πόσα πολλά υπάρχουν πάνω στα χέρια μας και πως μπορούμε να απαλλαγούμε απ' αυτά!

Αρχικά πάνω σε ένα κομμάτι χαρτιού κουζίνας σχεδιάσαμε ένα χέρι και κατόπιν το βουτήξαμε σε μία λεκάνη με νερό όπου μέσα υπήρχαν ζωγραφισμένα σε χαρτάκια πολύχρωμα μικρόβια.

Παρατηρήσαμε τα μικρόβια να κολλούν πάνω στο χέρι.



Κατόπιν ρίξαμε μπαχαρικά στο νερό τα οποία υποθέσαμε ότι είναι τα μικρόβια. Ρίχνοντας μία σταγόνα υγρό σαπούνι στο δάχτυλό μας και βουτώντας το στο νερό διαπιστώσαμε ότι τα μικρόβια πηγαίνουν στον πάτο της λεκάνης!

Χρησιμοποιήσαμε μεγεθυντικούς φακούς για τις παρατηρήσεις μας!

Γίναμε μικροί επιστήμονες στην κυριολεξία!



Στο τέλος αφού καταλάβαμε ότι το καλό πλύσιμο των χεριών μας βοηθά να διώξουμε τα μικρόβια μακριά, παίξαμε με το νερό, προσπαθώντας να ψαρέψουμε με ένα καλαμάκι πολύχρωμα λαστιχάκια τα οποία έπλεαν σαν τα μικρόβια στην επιφάνεια του νερού, μόνο με το στόμα μας!



Στο τέλος μετρήσαμε πόσα λαστιχάκια μικρόβια κατάφερε να ψαρέψει ο καθένας!

Τραγούδι: « Το μικροβιάκι»

Ήταν ένα μικροβιάκι (δισ)

Που είχε ο-ο-όνειρα τρελά(δισ)

οε οε οε οε!

Κι έκανε ένα μακρύ ταξίδι (δισ)

να πάει σ' όλα σ'όλα τα παιδιά (δισ)

οε οε οε οε!

Μα τα παιδιά δε το αφήναν (δισ)

να έρθει πιο πιο πιο οο κοντά (δισ)

Οε οε οε οε!

Του ρίζαν βούρτσες και σαπούνια(δισ)

κι όλα τα α α αντισηπτικά (δισ)

Οε οε οε οε!

Και τότε το μικροβιάκι (δισ)

έφυγε πήγε πήγε μακριά (δισ)

οε οε οε οε!

Οι μικροί αγγειοπλάστες

Στο εργαστήρι του πηλού μία μέρα που είχαμε έμπνευση δημιουργήσαμε με πηλό αγαπημένα μας πρόσωπα (ειδώλια).



Αυτές ήταν μερικές από τις πιο σημαντικές δημιουργικές στιγμές που περάσαμε τις πρώτες μέρες στο νηπιαγωγείο μας!

Και ο Σεπτέμβρης τελείωσε με μία ευχάριστη έκπληξη από την Αλίκη η οποία έφερε ένα εκπληκτικό φωτιστικό που έφτιαξε στο σπίτι της για να το δείξει στους φίλους της!



Οι αντιδράσεις... χωρίς λόγια!

Και το ταξίδι μας ... συνεχίζεται!

Σημείωση: Οι παραπάνω δραστηριότητες είναι ενδεικτικές και πραγματοποιήθηκαν κάποιες στα δύο πρωινά τμήματα και κάποιες στο ολόημερο και στο διευρυμένο τμήμα.