

Μπαμπά


για Πες



Ντέμη Ρούσσα



Copyright 2021



Στον μπαμπά μας
Μαρίλια- Λίζα

**Μπαμπά για πες, θα φτιάξουμε μαζί μακαρονάκια;
Απ' τα δικά σου γίνονται τέλεια, τα χεράκια**

**Βεβαίως και θα φτιάξουμε, μονάχα να προσέξεις!
Εγώ θα βάζω τα υλικά και εσύ θα ανακατέψεις!**



**Μπαμπά για πες, γιατί κοντά, τα κόβεις τα μαλλιά σου;
Άμα τα έχεις μακριά φωνάζει η μαμά σου;**

**Αλλοίμονο, ο καθένας μας μπορεί να αποφασίσει!
Είτε τα έχει πιο κοντά, είτε μακριά τα αφήσει
είναι πολύ απλά... μαλλιά. Ποιον θα στεναχωρήσει;!**



Μπαμπά για πες, σ' αρέσουνε
όλα τα χρωματάκια;
Γιατί δεν έχεις πιο πολλά
χαρούμενα μπλουζάκια;

Όλα μ' αρέσουν και το ροζ,
το μωβ και το γαλάζιο.
Θέλω τη γνώμη σου για πες,
αυτό πως το ταιριάζω;



**Μπαμπά για πες εσύ μπορείς να βάλεις στην κοιλίτσα
ένα μωράκι τόσο δα σα μια μικρή σταλίτσα;**

**Θα ήταν όντως φοβερό, μακάρι να μπορούσα
μα την κοιλίτσα της μαμάς θα τη σταναχωρούσα!
Γιατί είναι η πιο τέλεια να φτιάχνει τα μωράκια,
είναι σοφή, ξέρει πολλά και κάνει θαυματάκια!**



**Μπαμπά πολύ θα ήθελα να 'χαμε ένα σκυλάκι
Να 'ταν μικρό και χνουδωτό σα λούτρινο αρκουδάκι.**

**Αγάπη μου, μην το ξεχνάς, κάθε της γης ζώακι
Το αγαπάμε υπεύθυνα, όχι σαν παιχνιδάκι.
Κάνε λιγάκι υπομονή, λίγο να μεγαλώσεις
Κι ευθύς στο καταφύγιο θα πάμε και θα νιώσεις
από την πρώτη σας ματιά εκείνο το ζώακι
που θα 'ναι για παντοτινά δικό σου φιλαράκι.**



**Μπαμπά για πες ποιος οδηγά καλύτερα το αμάξι;
Κι άμα χαλάσει ποιος μπορεί γρήγορα να το φτιάξει;**

**Κι εγώ, νομίζω, κι η μαμά, καλά πως οδηγάμε
Προσεκτικά και ήρεμα, τις ζώνες μας φοράμε.
Κι άμα χαλάσει γρήγορα στο μάστορα το πάμε.**



**Μπαμπά για πες όταν εσύ ήσουν μικρό παιδάκι
ήξερες να ισορροπείς με το ποδηλατάκι;**

**Δεν τα κατάφερα καλά, έπεφτα και χτυπούσα
Όμως προσπάθησα πολύ πείσμωνα και τολμούσα.**



Μπαμπά γιατί να κοιμηθώ τόσο νωρίς το βράδυ;
Θέλεις να παίξουμε κρυφό απόψε στο σκοτάδι;

Αγάπη μου ο ύπνος μας είναι πολύ σπουδαίος!
Περνάει η μέρα κι έρχεται πάντοτε τελευταίος
κάνει γερό το σώμα μας και το μυαλό, βεβαίως.



**Μπαμπά για πες, εγώ μπορώ να πάρω απ' το σχολείο
Κι απ' τη δασκάλα μου ρεπό; Κι εσύ από το γραφείο;**

**Αυτή είναι μια πολύ καλή και έξυπνη ιδέα
μα έχουμε ήδη ρεπό να κάνουμε παρέα!
Το Σάββατο, την Κυριακή, όμως αν θέλεις κι άλλο
κάποια δουλειά μου σίγουρα μπορώ να αναβάλω!**



**Μπαμπά για πες, όσο περνούν τα χρόνια θα ψηλώνω;
Μα πουθενά δε θα χωρώ! Συνέχεια θα σφηνώνω!**



**Σε λίγα χρόνια θα το δεις,
θα πάψεις να ψηλώνεις
και τα χεράκια όσο θες
ψηλά θα τα τεντώνεις.
Στο σπίτι μέσα θα χωράς
όσο κι αν μεγαλώνεις!**



Μπαμπά για πες, όταν πολύ, πολύ θα μεγαλώσω
Στην αγκαλιά σου θα μπορώ να μπω και να τρυπώσω;

Στην αγκαλιά μου πάντοτε χωράς, να το θυμάσαι
Όποτε με χρειάζεσαι, όσο χρονών και να 'σαι!



Μπαμπά...

Μπαμπά...

Μπαμπά...

Μπαμπά...

Μπαμπά...

Μπαμπά...

Μπαμπά...

Μπαμπά...

Μπαμπά...

Μπαμπά...

