

# ΜΙΚΡΑ ΠΑΡΑΜΥΘΟΜΠΕΡΔΕΜΑΤΑ..!



## Η ΧΙΟΝΑΤΗ ΚΑΙ Ο ΚΑΚΟΣ ΛΥΚΟΣ



Μια φορά κι έναν καιρό, η Χιονάτη πήγε επίσκεψη στο σπίτι των νάνων. Λίγο πριν φτάσει, είδε τον κακό λύκο να χτυπάει την πόρτα τους. Αυτοί του άνοιξαν και τον καλοδέχτηκαν όπως και τη Χιονάτη.

Ο λύκος, μόλις μπήκαν μέσα, τους ζήτησε να του φτιάξουν μια μεγάλη σαλάτα, γιατί πεινούσε πολύ. Η Χιονάτη απορημένη τον ρώτησε γιατί θέλει σαλάτα και αυτός απάντησε ότι τον πονούσαν τα δόντια του και δεν μπορούσε να φάει κρέας. Τότε του σύστησε να πάει στον κύριο Οδοντοντιάκη, τον οδοντίατρο.

Έτσι κι έγινε. Ο οδοντίατρος σφράγισε τα χαλασμένα δόντια, καθάρισε τα υπόλοιπα και έδωσε στον λύκο να φορέσει μασελάκι. Αυτός, για να τον ευχαριστήσει, υποσχέθηκε ότι θα γίνει καλός με όλους.

Την άλλη μέρα, πήγε και βρήκε τους νάνους και τη Χιονάτη και τους προσκάλεσε σε μια μεγάλη γιορτή που διοργάνωνε στην πόλη.

Το ίδιο βράδυ, όλοι οι κάτοικοι της πόλης, μαζί με τους ήρωές μας, διασκέδασαν και γίόρτασαν μαζί με τον λύκο που από κακός έγινε καλός. Ακόμη και ο Γκρινιάρης χόρεψε που συνήθως δε συμμετέχει ποτέ.

Έτσι λοιπόν έζησαν αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα..!

Μαίρη, Πάρις



## Η ΧΙΟΝΑΤΗ ΚΑΙ ΤΑ ΤΡΙΑ ΓΟΥΡΟΥΝΑΚΙΑ



Μια φορά κι έναν καιρό, η Χιονάτη ήταν στο δάσος και μάζευε φρούτα. Τότε είδε μπροστά της τρία γουρουνάκια. Αποφάσισε να τα πάρει σπίτι της.

Έτσι κι έγινε. Τα πήρε, τα φρόντισε, τα τάισε και τα κοίμισε. Το βράδυ όμως, όταν η Χιονάτη κοιμόταν, σηκώθηκαν, άρχισαν να ψαχουλεύουν και να καταστρέφουν τα πάντα.

Το πρωί, όταν η Χιονάτη ξύπνησε, είδε το σπίτι της σε μαύρο χάλι και τα γουρουνάκια να κοιμούνται αμέριμνα, έχοντας δίπλα τους μισοφαγωμένα φρούτα και πεταμένα αντικείμενα. Θύμωσε τόσο πολύ, άρπαξε μια σκούπα και άρχισε να τα κυνηγάει μέχρι που αυτά εξαφανίστηκαν στο δάσος. Ορκίστηκε πως αν τα ξαναδεί, θα τα ψήσει στο φούρνο με πατάτες.

Στο τέλος, αφού καθάρισε και συμμαζέψε το σπίτι της, έκατσε στην αγαπημένη της πολυθρόνα, έβαλε να παίζει το τραγούδι που της άρεσε πολύ και αποφάσισε πως πιο καλή η μοναξιά από τέτοιους φίλους.

Ειρήνη, Στάθης



## ΤΟ ΦΕΓΓΑΡΙ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ



Μια φορά κι έναν καιρό, ήταν ένας πονηρός λαγός. Κάλεσε λοιπόν τους φίλους του, τον αρκούδο, τον λύκο και την αλεπού, να πάνε για ψάρεμα στη λίμνη.

Έτσι κι έγινε. Όλη η παρέα ψάρευε μέχρι που βγήκε το φεγγάρι στον ουρανό. Ο αρκούδος, που εκείνη τη στιγμή κουνούσε τα πόδια του μέσα στο νερό, άρχισε να φωνάζει πως το φεγγάρι έπεσε μέσα στη λίμνη. Όλοι έτρεξαν να δουν εκτός από τον λαγό που κατάλαβε ότι η αντανάκλαση του φεγγαριού είχε μπερδέψει τον φίλο του. Δεν είπε όμως κάτι, γιατί ήθελε να γελάσει μαζί τους.

Ο λύκος πρότεινε να ρίξουν ένα δίχτυ και να το πιάσουν. Όμως όσο και να προσπαθούσαν, το μόνο που κατάφεραν ήταν να πιάσουν στον ύπνο μερικά ψάρια.

Ένα από αυτά μάλιστα, θυμωμένο που το ενόχλησαν, άρχισε να τους φωνάζει και να τους απειλεί.

Ο λαγός είχε κουραστεί πια και ήθελε να γυρίσει σπίτι του να κοιμηθεί. Έτσι εξήγησε στους φίλους του τι ακριβώς είχε γίνει με το φεγγάρι. Αυτοί στην αρχή θύμωσαν μαζί του, μετά όμως άρχισαν να γελούν με το πάθημά τους.

Όλοι μαζί πήραν τον δρόμο του γυρισμού κουρασμένοι αλλά και χαρούμενοι. Είχαν περάσει υπέροχα!

Μιχαήλ, Σπύρος



## Ο ΜΠΑΜΠΗ, Ο ΛΑΓΟΣ ΚΑΙ Η ΧΕΛΩΝΑ



Μια φορά κι έναν καιρό, ήταν ένα ελαφάκι που το έλεγαν Μπάμπη. Δυστυχώς ο Μπάμπη ήταν μόνος, γιατί είχε χάσει τη μαμά του σε μια πυρκαγιά. Έτσι αποφάσισε να ψάξει τον πατέρα του που ήταν ένα πολύ δυνατό ελάφι αλλά ζούσε μακριά.

Έτσι ξεκίνησε το ταξίδι του μέσα στο πυκνό δάσος. Αν και φοβόταν λιγάκι, προσπαθούσε να σιγοτραγουδάει για να μην αισθάνεται μόνο του.

Εκεί που περπατούσε, βλέπει ξαφνικά μπροστά του έναν λαγό και μια χελώνα που έκαναν αγώνα δρόμου. Τους πλησίασε και τους χαιρέτησε. Αυτοί, όταν τον είδαν, σταμάτησαν για λίγο και ρώτησαν το όνομά του. Ήταν πολύ ευγενικοί μαζί του και όταν ζήτησε τη βοήθειά τους, δέχτηκαν με μεγάλη χαρά να τον βοηθήσουν. Όταν έμαθαν μάλιστα πως έχασε τη μαμά του στην πυρκαγιά, λυπήθηκαν πολύ, γιατί είχαν κινδυνέψει και οι ίδιοι.

Τελικά ο λαγός και η χελώνα, που δε μάθαμε ποτέ τα ονόματά τους, άφησαν την μεταξύ τους κόντρα και πήγαν μαζί με το ελαφάκι μέχρι που κατάφερε να βρει τον πατέρα του και ... έζησαν αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα..!

Αλεξάνδρα, Λεωνίδας



## ΤΟ ΚΑΤΑΡΑΜΕΝΟ ΠΑΛΑΤΙ



Μια φορά κι έναν καιρό, η μικρή Κοκκινোসκουφίτσα βγήκε να μαζέψει λουλούδια στο δάσος.

Εκεί που περπατούσε, συνάντησε τη Χιονάτη. Αφού τη χαιρέτησε, είδε πως ήταν λυπημένη. Δεν άργησε να μάθει τον λόγο. Η κακιά μάγισσα Λορελάη είχε καταραστεί το παλάτι της Χιονάτης, γιατί είχε θυμώσει με τον βασιλιά Ρούμπη. Αυτός είχε πιάσει την αγαπημένη καρακάξα της μάγισσας και δεν ήθελε να τη δώσει πίσω. Τα πράγματα ήταν δύσκολα.

Η Κοκκινোসκουφίτσα αποφάσισε να βοηθήσει τη φίλη της. Έβγαλε από το καλάθι της τη μαγική σκόνη που της είχε δώσει η καλή Νεράιδα, την έριξε πάνω τους, είπε τα μαγικά λόγια και ξαφνικά άρχισαν να πετούν. Σε λίγο ήταν στο παλάτι της καλής Νεράιδας. Αφού της είπαν το πρόβλημά τους, εκείνη υποσχέθηκε να τις βοηθήσει.

Έτσι κι έγινε. Η καλή Νεράιδα είχε τον τρόπο της να πείθει τη μάγισσα Λορελάη. Φυσικά ποτέ δεν αποκαλύπτει τα μυστικά της! Πάντως την επόμενη μέρα όλα είχαν τακτοποιηθεί. Στο παλάτι της Χιονάτης όλα είχαν γίνει όπως πριν. Ο βασιλιάς διοργάνωσε μια μεγάλη γιορτή και όλοι πέρασαν υπέροχα!

Άννα, Ιωάννα



## Ο ΤΖΑΚ ΚΑΙ ΤΑ ΤΡΙΑ ΓΟΥΡΟΥΝΑΚΙΑ



Μια φορά κι έναν καιρό, ήταν τρία γουρουνάκια. Μια μέρα αποφάσισαν να φυτέψουν μια φασολιά.

Έτσι κι έγινε. Κάθε μέρα που περνούσε, η φασολιά μεγάλωνε και όλο μεγάλωνε, ώσπου μια μέρα έφτασε στα σύννεφα. Τα τρία γουρουνάκια αποφάσισαν να σκαφαλώσουν και να φτάσουν εκεί ψηλά.

Όταν έφτασαν, συνάντησαν ένα αγόρι που το έλεγε Τζακ. Αυτός τους είπε πως εκεί έχει το κάστρο του ένας κακός λύκος που έχει βοηθό έναν γίγαντα. Αν πάνε στο κάστρο κινδυνεύουν να γίνουν το γεύμα του.

Αυτό δε θα γίνει ποτέ, φώναξαν με μια φωνή τα τρία γουρουνάκια. Έφυγαν τρέχοντας για το κάστρο. Όταν έφτασαν βρήκαν τον λύκο να κοιμάται στην αγαπημένη του πολυθρόνα και δίπλα του τον γίγαντα να ροχαλίζει. Γρήγορα τους έριξαν μια φαγουρόσκηνη που είχαν μαζί τους. Αυτοί ξύπνησαν και άρχισαν να ξύνονται τρελά να χοροπηδούν και να τρέχουν, να τρέχουν μέχρι που εξαφανίστηκαν.

Έτσι τα γουρουνάκια έζησαν καλά παρέα με τον φίλο τους τον Τζακ στο κάστρο του λύκου και εμείς καλύτερα.

Αντώνης, Κίμωνας



## Η ΠΕΝΤΑΜΟΡΦΗ ΚΑΙ Ο ΤΡΕΛΑΝΤΩΝΗΣ



Μια φορά κι έναν καιρό, ήταν ένα πολύ όμορφο κορίτσι που το έλεγαν Πεντάμορφη.

Κάθε μέρα πήγαινε περίπατο στο πάρκο, γιατί αγαπούσε τη φύση. Καθώς περπατούσε και απολάμβανε τα υπέροχα χρώματα των λουλουδιών, ένα αγόρι πέρασε σαν σίφουνας και την έριξε κάτω.

Η Πεντάμορφη κατάφερε να σηκωθεί και θυμωμένη γύρισε να μιλήσει στο αγόρι. Όμως τότε κατάλαβε ποιος ήταν. Μπροστά της στεκόταν ταραγμένος, ο γνωστός για τα καμώματά του Τρελαντώνης. Έτσι όπως τον είδε, τον λυπήθηκε και αποφάσισε να τον καλέσει στο σπίτι της για τσάι με κουλουράκια.

Έτσι κι έγινε. Όμως τελικά δεν αποδείχτηκε καλή η ιδέα της. Ο Τρελαντώνης με το που μπήκε στο σπίτι, άρχισε να περιεργάζεται τα πάντα. Έριξε κάτω μια γλάστρα, έσπασε ένα φλιτζάνι από το καλό της το σερβίτσιο, έχυσε το τσάι στο χαλί και σκόρπισε τα κουλουράκια σε όλο το δωμάτιο.

Ευτυχώς σε λίγη ώρα έφυγε και γλίτωσαν τα υπόλοιπα πράγματα στο σαλόνι. Τελικά δεν ήταν κακό παιδί, μόνο περίεργος και απρόσεχτος, ήθελε να εξερευνά τα πάντα.

Πάντως, την επόμενη φορά που θα τον συναντούσε στο πάρκο ή κάπου αλλού, θα φρόντιζε να είναι μακριά του και σίγουρα θα περάσει καιρός για να τον καλέσει πάλι στο σπίτι της για τσάι..!

Γιάννης, Δανάη, Έλια



## Ο ΠΙΤΕΡ ΠΑΝ ΚΑΙ Η ΧΙΟΝΑΤΗ



Μια φορά κι έναν καιρό, στη χώρα του Ποτέ, άνοιξε μια πύλη τόσο δυνατή που ρούφηξε τον Πίτερ Παν.

Όταν η πύλη έκλεισε, ο Πίτερ Παν βρέθηκε στο κάστρο της Χιονάτης.

- Πώς βρέθηκες εδώ; ρώτησε η Χιονάτη.

- Άνοιξε μια πύλη στη χώρα του Ποτέ, απάντησε ο Πίτερ Παν.

- Θα σε βοηθήσω να γυρίσεις πίσω. Θα ζητήσω από τη φίλη μου τη Νεράιδα να κάνει τα μαγικά της κόλπα. Έλα τώρα να πιούμε ένα τσάι και να γνωριστούμε καλύτερα.

Έτσι κι έγινε. Η Νεράιδα τους έδωσε ένα μαγικό πετράδι. Έπρεπε να βρουν όμως την κατάλληλη βάση για να το βάλουν επάνω κι αυτή δεν ήταν άλλη από το στέμμα της βασίλισσας.

Αποφάσισαν να μπουν στο κάστρο. Άρχισαν να ανεβαίνουν τις σκάλες για την αίθουσα του θρόνου. Ευτυχώς κανείς δεν τους είδε. Μπαίνουν στην αίθουσα και βλέπουν πάνω σε ένα χρυσό τραπεζάκι το στέμμα. Το αρπάζουν γρήγορα και τοποθετούν πάνω το μαγικό πετράδι.

Ξαφνικά μπροστά τους ανοίγει μια πύλη . Ο Πίτερ Παν πρέπει να φύγει γρήγορα, γιατί η πύλη θα κλείσει για πάντα σε δύο λεπτά. Αποχαιρετά λυπημένος τη Χιονάτη. Άραγε θα ξανασυναντηθούν ποτέ; Ποιος ξέρει..!

Έλλη, Κωνσταντίνος



## Η ΚΟΚΚΙΝΟΣΚΟΥΦΙΤΣΑ, Η ΚΑΛΗ ΚΑΙ Η ΚΑΚΗ



Μια φορά κι έναν καιρό ήταν δυο αδελφές, η Καλή και η Κακή. Η πρώτη ήταν πάντα χαρούμενη και γελαστή και η δεύτερη πάντα μουτρωμένη και θυμωμένη. Η Καλή έτρωγε μόνο φρούτα και λαχανικά ενώ η Κακή μόνο γλυκά.

Μια μέρα, μέσα στο δάσος, συνάντησαν την Κοκκινোসκουφίτσα. Αυτή κρατούσε ένα καλάθι γεμάτο φρούτα που είχε μαζέψει από τα δέντρα του δάσους. Μόλις τις είδε, τους πρόσφερε μερικά φρούτα. Η Καλή τα δέχτηκε με μεγάλη χαρά ενώ η Κακή τα πήρε και τα πέταξε μακριά.

Η Κοκκινোসκουφίτσα άρχισε να παίζει με την Καλή και να είναι πολύ χαρούμενες οι δυο τους. Όμως η Κακή δεν άντεχε να τις βλέπει μαζί τόσο χαρούμενες. Προσπάθησε να χαλάσει τα παιχνίδια τους με κάθε τρόπο αλλά δεν τα κατάφερε.

Στο τέλος, αποφάσισε πως είναι καλύτερα να αφήσει στην άκρη τον θυμό και την κακία της και να προσπαθήσει να γίνει χαρούμενη, γελαστή και να δείχνει καλοσύνη σε όλους. Μόνο που τώρα έπρεπε να αλλάξει το όνομά της. Μήπως έχετε κάποιο όνομα να προτείνετε;

Πάντως, όπως και να την έλεγαν πια, το μόνο σίγουρο είναι ότι η ζωή της έγινε καλύτερη..!





## Η ΣΤΑΧΤΟΠΟΥΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΣΩΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ



Μια φορά κι έναν καιρό ήταν η Σταχτοπούτα, μια πολύ όμορφη κοπέλα, που αγαπούσε τα ωραία φορέματα. Έτσι αποφάσισε να επισκεφτεί το Παρίσι, την πόλη που θαύμαζε, να κάνει διακοπές και να ψωνίσει.

Μια μέρα όμως που τριγυρνούσε κοντά στο παλάτι, συνάντησε τον αρχηγό των σωματοφυλάκων, τον Ντ' Αρτανιάν. Αφού μίλησαν για πολλή ώρα, πήγαν κάπου να φάνε και αποφάσισαν να συναντηθούν πάλι. Πολύ γρήγορα ένιωσαν πως θέλουν να είναι μαζί.

Όμως κάποιος είχε διαφορετική γνώμη και δεν ήταν άλλος από τον Αντιβασιλέα. Αυτός έκανε τα πάντα για να κλέψει τη Σταχτοπούτα από τον Ντ' Αρτανιάν. Προσπάθησε πολλές φορές να του κάνει κακό, μα πάντα ο Ντ' Αρτανιάν κατάφερνε να γλιτώνει.

Ο γάμος της Σταχτοπούτας και του Ντ' Αρτανιάν έγινε στο παλάτι και ήταν λαμπρός. Όλοι διασκέδασαν και χόρεψαν με την ψυχή τους εκτός από τον Αντιβασιλέα, που στο τέλος δεν άντεξε και έσκασε από το κακό του.

Έτσι όλοι οι υπόλοιποι έζησαν μια χαρά κι εμείς καλύτερα..!

Ηλίας, Νίκος