



**Συντακτική
Ομάδα**

Σημείωμα των
νηπιαγωγών



σελ. 2

Άνοιξη γιορτινή
Άνοιξη αγιασμένη

Καλοκαίρι μου γλυκό

«ΟΛΗ Η ΓΗ ΜΙΑ
ΑΓΚΑΛΙΑ»

Τι σημαίνει
νηπιαγωγείο για μένα

ΝΑΙ στη φιλία
ΟΧΙ στη βία



σελ. 3

**Ομαλή Μετάβαση στο
Δημοτικό Σχολείο**

Τι σημαίνει δημοτικό
σχολείο για μένα

Σχολείο για γονείς

Δράσεις Εθελοντισμού

Μαζέψαμε καπάκια για τον
Σύλλογο ΑμΕΑ "Οδύσσεια"

Συλλογή Πασχαλινών
λιχουδιών σε συνεργασία
με τον Ερυθρό Σταυρό



σελ. 4

**Είμαστε
Φυσιολάτρες!**

**Η γιορτή
της Φύσης
στο Κεφαλάρι**

Τμήμα1
ΟΜΑΔΑ
ΑΓΑΠΗΣ&
ΦΙΛΙΑΣ



Συντακτική
Ομάδα:



Τμήμα2
ΣΟΥΠΕΡ
ΟΜΑΔΙΚΗ
ΟΜΑΔΑ

Σημείωμα των νηπιαγωγών

Η Σχολική μας Εφημερίδα, εκδίδεται στο πλαίσιο εφαρμογής τεχνικών της Παιδαγωγικής Φρενέ (Freinet) στο νηπιαγωγείο μας. Η επιλογή των άρθρων έγινε μαζί με τα παιδιά στο Συμβούλιο της τάξης, μέσα από θεματικές ενότητες που υλοποιήσαμε διαθεματικά. Τα κείμενα υπαγορεύτηκαν από τα παιδιά στις νηπιαγωγούς.

Το Σχολικό Έτος έφτασε στο τέλος του. Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων, Σχέδιο Δράσης, Εργαστήρια Δεξιοτήτων, δράσεις & συνεργασίες που υλοποίησε το σχολείο μας ολοκληρώθηκαν με επιτυχία. Ευχαριστούμε το ΚΕΔΑΣΥ Ν.Αργολίδας & την κα Τσουλουχά Νάντια, ψυχολόγο, για την πραγματοποίηση απογευματινής ενημερωτικής συνάντησης με τους γονείς, με τίτλο «Γνωρίζω το παιδί μου-Αγαπώ & αποδέχομαι τη μοναδικότητά του». Ευχαριστούμε το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων & Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε.Αργολίδας «Ελπίδα Ζωής», για την πραγματοποίηση 2 απογευματινών ενημερωτικών δράσεων για τους γονείς με τίτλο «Ενισχύοντας την αυτοεκτίμηση των παιδιών μας» και «Αλλαγές και μεταβάσεις στη ζωή των παιδιών μας», με εισηγήτρια την κα Μάρκου Δέσποινα, κοινωνική λειτουργό. Οι απογευματινές συναντήσεις έγιναν στα πλαίσια του Σχεδίου Δράσης «Γονείς κι εκπαιδευτικοί γινόμαστε καλύτεροι μαθαίνοντας για το παιδί». Ευχαριστούμε το 2ο Δημοτικό Σχολείο Άργους για τη συνεργασία & ανταλλαγή επισκέψεων στα πλαίσια της ομαλής μετάβασης των παιδιών στο Δημοτικό. Το νηπιαγωγείο μας πραγματοποίησε εθελοντική δράση συγκέντρωσης καπακιών για τον Σύλλογο ΑμεΑ Νομού Αργολίδας "Οδύσσεια" & ευχαριστούμε τα στελέχη του, που ενημέρωσαν τα παιδιά του σχολείου μας για τις δράσεις του συλλόγου. Πραγματοποιήσαμε δράση αλληλεγγύης, προσφοράς & αγάπης σε συνεργασία με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό – Περιφερειακό Τμήμα Άργους, συγκεντρώνοντας τσουρέκια & πασχαλινά γλυκίσματα για ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Το νηπιαγωγείο μας συμμετείχε στην ΠΙΟΡΗ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ, εκδήλωση την Κυριακή, 2 Ιουνίου 2024, στο Κεφαλάρι Άργους. Την εκδήλωση διοργάνωσε το Νηπιαγωγείο Κεφαλαρίου σε συνεργασία με άλλα σχολεία της περιοχής & τοπικούς φορείς. Η εκδήλωση χρηματοδοτήθηκε από χορηγούς, τους οποίους ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε θερμά τον Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων του σχολείου μας & όλους τους γονείς των παιδιών μας για την άριστη συνεργασία & στήριξη. Με μεγάλη συγκίνηση αποχαιρετούμε τα παιδιά του νηπιαγωγείου μας!

Καλό Καλοκαίρι, οι νηπιαγωγοί,

Ελένη Κώγου, Ολυμπία Ζαμάνη, Αγγελική Ντέρτη



**Μυρτώ
Μαριεύη
Κατερίνα
Ζωή Χ.
Ειρήνη
Γαβριέλλα
Αναστασία
- Χριστίνα
Χρήστος Π.
Χρήστος Μ.
Χρήστος Κ.
Εφραίμ
Γιάννης Σ.
Γιάννης Δ.
Βασίλης Κ.
Βαγγέλης Π.
Σοφία
Μιμικά
Βασιλεία
Στέφανος
Πάρης
Κωνσταντίνος
Ιάκωβος
Θάνος
Δημήτρης**

**Εριέττη
Βασιλική
Άννα-Μαρία Κ.
Αγγελική Π.
Ρενάτα
Δημήτρης Φ.
Θοδωρής
Γιώργος Τ.
Γιώργος Δ.
Γιάννης Ρ.
Βασίλης Λ.
Βασίλης Δ.
Κωνσταντίνια
Κονδυλία
Ζωή Ν.
Δανάη
Άννα-Μαρία Τ.
Αγγελική Λ.
Σπύρος
Πάνος
Παναγιώτης
Νικόλας
Λευτέρης
Δημήτρης Κ.
Βαγγέλης Τ.**

Άνοιξη γιορτινή Άνοιξη αγιασμένη

Η άνοιξη έχει πολλές γιορτές. Την πρώτη μέρα έχει τα χελιδονίσματα, τα κάλαντα της άνοιξης. Έχει την εθνική γιορτή της πατρίδας μας 25η Μαρτίου 1821, που κάναμε επανάσταση & γι' αυτό, ντυθήκαμε στολιάδες, αμαλίες & με άλλες παραδοσιακές στολές. Η γιορτή ήταν για την επανάσταση που οι ήρωες πολέμησαν για την Ελευθερία, νίκησαν τους Τούρκους & ελευθέρωσαν την Ελλάδα. Αυτοί ήταν οι πολεμιστές & οι πολεμίστριες. Υπήρχαν όμως & άλλοι ήρωες που ξεσήκωσαν τους πολεμιστές, οι δάσκαλοι του γένους. Είπαμε ποιήματα, τραγούδια & χορέψαμε παραδοσιακούς χορούς.



Έχει την πρωταπριλιά που λέμε αθώα ψεματάκια, έχει και την γιορτή του βιβλίου. Έχει το Πάσχα, που γιορτάζουμε την Ανάσταση. Έχει την πρωτομαγιά που είναι η γιορτή των εργατών & η γιορτή των λουλουδιών και φτιάξαμε στεφάνι. Έχει τη γιορτή της μητέρας, που τις φτιάξαμε δώρο, αλλά φτιάξαμε & στον μπαμπά, γιατί θα γιορτάζει το καλοκαίρι, που θα έχει κλείσει το σχολείο. Έχει την γιορτή των μουσείων. Γιορτάζουν & πολλά ονόματα.



Καλοκαίρι μου γλυκό

Ήρθε το Καλοκαιράκι

Πριν από λίγες μέρες, ήρθε το καλοκαίρι! Έφερε καλό καιρό, ωραία φρούτα, παγωτά & ζέστη. Τα σχολεία θα κλείσουν σε λίγες μέρες & εμείς θα πάμε στη θάλασσα, για μπάνιο & διακοπές. Νιώθουμε και χαρά και λύπη. Μαζεύουμε & παίρνουμε στο σπίτι μας, όλα όσα φτιάξαμε στο σχολείο, όλους τους φακέλους με τις εργασίες & τις κατασκευές & όλα μας τα πράγματα. Στολίσαμε τις αίθουσες καλοκαιρινές & ετοιμαζόμαστε για τη γιορτή, που λέγεται: «Όλη η γη μια αγκαλιά». Κάνουμε πρόβες & μας αρέσει πολύ γιατί έχει ωραίες μουσικές & τραγούδια & ωραία ιστορία!



«ΟΛΗ Η ΓΗ ΜΙΑ ΑΓΚΑΛΙΑ»

Η καλοκαιρινή μας γιορτή θα γίνει την τελευταία μέρα του σχολείου. Έχει πολλούς ρόλους: νεράιδες, ηλιαχτίδες, νούφαρα, καλαμιές & πολλά πουλιά, άσπρα, κίτρινα, κόκκινα & μαύρα. Μιλάει για το περιβάλλον, το κλίμα, τον πόλεμο & ότι πρέπει να έχουμε συνεργασία & αγάπη & να βοηθάμε. Το μήνυμά είναι: «Διαφορετικός, δεν σημαίνει ξένος & ξένος δεν σημαίνει εχθρός! Όλους η γη μας θα μας χωρέσει, μες στην καρδιά μας, αν έχει θέση! Μην το ξεχάσετε αυτό παιδιά, κάντε τον κόσμο μας μια αγκαλιά!»

Τι σημαίνει νηπιαγωγείο για μένα!

Το νηπιαγωγείο με μια λέξη

Αναστασία-Χριστίνα: φίλοι πολλοί, Κατερίνα: αγάπη στην καρδιά, Μαριεύη: να λες αλήθεια, Ειρήνη: νήπιο-παιδί, Ζωή Χ.: η αλήθεια, Μυρτώ: ευγένεια, φίλια, Βασίλης: παιχνίδι, Χρήστος Μ.: ν'αγαπάς την κυρία, Γιάννης Σ.: όχι κλωτσίες, Χρήστος Κ.: ζωγραφιές, Εφραίμ: φίλοι, Χρήστος Π.: βοήθεια στους φίλους, Γιάννης Δ.: παιχνίδι, Βαγγέλης Π.: ομάδα, Γαβριέλλα: όλοι μαζί, Μιμίκια: καρδιά όλο αγάπη, Σοφία: μας αγαπάνε ό,τι κι αν γίνει, Βασιλεία: αγάπη, Ιάκωβος: ν'αγαπάς την κυρία, Στέφανος: ν'αγαπάς όλη την ομάδα, Θάνας: παραμύθια, Πάρης: να χαίρεσαι, Κωνσταντίνος: κατασκευές, Δημήτρης: ν'αγαπάμε όλη την ομάδα, Γιάννης Ρ.: παιχνίδι, Βασίλης Δ.: εργασίες, Ζωή Ν.: εκδρομές, Βασίλης Λ.: ομάδα, Γιώργος Δ.: παίζουμε μαζί. Λευτέρης: χαρά, Δημήτρης Κ.: ζωγραφικές, Ρενάτα: περνάμε πολύ ωραία, Δημήτρης Φ.: φίλια, Άνα-Μαρία Τ.: ν'αγαπάμε, Δανάη: ζωγραφιές, Αγγελική Λ.: κατασκευές, Κωνσταντίνα: γιορτές, Νικόλας: να παίζουμε ωραία, Βασιλική: περνάμε ωραία στο διάλειμμα, Άννα-Μαρία Κ.: βοηθάμε την ομάδα, Εριέττη: σούπερ ομαδική ομάδα, Κονδυλία: σούπερ φιλαράκια, Παναγιώτης: 10ο Νηπιαγωγείο Άργους Αγγελική Π.: φάκελοι, κατασκευές, Γιώργος Τ. σχολική εφημερίδα, Σπύρος: χαρά, Θεοδωρής: φίλοι όλοι μαζί, Πάνος: όλοι οι φίλοι, Βαγγέλης: παίζουμε μαζί.



Στο σχολείο, κάναμε ένα μικρό πρόγραμμα. Κράτησε μόνο 1 μέρα, αλλά ήταν πολύ σημαντικό. Μιλήσαμε για τη βία & τη φιλία, με ένα παραμύθι για τη Μόνα τη χελώνα που είχε πάει σε καινούργιο σχολείο & την κορόιδευαν κάποια ζωάκια & της έπαιρναν τα πράγματα & της έστησαν παγίδα. Ευτυχώς το είδαν τα πουλάκια & το είπαν στη δασκάλα, τη σοφή κουκουβάγια & αυτή τους έκανε μάθημα για την αγάπη, όπως οι κυρίες μας & ζήτησαν συγγνώμη της Μόνας της χελώνας & είπαν όλοι όχι στη βία, ναι στη φιλία! Το ίδιο λέμε & εμείς!



ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ!

Κάποια απογεύματα, οι κυρίες άλλαξαν τη μεγάλη αίθουσα, έφτιαξαν καφεδάκι & κουλουράκια & μετά το μάθημα, περίμεναν τους γονείς για να κάνουν & αυτοί ένα σχολείο για γονείς. Εμείς

Ομαλή Μετάβαση στο Δημοτικό Σχολείο



Τι σημαίνει δημοτικό σχολείο για μένα

Στο σχολείο μας κάναμε ένα πρόγραμμα, που το λένε ομαλή μετάβαση στο Δημοτικό Σχολείο. Πήγαμε στο Δημοτικό να το δούμε από μέσα, μαζί με τις κυρίες & γονείς, ζωγραφίσαμε & συζητήσαμε με τις κυρίες για το Δημοτικό Σχολείο & που θα πάμε εκεί του χρόνου, τα νήπια, γιατί τα προνήπια θα μείνουν άλλον ένα χρόνο στο Νηπιαγωγείο & είπαμε να παίζουμε ένα παιχνίδι, τι σημαίνει δημοτικό σχολείο. Το παιχνίδι ήταν να το πούμε με μια λέξη αν μπορούμε τι σημαίνει δημοτικό & εμείς είπαμε διάφορες ιδέες & λέξεις, που μας ήρθαν στο μυαλό μας. Οι λέξεις που είπαμε ήταν: διάβασμα, άθλημα όπως μπάσκετ, παιχνίδι στην αυλή, μάθημα, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, μπασκέτα, πολλά σκαλοπάτια, πολλές τάξεις, γράμματα, ζωγραφιές, μεγάλη αίθουσα, θα πάω όταν μεγαλώσω, βιβλία, ζωγραφική, σχολικά είδη, κασετίνες, μολύβια, γόμες, χάρακες, θρανία, τρία διαλείμματα, τετράδια, γράψιμο, μαθηματικά.

Τα μεγάλα παιδιά του σχολείου μας, τα νήπια, πήγαμε να δούμε το δημοτικό σχολείο & την πρώτη δημοτικού. Πήγαμε με τα πόδια, με τις κυρίες & τους γονείς. Είδαμε τις τάξεις, τα θρανία, τα ράφια από κάτω από τα θρανία, την μεγάλη τηλεόραση, τον προτζέκτορα στον πίνακα, τον πίνακα, τις τσάντες των παιδιών, τις κασετίνες, τα βιβλία, τα παιχνίδια, την τεράστια αυλή, τις τουαλέτες, που τις λένε τούρκικες & είναι αλλιώτικες από του νηπιαγωγείου, το κυλικείο που ήταν κλειστό, το θέατρο στην μεγάλη αίθουσα, την διευθύντρια, που μας έδωσε καραμέλες & την ξέραμε γιατί είχε έρθει μια μέρα στο σχολείο μας. Είδαμε τις δασκάλες της Α' Τάξης & την κυρία της τρίτης που είχε έρθει & αυτή στο σχολείο μας με την Γ' Τάξη & κάποιες άλλες κυρίες, να μας πουν τα κάλαντα του Λαζάρου & μας έφεραν δωράκια. Είδαμε και την γυμνάστρια. Παίξαμε στις πλαστικές τσουλήθρες έξω από τις τάξεις της Α' Τάξης, μάθαμε ότι αυτό το σχολείο ήταν σχολείο για αεροπόρους στον πόλεμο που είπαμε ΟΧΙ στους Ιταλούς. Πέρασαμε πολύ ωραία. Το πιο ωραίο ήταν που στην Α' τάξη, είδαμε τους περσινούς μας συμμαθητές & φίλους.

φεύγουμε για το σπίτι & δεν ερχόμαστε, αλλά έρχονται οι γονείς & τους λέμε & εμείς να πάνε! Το 1ο μάθημα ήταν "Θα σ' αγαπώ ό,τι κι αν γίνει". Εκεί έμαθαν ότι κάθε παιδί είναι μοναδικό! Το 2ο μάθημα "Αυτοεκτίμηση",

πώς να βοηθάμε το παιδί να πιστέψει στον εαυτό του. Το 3ο "Μεταβάσεις & αλλαγές" όπως εμείς που θα πάμε δημοτικό. Οι γονείς είπαν ότι έμαθαν πολλά. Ζήτησαν από τις κυρίες να ξανακάνουν μαθήματα & του χρόνου.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ**Μαζέψαμε καπάκια**

Το περιβάλλον χρειάζεται την ανακύκλωση. Εμείς μαζέψαμε καπάκια & τα χαρίσαμε στον σύλλογο ΑΜΕΑ Άργους "Οδύσεια". Ήρθαν δύο κυρίες, μαμάδες, από τον σύλλογο αυτό & μας μίλησαν για τα παιδιά άτομα με ειδικές ανάγκες, που δεν μπορούν να περπατήσουν ή να μιλήσουν ή να ακούσουν ή και κάποια άλλα πράγματα & τι κάνουν αυτές στον σύλλογο & εμείς τους χαρίσαμε τα καπάκια για να αγοράσουν λεωφορείο που να παίρνει μέσα αμαξίδια & παιδάκια που χρησιμοποιούν τα αμαξίδια. Εμείς τα καπάκια τα φέραμε από το σπίτι μας από μπουκάλια νερό.

Πασχαλινές λιχουδιές

Το Πάσχα μαζέψαμε τσουρέκια, κουλούρια, πασχαλινά γλυκά & ήρθαν οι κυρίες από τον Ερυθρό Σταυρό, τα πήραν & τα έδωσαν σε οικογένειες που δεν έχουν να αγοράσουν για το Πάσχα. Όλα αυτά τα αγοράσαμε εμείς τα παιδιά & οι οικογένειές μας & τα φέραμε στο σχολείο. Οι κυρίες του Ερυθρού Σταυρού μας είπαν μπράβο που φέρατε τόσα πολλά πράγματα, οι κυρίες σας, σας είχαν πει από ένα & εσείς αγοράσατε πολλά τσουρέκια, γλυκίσματα, κουλουράκια & από όλα & θα χαρούν πολλά παιδάκια. Αλλά & εμείς χαρήκαμε πολύ γιατί κάναμε μία καλή πράξη, γιατί όταν δίνουμε γεμίζει η καρδιά μας.

Είμαστε φυσιολάτρες

Στο σχολείο μας κάνουμε πολλά για το περιβάλλον:

1) Κάναμε Εργαστήρια Δεξιοτήτων για το περιβάλλον, με τίτλο "Μικροί φυσιολάτρες σε δράση". Εκεί είπαμε για τη φύση, το οικοσύστημα & τις τροφικές αλυσίδες, φτιάξαμε μάσκες για τα δέντρα της αυλής μας, τα αγκαλιάσαμε, τα ρωτήσαμε τι θέλουν από τους ανθρώπους να κάνουν, μετρήσαμε πόσο ψηλό είναι ένα δέντρο από τη σκιά του, πόσων χρονών είναι από τον κορμό του & φτιάξαμε αφίσες. Περάσαμε ωραία και αγαπήσαμε τη φύση.

2) Πήγαμε στο μουσείο μέλισσας, μελιού & μελισσοκόμου που το λένε "Άξιον Εστί" Μάθαμε για τις μέλισσες & πώς να μην μας τσιμπάνε, να παίζουμε μαζί τους αγαλατάκια ακούνητα και τότε δεν θα μας τσιμπήσουν. Φτιάξαμε καπελάκια & γίναμε μελισσάκια μέσα σε φατσούλα. Μας κέρασαν μέλι & την άλλη μέρα στο σχολείο το φάγαμε με ψωμάκι. Είδαμε ένα βίντεο με μέλισσες, τον παππού μελισσοκόμο & τα παιδιά του, που έγιναν μελισσοκόμοι. Μάθαμε ότι αν ρίχνουμε πολλά φυτοφάρμακα δεν θα μπορούν να ζήσουν οι μέλισσες, που παίρνουν το νέκταρ & μεταφέρουν τη γύρη και γεννιούνται τα φυτά. Αν χαθούν οι μέλισσες από τον πλανήτη θα χαθούν & οι άνθρωποι, θα μπορούν να ζήσουν μόνο 4 χρόνια οι άνθρωποι. Το πιο ωραίο από όλα ήταν που πήγαμε με το λεωφορείο.

3) Την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος πήγαμε στη Νέα Κίο, σε ένα σχολείο για το περιβάλλον που το λένε ΚΕΠΕΑ, για να μάθουμε συγκεκριμένα πράγματα για τη Γη & το περιβάλλον..

Εκεί ήταν η κυρία Ελένη και η κυρία Λούλα, που μας έδειξαν το πρόγραμμα "Το Κλίμα Αλλάζει!". Εμείς, Μας φιλοξένησαν σε μία μεγάλη αίθουσα, γνωριστήκαμε & ήταν & άλλα παιδάκια εκεί, από το νηπιαγωγείο Φιχτίου. Ξεκίνησε το πρόγραμμα με το τραγούδι «Να αγαπάς» & το τραγουδήσαμε στην νοηματική. Μετά μας έδειξαν εικόνες δυσάρεστες, γιατί η Γη έπαθε πυρετό, η θερμοκρασία της ανέβηκε & φταίει ο άνθρωπος γιατί τα καυσαέρια, η μόλυνση του αέρα έχουν τρυπήσει την κουβερτούλα που προστατεύει γύρω-γύρω τη γη, δηλ. την ατμόσφαιρα. Μπαίνουν από εκεί οι επικίνδυνες ακτίνες του ήλιου, μένουν μέσα στην ατμόσφαιρα & ζεσταίνουν πολύ το περιβάλλον. Από αυτό συμβαίνουν πολλά άσχημα στους πόλους, λιώνουν οι πάγοι, κινδυνεύουν τα ζώα, δεν βρίσκουν φαγητό. Οι άνθρωποι βάζουν φωτιές στα δάση, τα ζώα εξαφανίζονται & κόβεται η τροφική αλυσίδα. Οι άνθρωποι κόβουν πολλά δέντρα & έτσι μέσα στη μύτη μας θα έρχεται το διοξείδιο του άνθρακα, που δεν κάνει να το αναπνέουμε, πρέπει να το παίρνουν τα δέντρα για να κάνουν οξυγόνο. Γίνονται πλημμύρες, τα σύννεφα μαζεύουν πολλούς υδρατμούς & βρέχει πολύ & απότομα & κινδυνεύουν πόλεις & χωριά, αν δεν υπάρχουν δέντρα, να προλάβουν να ρουφήξουν με τις ρίζες τους το νερό. Τα σκουπίδια που ρίχνουν οι άνθρωποι στη θάλασσα την μολύνουν & κινδυνεύουν να πεθάνουν τα ζώα της θάλασσας πχ θαλάσσιες χελώνες, δελφίνια φώκιες & αν εξαφανιστούν όλα αυτά πώς θα ζήσει ο άνθρωπος;

Η γιορτή της φύσης

Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ έγινε μία Κυριακή. Την πρώτη Κυριακή του καλοκαιριού πήγαμε στο Κεφαλάρι, στο αλσύλλιο, με τους γονείς μας. Εκεί ήταν οι κυρίες μας και κυρίες από πολλά σχολεία και νηπιαγωγεία και πολλά άλλα παιδιά. Εκεί κάναμε πολλές δραστηριότητες. Χωριστήκαμε σε διάφορες ομάδες, με ζωάκια και κάθε ομάδα ζωάκι πήγε σε ένα εργαστήριο. Στα εργαστήρια κάναμε εργασίες, παιχνίδια, μουσική, γυμναστική, παραμύθια, κατασκευές. Σε κάθε εργαστήριο ήταν διαφορετικές κυρίες, από άλλα σχολεία & μας έλεγαν τι να κάνουμε. Όλα τα παιδιά πήραν μία τσάντα, με νερό & χυμό που έγραφε Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ. Στο τελευταίο εργαστήριο συναντηθήκαμε όλα τα παιδιά και τραγουδήσαμε, μαζί με όλες τις κυρίες & όλα τα παιδιά από τα άλλα σχολεία, το τραγούδι «Να αγαπάς» & το κάναμε στην νοηματική. Χορέψαμε, παίξαμε, μάθαμε για την ανακύκλωση, τη φύση & το περιβάλλον & στο τέλος φάγαμε & παγωτό που μας κέρασαν από τη γιορτή! Ήταν πάρα πολύ ωραία & είδαμε πολλούς φίλους από άλλα σχολεία που ήτανε εκεί με τους γονείς τους!

