

ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

Στο σχολείο μας τιμήσαμε την επέτειο του Πολυτεχνείου, μια ευκαιρία να συζητήσουμε και να αναπτύξουμε δράσεις και δραστηριότητες σχετικά με τη σπουδαιότητα της Ελευθερίας και της Δημοκρατίας!

Διαβάσαμε σχετικά βιβλία, τραγουδήσαμε τραγούδια εκείνης της εποχής, δημιουργήσαμε σχετικές κατασκευές, παίξαμε συμβολικό κουκλοθέατρο, παρακολουθήσαμε οπτικό-ακουστικό υλικό!

Έχοντας την τύχη να έχουμε γονείς που είναι οι ίδιοι μουσικοί, την ημέρα της γιορτής μας, η Κα Πωλίνα Αναγνωστοπούλου με το υπέροχο μουσικό όργανο, το Ακορντεόν, μας συνόδευσε να τραγουδήσουμε τα τραγούδια που αντηχούσαν τότε παντού "Ένα το Χελιδόνι", "Το ακορντεόν", "Τα παιδιά ζωγραφίζουν στον τοίχο". Την ευχαριστούμε θερμά για τον προσωπικό χρόνο που διέθεσε αλλά και για την όμορφη μελωδία που μας έδωσε!

Και όλα αυτά γιατί...
...Γιατί τα παιδιά μας θα αλλάξουν τον κόσμο!



Με τις ρουτίνες σκέψης...

Βλέπω (See)-Σκέφτομαι (Think)-Αναρωτιέμαι (Wonder): που ως στόχο έχουν την δραστηριοποίηση της αυθόρμητης σκέψης των παιδιών, τον εμπλουτισμό και την επέκτασή της. Υπήρξε ενεργοποίηση του ενδιαφέροντος των παιδιών και εξοικείωση με τα σύμβολα της ρουτίνας σκεψής.

Στη συνέχεια καταγράψαμε όσα ειπώθηκαν από τα παιδιά συμπληρώνοντας τις αντίστοιχες στήλες.



Προσπαθήσαμε να συνθέσουμε τις λέξεις
ΨΩΜΙ- ΠΑΙΔΕΙΑ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ!



Δημιουργήσαμε μοναδικές κατασκευές, που μας ταξιδεύουν στις μέρες εκείνες της μεγάλης εξέγερσης των φοιτητών του Πολυτεχνείου...



