

**Ιστορίες
της Δ' Τάξης
του 10^{ου} Δ.Σ. Σερρών**



Σχολικό Έτος: 2022-2023

Διευθυντής: Γκιουζέλης Αθανάσιος

Δασκάλα: Χατζής Πέτρος

Πληροφορικός: Κατιρτζόγλου Σοφία

Λίγα λόγια για την εργασία

Κάθε μαθητής/μαθήτρια έγινε συγγραφέας και έγραψε τη δική του/της ιστορία.

Η ιστορία όμως είχε έναν περιορισμό. Έπρεπε οπωσδήποτε να περιλαμβάνει συγκεκριμένες εκφράσεις (κόκκινα μαλλιά, κίτρινο ποδήλατο, φλιτζάνι σοκολάτα, σχισμένο κασκόλ, ιπτάμενη πέτρα, φουντωτή καμηλοπάρδαλη, δέντρο που χοροπηδάει και κουρτίνα που χορεύει).

Το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό. Καλή ανάγνωση.

Το παιδί που ήθελε να βγει βόλτα



Ένα παιδάκι έπινε ένα φλιτζάνι σοκολάτα και ήθελε να δει τον καιρό αλλά υπήρχε μια κουρτίνα που χόρευε και δε το άφηνε να δει τον καιρό, για αυτό βγήκε έξω για να δει. Είχε ωραίο καιρό και πήγε να πάρει το κίτρινο ποδήλατο και φόρεσε ένα σχισμένο κασκόλ. Έξω υπήρχε μια φουντωτή καμηλοπάρδαλη με κόκκινα μαλλιά και μια ιπτάμενη πέτρα και κατάλαβε ότι δεν θα βγει βόλτα.

Το όνειρο του Ηλία



Μια μέρα πήγα βόλτα με το κίτρινο ποδήλατο μου. Ξαφνικά είδα ένα μεγάλο δέντρο που χοροπηδούσε και αμέσως έριξα λίγο νερό στα μάτια μου από ένα φλιτζάνι σοκολάτα που είχα στη τσέπη μου. Μετά είδα ένα κορίτσι με κόκκινα μαλλιά και δίπλα της είδα μια ιπτάμενη πέτρα. Είχε ένα σχισμένο κασκόλ και την ρώτησα: Ποια είσαι; και μου λέει: Είμαι η Μαρία. Εσύ; Είμαι ο Ηλίας την είπα. Τότε εξαφανίστηκε και εμφανίστηκε μια φουντωτή καμηλοπάρδαλη. Δίπλα της ήταν μια κουρτίνα που χόρευε. Αμέσως ξύπνησα κι συνειδητοποίησα ότι ήταν ένα όνειρο.

Ένα μεγάλο δυνατό

Ήταν κάποτε ένα κοριτσάκι που την έλεγαν Μαρία, είχε κόκκινα μαλλιά και ήθελε να πάει σε έναν κόσμο μαγικό. Έτσι έκανε οικονομία για να πάρει το μαγικό κίτρινο ποδήλατο. Όταν το πήρε ήπιε ένα φλιτζάνι σοκολάτα, πήρε ένα σχισμένο κασκόλ και άρχισε το ταξίδι της. Στο δρόμο είδε μία ιπτάμενη πέτρα. Όταν προχώρησε αρκετά είδε μία φουντωτή καμηλοπάρδαλη. Αργότερα είδε πολλά δέντρα να χοροπηδάνε έξω από ένα κάστρο. Επειδή είχε βραδιάσει σκέφτηκε να μπει μέσα στο κάστρο για να ξεκουραστεί. Μόλις μπήκε μέσα είδε μία κουρτίνα να χορεύει και τρόμαξε. Αμεσως έφυγε ικανοποιημένη με την περιπέτειά της.



Η Ζωή με τις αρκούδες

Μια φορά ήταν ένα κοριτσάκι με κόκκινα μαλλιά και κίτρινο ποδήλατο. Το κοριτσάκι πήγε στο δάσος και είδε ένα σπίτι με αρκούδες. Γεια. Πως σε λένε; Με λένε Ζωή. ΑΑΑΑΑ!! Την κέρασε ένα φλιτζάνι ζεστή σοκολάτα. Είχε παντού σχισμένα κασκόλ, ιπτάμενες πέτρες και μια φουντωτή καμηλοπάρδαλη. Επίσης είχε μια κουρτίνα που χόρευε και ένα δέντρο που χοροπηδούσε.



Ένα κοριτσάκι με κόκκινα μαλλιά

Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα κοριτσάκι με κόκκινα μαλλιά. Πήγαινε βόλτα με το ποδήλατο της που ήταν κίτρινο και φορούσε ένα σχισμένο κασκόλ. Εκεί που έπινε ένα φλιτζάνι σοκολάτα ξαφνικά είδε μια ιπτάμενη πέτρα και μετά από λίγη ώρα είδε ένα δέντρο να χοροπηδάει. Στον δρόμο είδε μια φουντωτή καμηλοπάρδαλη και όταν έφτασε στο σπίτι και πήγε στο δωμάτιό της είδε την κουρτίνα να χορεύει.



Ένα κοριτσάκι με κόκκινη μαλλιά

Μια κοπέλα είχε βάψει τα μαλλιά της κόκκινα και λίγο πορτοκαλί. Ένα παιδάκι αγόρασε ένα κίτρινο ποδήλατο και κίτρινα παπούτσια. Ένα κορίτσι έπινε ένα φλιτζάνι σοκολάτα με ένα καλαμάκι. Ένας κύριος φορούσε ένα σκιασμένο κασκόλ. Ένα παιδί πήρε μια ιπτάμενη πέτρα. Όταν πήγαμε στον ζωολογικό κήπο είδαμε μια φουντωτή καμηλοπάρδαλη. Μια μέρα είδα ένα δέντρο που χοροπηδάει και μια κουρτίνα που χορεύει.



Το όμορφο κορίτσι

Μια φορά κι έναν καιρό
ήταν ένα κοριτσάκι με
μακριά κόκκινα μαλλιά.
Μια μέρα, μετά το
σχολείο, αποφάσισε να
πάει μια βόλτα με το
κίτρινο ποδήλατό της. Ενώ
πήγαινε βόλτα, την
φώναξε η γειτόνισσά της
για να πιούν ένα φλιτζάνι σοκολάτα. Η γειτόνισσα
φορούσε ένα σχισμένο κασκόλ. Ενώ μιλούσαν, το
τζάμι έσπασε από μια υπάμενη πέτρα. Το κορίτσι
τότε τρόμαξε και βγήκε τρέχοντας έξω από το
σπίτι. Είδε τότε μια φουντωτή καμηλοπάρδαλη
και ανέβηκε πάνω της. Επίσης είδε ένα δέντρο να
πηδά και μια κουρτίνα να χορεύει από τον αέρα.
Όταν ξύπνησε κατάλαβε πώς όλα ήταν ένα όνειρο.



Το κοριτσάκι και η μαγική παρέα

Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα κοριτσάκι με κόκκινα μαλλιά. Μια μέρα φόρεσε το σκισμένο κασκόλ της και πήγε με το κίτρινο ποδήλατό της σε μια καφετέρια. Καθώς πήγαινε είδε μια μαγική παρέα από τέσσερις φίλους και μαζί τους ήταν ένα δέντρο που χοροπηδάει, μια φουντωτή καμηλοπάρδαλη, μια ιπτάμενη πέτρα και μια κουρτίνα που χορεύει. Το δέντρο που χοροπηδάει την κέρασε ένα φλιτζάνι σοκολάτα και όταν πήγε να την πιει ξύπνησε και κατάλαβε ότι ήταν ένα όνειρο.



Το κορίτσι από την Ιταλία

Μια φορά κι έναν καιρό, ήταν η Ευτυχία. Ζούσε στο Μιλάνο, ήταν ΜΙΛΑΝ και είχε κόκκινα μαλλιά. Μια μέρα καθώς



προχωρούσε, είδε το δέντρο να χοροπηδά, το ποδήλατο να γίνεται κίτρινο, την ιπτάμενη πέτρα και την κουρτίνα να χορεύει. Τα βοήθησε όλα, ακόμα και το σχισμένο κασκόλ και το φλιτζάνι σοκολάτας. Στη συνέχεια είδε τη φουντωτή καμηλοπάρδαλη, που φήμες έλεγαν ότι σε τρώει. Όμως, η Ευτυχία τη βοήθησε και πήρε τεράστιο πλούτο και χρυσό!!!

Το όμορφο κορίτσι

Μια φορά κι έναν καιρό, ήταν ένα κοριτσάκι που ο αγαπημένος της ποδοσφαιριστής ήταν ο Μέσσι. Την έλεγαν Μαρία, είχε κόκκινα μαλλιά και γαλάζια μάτια. Ένα πρωί ξύπνησε και άνοιξε την κουρτίνα που χόρευε. Έπειτα έφαγε πρωινό μαζί με ένα φλιτζάνι σοκολάτα και ετοιμάστηκε να πάει έξω βόλτα. Ανέβηκε στο κίτρινο ποδήλατό της αλλά συνειδητοποίησε ότι φορούσε σκισμένο κασκόλ. Στο δρόμο της συνάντησε μια ιπτάμενη πέτρα, μια φουντωτή καμηλοπάρδαλη, που πήγε να τη δαγκώσει και ένα δέντρο που χοροπηδούσε.



Η κοκκινομάλλη

Είχα μια φίλη με
κόκκινα μαλλιά που
την αγαπούσα και με
αγαπούσε και αυτή.
Μια μέρα ήρθε
επίσκεψη σπίτι μου.



Ήπιαμε μαζί από μία ζεστή σοκολάτα σε ένα φλιτζάνι. Μετά πήγαμε με ένα κίτρινο ποδήλατο στο σινεμά. Είδαμε μία αστεία ταινία που είχε μία ιπτάμενη πέτρα, ένα δέντρο που χοροπηδάει, μία κουρτίνα που χορεύει και πολλές άλλες αστείες σκηνές. Μετά πήγαμε στα σπίτια μας να κοιμηθούμε. Την άλλη μέρα πήγαμε στον ζωολογικό κήπο εκεί είδαμε πολλά ζώα αλλά πιο πολύ εντύπωση μας έκανε μία καμηλοπάρδαλη φουντωτή.

Τα κόκκινα μαλλιά



Μια φορά κι ένα
καιρό ήταν ένα
κορίτσι που είχε
κόκκινα μαλλιά.
Όσοι την

κορόιδευαν δεν τους έδινε καμία σημασία.
Μια μέρα φόρεσε ένα όμορφο αλλά
σκισμένο κασκόλ και πήγε βόλτα με το
κίτρινο ποδήλατό της. Ήπιε ένα φλιτζάνι
σοκολάτα και μετά από λίγο γύρισε σπίτι
της. Η μαμά της είχε πάρει από το μαγαζί¹
ουράνιο τόξο, μια όμορφη φουντωτή
καμηλοπάρδαλη. Έπαιξε θέατρο με τις
κούκλες της και έβαλε ήρωες δέντρα που
χοροπηδούσαν, κουρτίνες που χόρευαν
και μια ιπτάμενη πέτρα.

★ ★

Ένα κορίτσι

Μια φορά κι έναν καιρό ένα μικρό κορίτσι πήγαινε στο σχολείο. Είδε μια κυρία με κόκκινα μαλλιά, μια με μαύρα μαλλιά και μια με ένα κίτρινο ποδόλαστο. Το κορίτσι μέσα στη τσάντα του είχε ένα φλπζάνι σοκολάτας και ένα σχισμένο κασκόλ. Όταν έφτασε στο σπίτι είδε μια ιπτάμενη πέτρα και όταν μπήκε στο σπίτι είδε μια κουρτίνα να χορεύει. Ήταν πήγε για ύπνο.



★ ★

Το ζωολογικό κίπο

Μια μέρα η Μαρία, το κορίτσι με τα κόκκινα μαλλιά, πήρε το κίτρινο ποδήλατό της και πήγε να πιει ένα φλιτζάνι σοκολάτα. Μόλις τελείωσε τη σοκολάτα της, πήρε ξανά το ποδήλατό της και γύρισε πίσω στο σπίτι της επειδή είχε ξεχάσει το σχισμένο κασκόλ της. Ύστερα από λίγο πήγε με τις φίλες της στο ζωολογικό πάρκο. Μόλις έφτασαν είδαν μια φουντωτή καμηλοπάρδαλη να τρώει φύλλα από το μαγεμένο δέντρο που χοροπηδούσε. Ήταν όλα μαγικά εκεί μέσα. Λίγο πιο διπλα είδαν ένα σπιτάκι με μια κουρτίνα να χορεύει. Όταν είδαν όλα τα ζώα πήγαν και κάθισαν σε ένα παγκάκι. Ξαφνικά πετάχτηκε από πάνω τους μια ιπτάμενη πέτρα και τρόμαξαν πολύ.



ΟΝΕΙΡΟ ΜΕΣΑ ΣΕ ΟΝΕΙΡΟ

Μια νύχτα στο όνειρό μου είδα ότι έχω κόκκινα μαλλιά. Φορώντας ένα σχισμένο κασκόλ πήγα σε ένα μαγαζί με το κίτρινο ποδήλατό μου και ήπια ένα φλιτζάνι σοκολάτα. Μετά κοιμήθηκα. Στο όνειρο του ονείρου μου είδα ότι τα πράγματα στο σπίτι μου τρελάθηκαν! Υπήρχε μια ιπτάμενη πέτρα και μια φουντωτή καμηλοπάρδαλη. Για κάποιον λόγο ένα δέντρο που χοροπηδά και μια κουρτίνα που χορεύει παντρεύτηκαν. Τότε ξύπνησα και από τα δύο όνειρα και άρχισα να γελάω!!!



Η ιστορία μου

Μια μέρα μια γυναικά ήταν στο σπίτι της και ήθελε να πιεί ένα φλιτζάνι σοκολάτα. Πήρε το κίτρινο ποδήλατό της και πήγε στο μαγαζί που πουλούσαν φλιτζάνια. Όσο προχωρούσε ανακάλυψε πως το κασκόλ της ήταν σκισμένο. Στη συνέχεια είδε μια ιπτάμενη πέτρα, ένα δέντρο που χοροπηδούσε και μια όμορφη φουντωτή καμηλοπάρδαλη. Μόλις έφτασε στο μαγαζί είδε μια κουρτίνα να χορεύει.



Κοκόλ

Μια φόρα κι έναν καιρό μια κυρία με κόκκινα μαλλιά και κίτρινο ποδήλατο πήγαινε μια βόλτα. Σκεφτόταν ότι ήθελε να πιεί ένα φλιτζάνι σοκολάτα και τότε της ήρθε μια ιπτάμενη πέτρα στο κεφάλι. Έπεσε στο έδαφος και λιποθύμησε. Είδε μια φουντωτή καμηλοπάρδαλη να της μιλάει. Στη συνέχεια μια τίγρης να μιλάει με ένα δέντρο που χοροπηδά. Άρχισε να περπατάει σε ένα δάσος, βρήκε ένα σπίτι και μπήκε μέσα. Είδε μια κουρτίνα που χόρευε και έπιασαν κουβέντα. Στη συνέχεια χόρεψαν και ήπιαν καφέ.



Κίτρινο ποδήλατο

Μια μέρα ένα σχισμένο κασκόλ συνάντησε
ένα δέντρο που χοροπηδά.



- Θέλεις να σε πάω
να δεις μία φίλη
μου, την κουρτίνα
που χορεύει;
- Ναι γιατί όχι;

Όταν τους είδε η κουρτίνα χάρηκε πολύ.
Είχε καλεσμένους τα κόκκινα μαλλιά και
την ιπτάμενη πέτρα. Αφού τους
υποδέχτηκε, στη συνέχεια κάλεσαν το
φλιτζάνι σοκολάτας, την φουντωμένη
καμηλοπάρδαλη και τα κίτρινα ποδήλατα.
Πέρασαν όλοι μια ωραία μέρα που τους
έμεινε αξέχαστη.

Η τρελή ιστορία



Μια φορά ήταν μια κυρία με κόκκινα μαλλιά και έκανε βόλτες με ένα κίτρινο ποδήλατο. Είχε για κατοικίδιο μια φουντωτή καμηλοπάρδαλη που φορούσε πάντα ένα σχισμένο κασκόλ. Μια μέρα κάθονταν στον καναπέ της και είδε μια ιπτάμενη πέτρα και την κουρτίνα της να χορεύει. Κατόπιν όταν βγήκε να ταΐσει την καμηλοπάρδαλη είδε ένα δέντρο να χοροπηδάει. Πήγε μέσα στο σπίτι της να πιεί ένα φλιτζάνι σοκολάτα.

Mία τρελή ιστορία



Μία φορά κι έναν καιρό ήταν μία κυρία με κόκκινα μαλλιά. Με ένα κίτρινο ποδήλατο πήγε στον ζωολογικό κήπο.

Πρώτα πήρε ένα φλιτζάνι σοκολάτα και μετά πήγε να δει τα ζώα. Αρχικά είδε μία φουντωτή καμηλοπάρδαλη να φοράει ένα σχισμένο κασκόλ. Μετά είδε ένα δέντρο που χοροπηδά και μία ιπτάμενη πέτρα. Όταν γύρισε σπίτι ήπιε ένα ποτήρι νερό. Μετά από λίγο είδε κάτι κουρτίνες που χόρευαν.

Μερικές Αντιφορές

Μία φορά κι έναν καιρό ήταν δύο αδέρφια. Το ένα είχε κόκκινα μαλλιά και το άλλο καφέ μαλλιά. Όταν



πηγαίνουν βόλτα δεν μπορούν χωρίς το κίτρινο ποδήλατο τους. Πίνουν πάντα ένα φλιτζάνι σοκολάτα. Φορούν σχισμένο κασκόλ, το ένα είναι πράσινο και το άλλο κίτρινο με άσπρες ρίγες. Παρ' όλα αυτά στα όνειρα είναι δίδυμα! Βλέπουν ότι έχουν κατοικίδιο μια φουντωτή καμηλοπάρδαλη. Συνήθως μία ιπτάμενη πέτρα πετάει πάνω από το σπίτι τους. Στην αυλή έχουν ένα δέντρο που χοροπηδά και στο σαλόνι μία κουρτίνα που χορεύει.

Hello
Summer



←enjoy every moment!↑