

**Ιστορίες  
της Γ' Τάξης  
του 10<sup>ου</sup> Δ.Σ. Σερρών**



**Σχολικό Έτος: 2022-2023**

**Διευθυντής: Γκιουζέλης Αθανάσιος**

**Δασκάλα: Ραντούδη Σταυρούλα**

**Πληροφορικός: Κατιρτζόγλου Σοφία**

# Ο ΛΑΓΟΣ ΚΑΙ Η ΧΕΛΩΝΑ

Μια φορά και έναν καιρό ζούσαν μια χελώνα και ένας λαγός. Μια μέρα ανταγωνιζόταν η χελώνα και ο λαγός. Ο λαγός κέρδιζε τη χελώνα, όμως αποκοιμήθηκε και η χελώνα τον κέρδισε. Άλλα μετά έγιναν όλοι φίλοι και πήγαν μια βόλτα προς το δάσος. Και έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.



## Ταξίδι στην Αίγυπτο

Πριν πολύ καιρό είχα πάει στην Αίγυπτο, είδα μούμιες και άλλα αιγυπτιακά πράγματα. Την άλλη μέρα είδαμε τις πυραμίδες και εκεί υπήρχε μία πόρτα για ξενάγηση. Έτσι ο ξεναγός μας είπε πάρα πολλά πράγματα για την Αίγυπτο. Όμως εκεί πέρα είδαμε μια μούμια και το κεφάλι της. Περάσαμε καλά και εύχομαι να πάμε κι άλλο ένα ταξίδι σαν αυτό.



# Καθαρά Δευτέρα

Εγώ την Καθαρά Δευτέρα πήγα στη γιαγιά μου. Ήταν ο μπαμπάς μου, η μαμά μου και ο αδερφός μου. Πήγαμε λίγο στην αυλή να παίξουμε και να τρέξουμε. Μετά ανεβήκαμε στο σπίτι. Εκεί η γιαγιά μου μαγειρεύει πατάτες, κοτόπουλο και πολλά άλλα νόστιμα φαγητά. Μέχρι να τα μαγειρέψει εγώ κι ο αδερφός μου πήραμε τα παιχνίδια και παίξαμε. Μετά καθίσαμε να φάμε όλοι μαζί, εγώ, ο μπαμπάς μου, η μαμά μου, ο αδερφός μου, η γιαγιά μου και ο παππούς μου.



## Βόλτα με το κάρο

Μια φορά κι έναν καιρό ήταν μια οικογένεια με τέσσερα άτομα, έναν μπαμπά που τον έλεγαν Σωτήρη, μια μαμά που την έλεγαν Σοφία, μια μεγάλη και μια μικρή αδερφή η Ζωή και η Ηλιάνα. Μια μέρα αποφάσισαν να πάνε στο χωριό για διακοπές. Ένα βράδυ που πήγαν να κοιμηθούν στη γιαγιά τους τη Ζωή τους είπε μια ιστορία με κάρο. Θα πάρουν ένα κάρο και θα πάνε μια βόλτα στη θάλασσα. Και έζησαν αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα.



## Ο Χρήστος και το γατάκι

Χθες έκανα βόλτα, στη γειτονιά μου. Καθώς προχωρούσα, άκουσα έναν περίεργο θόρυβο. Είδα ένα γατάκι που αναζητούσε τροφή. Μόλις προσπάθησα να το πλησιάσω, εκείνο τρύπωσε τρομαγμένο κάτω από ένα αυτοκίνητο. Ύστερα από λίγο έφτασα στο σπίτι, αλλά το γατάκι ήταν ακριβώς από πίσω μου, έτοιμο να περάσει μαζί μου την αυλόπορτα! Ήμουν πολύ χαρούμενος καθώς θα μπορούσα τώρα να βοηθήσω αυτό το ανήμπορο γατάκι.



## Μια αγαπημένη οικογένεια

Μια φορά κι έναν καιρό ήταν μια όμορφη πριγκίπισσα που την έλεγαν Κατερίνα. Σε λίγες μέρες θα γινότανε βασίλισσα. Το πρόβλημα είναι ότι δεν ήθελε να γίνει βασίλισσα. Για αυτό αποφάσισε να πάει να αγοράσει μια περούκα και παλιά ρούχα. Η Κατερίνα είπε στη μαμά της ότι θα πήγαινε βόλτα. Κατευθείαν μόλις βγήκε έβαλε τη περούκα και τα ρούχα και έφυγε από το βασίλειο. Όταν έγινε βράδυ άρχισε να φοβάται και είδε την μαμά της να την ψάχνει. Κατερίνα που είσαι αγάπη μου; Τότε εμφανίστηκε, η μαμά της την κατάλαβε και έτσι αυτοί είναι καλά κι εμείς καλύτερα.



# Η ΒΡΟΧΗ

Μια φορά κι έναν καιρό ετοιμαζόμασταν να πάμε στη θάλασσα. Προτού ετοιμαστούμε όμως είδαμε τον καιρό και έλεγε ότι είχε λιακάδα. Όταν ετοιμαστήκαμε και φύγαμε άρχισε να βρέχει. Τότε πήγαμε στο σπίτι του θείου μου και της θείας μου. Αργότερα σταμάτησε να βρέχει και συνεχίσαμε το ταξίδι μας. Μετά φτάσαμε, μπήκαμε στη θάλασσα και τότε ξανάρχισε να βρέχει. Πήγαμε κάτω απ' την ομπρέλα, λίγο αργότερα σταμάτησε και μπήκαμε γελώντας στη θάλασσα.





# Ο Νίκκουπ

Μια φορά και έναν καιρό ήταν ο Νίκκουπ, διάσημος Metuber. Είχε ένα κανάλι και ανέβαζε πολλά video με ζωγραφιές και κάποια λίγο τρομακτικά. Το αγαπημένο μου βίντεο ονομάζεται «Υπάρχουν χάκερς εδώ;». Μου αρέσει πολύ γιατί έχει πολύ πλάκα.



# Τα Χριστούγεννα

Τα Χριστούγεννα με την οικογένεια μου καθίσαμε στο σπίτι μας. Εκεί φάγαμε κρέας, σαλάτες κι άλλα πολλά. Τα Χριστούγεννα παίζαμε με την οικογένεια μου πολλά παιχνίδια με το χιόνι, για παράδειγμα φτιάχναμε πολλούς χιονανθρώπους, παίζαμε χιονοπόλεμο και περνούσαμε τέλεια! Ώσπου ήρθε η μέρα που θα ερχόταν ο Άγιος Βασίλης στο σπίτι μας το βράδυ. Εγώ με τον αδερφό μου χαιρόμασταν πάρα πολύ και την άλλη μέρα το πρωί τρέξαμε όλοι στο σαλόνι μας και είδαμε τα δώρα. Αρχίσαμε να ανοίγουμε τα δώρα και μετά παίζαμε όλη την μέρα με τα παιχνίδια.



# Η Κοκκινοσκουφίτσα

Μια φορά κι έναν καιρό η Κοκκινοσκουφίτσα χαρούμενη ξεκίνησε να πάει στη γιαγιά της, που έμενε στο δάσος. Η μητέρα της τη συμβούλεψε, να μην μιλήσει σε κανέναν.

Καθώς διέσχιζε το δάσος, εμφανίστηκε μπροστά της ο κακός ο λύκος. Ο πονηρός λύκος ήταν πολύ φιλικός και την ρώτησε που πηγαίνει. Η Κοκκινοσκουφίτσα του απάντησε και ο λύκος τότε της ζήτησε να τρέξουν για να δουν ποιος θα φτάσει πιο γρήγορα. Εκείνη αμέσως συμφώνησε ξεχνώντας τη συμβουλή της μητέρας της. Ο λύκος έφτασε στο σπίτι της γιαγιάς πρώτος. Μπήκε κρυφά μέσα στο σπίτι και ΧΑΑΑΠ έκανε τη γιαγιά μια χασιά. Ο κακός λύκος φόρεσε τα ρούχα της γιαγιάς, ξάπλωσε στο κρεβάτι της και περίμενε την Κοκκινοσκουφίτσα.

Σε λίγο έφτασε χαρούμενη και η Κοκκινοσκουφίτσα. Κοίταξε περίεργα το λύκο και τον ρώτησε: Γιαγιά γιατί έχεις τόσο μεγάλα αυτιά; Για να σε ακούω καλύτερα της απάντησε ο λύκος. Γιαγιά γιατί έχεις τόσο μεγάλα μάτια; Ρώτησε ξανά η Κοκκινοσκουφίτσα. Για να σε βλέπω καλύτερα απάντησε ο λύκος. Γιαγιά γιατί έχεις τόσο μεγάλα δόντια; Για να σε φάω καλύτερα. Και τότε ΧΑΑΑΠ έκανε μια χασιά και την Κοκκινοσκουφίτσα.

Το σκιουράκι και το ποντικάκι, είδαν το λύκο να πήγαινε στον αχυρώνα για έναν υπνάκο. Αποφάσισαν να σώσουν την γιαγιά και την Κοκκινοσκουφίτσα. Έδεσαν με ένα χοντρό σκοινί την ουρά του λύκου και τον κρέμασαν ανάποδα. Τότε το στόμα του λύκου άνοιξε και βγήκαν από μέσα η γιαγιά και η Κοκκινοσκουφίτσα χωρίς να πάθουν τίποτα. Τα ζωάκια έδωξαν το λύκο και έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.



# Η πριγκίπισσα

Μια φορά κι έναν καιρό ζούσε μια πριγκίπισσα σε ένα πανύψηλο κάστρο. Μια σκοτεινή μέρα βγήκε να μαζέψει μήλα όμως εμφανίστηκε ένας κλέφτης και της είπε: Σ' αγαπάω. Θες να με παντρευτείς; Και εκείνη του είπε όχι!!! Τότε την πήρε απ' το χέρι και την πήγε με το καράβι του σε ένα μικρό νησί στον ωκεανό. Όμως πριν φύγει τον είδε ο Ιωάννης των Δασών. Τότε του είπε: Άσε κάτω την πριγκίπισσα τώρα!! Όχι δεν θα την αφήσω αν δεν περάσεις ένα τεστ. Εκείνος είπε: Ποιο τεστ; Ένα τεστ με δράκους που δεν έχει καταφέρει να το περάσει κανείς. Ο Ιωάννης των Δασών πέρασε και τις δύο δοκιμασίες και πήρε πίσω την πριγκίπισσα. Και έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.





dracorex



# Μια ηλιόλουστη μέρα

Μια ηλιόλουστη μέρα η Μελίνα πήγε στο λιβάδι μαζί με το μπαμπά της. Είχε έναν πολύ μεγάλο ήλιο αλλά και πολλά λουλούδια άσπρα και κόκκινα. Σε λίγο νύχτωσε και για αυτό έφυγαν. Την άλλη μέρα πήγε πάλι η Μελίνα μόνη της αλλά δεν ήταν τόσο καλός ο καιρός. Μετά άρχισε να βρέχει και για αυτό έπρεπε να φύγει. Αλλά νύχτωνε και η Μελίνα φοβόταν. Έτσι όταν έφυγε σταμάτησε σε μια στάση και μετά από λίγο είδε μια σκιά. Ευτυχώς ήταν ο μπαμπάς της που είχε πάει να την πάρει και πήγαν στο σπίτι. Έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.



# Το πικνίκ στο δάσος

Πέρσι την Άνοιξη, ένα Σαββατοκύριακο με την οικογένειά μου και τους φίλους μου, πήγαμε περίπατο στο δάσος. Έτσι όπως περπατούσαμε αποφασίσαμε να κάνουμε πικνίκ. Όταν λοιπόν είδαμε ένα μέρος που το φώτιζε ο ήλιος κάτσαμε εκεί. Βγάλαμε από τα σακίδια μας σάντουιτς, πατατάκια, παγωτό, μπισκότα, τoστ και αναψυκτικά. Όταν άρχισε να σκοτεινιάζει στο δάσος είδαμε πολλά ζώα που έψαχναν τροφή όπως λύκους, αλεπούδες, αρκούδες, φίδια και σκίουρους. Επειδή δεν βρήκαν φαγητό τους δώσαμε εμείς. Μετά από λίγο τα είδαμε να τρέμουν και με τη τεράστια κουβέρτα που είχαμε τα σκεπάσαμε. Έπειτα όταν νύχτωσε και ξεκινήσαμε να φύγουμε. Αυτήν την εμπειρία δεν θα τη ξεχάσω ποτέ!



# Η Ρένια και ο Ηλίας

Μια φορά κι έναν καιρό ζούσε ένας βασιλιάς και μια βασίλισσα με την κόρη τους τη Ρένια. Η Ρένια είχε μακριά σγουρά καστανά μαλλιά και υπέροχα γαλαζοπράσινα μάτια. Η Ρένια φημιζόταν για την ομορφιά της και οι γειτονικοί πρίγκιπες ήθελαν να την παντρευτούν. Η πριγκίπισσα δεν ήθελε να παντρευτεί κανένα πρίγκιπα γιατί αγαπούσε πολύ τον γιό του κηπουρού τον Ηλία. Ο βασιλιάς φώναξε τη Ρένια για να συζητήσουν. Όταν έφτασε η Ρένια στην αίθουσα του θρόνου είπε ο πατέρας της «Αγαπημένη μου κόρη, σαν πριγκίπισσα πρέπει να παντρευτείς έναν πρίγκιπα». «Πατέρα, αφού σου έχω πει, πως δεν θέλω να παντρευτώ πρίγκιπα και ότι θέλω να παντρευτώ τον Ηλία.» «Μα κόρη μου, μια τόσο όμορφη πριγκίπισσα σαν εσένα πρέπει να παντρευτεί έναν πρίγκιπα». «Δεν έχει μα, εγώ δε θα παντρευτώ κανέναν άλλον εκτός από τον Ηλία». Μετά από πολύ ώρα ο βασιλιάς το σκέφτηκε και τελικά την άφησε να παντρευτεί τον Ηλία και έκαναν μια ωραία τελετή.





## Τα καλύτερα Χριστούγεννα.

Μια φορά κι έναν καιρό, σε μια συνηθισμένη χρονιά ήρθαν τα Χριστούγεννα. Όπως ξεκίνησα να βγω έξω, είδα ότι χιόνιζε. Χάρηκα πολύ γιατί είχα τόσα χρόνια να δω χιόνι. Ντύθηκα χοντρά, βγήκα έξω, έπαιξα και διασκέδασα με το χιόνι. Κρύωσα και μπήκα μέσα επειδή πάγωσα. Μετά από λίγο ζεστάθηκα και πήγα στη γάτα μου. Όταν πείνασα πήγα στην κουζίνα και έφαγα μακαρόνια με κιμά. Έπειτα έπαιξα με τον αδερφό μου, τον τάισα και τον κοίμισα.

ΤΕΛΟΣ



# Η εκδρομή στο δάσος

Μια φορά κι έναν καιρό, ζούσε ένα μικρό κοριτσάκι που το έλεγαν Αναστασία. Του άρεσαν πολύ τα λουλούδια και τα φυτά. Έτσι αποφάσισε να πάει με τους γονείς του μια βόλτα στο δάσος. Σε μια τσάντα έβαλαν φρούτα, λαχανικά, νερό και πολλές ακόμη λιχουδιές. Μόλις έφτασαν άνοιξαν την τσάντα και έβγαλαν τα φαγητά να φάνε. Μετά πήγαν για έναν περίπατο για να δούνε καλύτερα το δάσος. Άκουσαν τα πουλιά που κελαηδούσαν, είδαν τα όμορφα λουλούδια και τα φυτά, στον δρόμο αντίκρισαν και τα ψηλά δέντρα. Τότε πίσω από έναν θάμνο εμφανίστηκε ένας λαγός. Του έδωσαν λίγο ψωμί και εκείνος τους οδήγησε σε ένα μέρος με πολλά ζώα. Έπειτα έδωσαν σε κάθε ζώο από λίγο ψωμί. Έτσι όταν ήρθε η ώρα να φύγουν, μάζεψαν τα πράγματα τους και ένωσαν πολύ ωραία γιατί τάισαν τα ζώα του δάσους. Πέρασαν μια όμορφη μέρα και ανυπομονούσαν για την επόμενη εκδρομή!



