



Ο κυρ Αργύρης

και η κυρά - Βιολέτα



Συγγραφείς

και

εικονογράφοι

Οι μαθητές της Γ' τάξης του 10ου Δημοτικού σχολείου Πύργου



Επικούρηση

από τη δασκάλα της τάξης

Αλεξοπούλου Θεοδώρα

Ήτανε μια φορά ένας γέρος, ο Κυρ Αργύρης και μια γριά η γυναίκα του, η κυρά - Βιολέτα που ζούσανε σε ένα μικρό σπιτάκι σε κάποιο ορεινό χωριό του Ολύμπου.



Ήταν καλοί άνθρωποι, αλλά φτωχοί. Είχαν ένα μικρό κήπο με λουλουδάκια, λίγα λαχανικά, κάποιες κοτούλες, ένα γουρουνάκι και δύο τρεις κατσικούλες. Περνούσαν τις ημέρες τους όμορφα με αγάπη και ηρεμία.

Μια μέρα ο κυρ Αργύρης αποφάσισε να πάει στο δάσος να μαζέψει ξύλα, επειδή η κυρά - Βιολέτα θα ζύμωνε ψωμί και χρειαζόταν ξύλα για να κάψει τον φούρνο. Πήρε μαζί του λίγο νεράκι, ψωμί και τυρί, το τσεκούρι, σκοινί να τα δέσει, ανέβηκε στο γαϊδουράκι του και ξεκίνησε για το δάσος.

Έφτασε και άρχισε να κόβει ξύλα και να μαζεύει ξερά κλαράκια για προσάναμμα να τα κάνει δεματάκια και να τα δένει στο σαμάρι του γαϊδουριού.



Για κακή του τύχη ενώ ήταν έτοιμος για το δρόμο της επιστροφής ακούστηκαν πολλά «μπαμ», «μπουμ». Το γαϊδουράκι τρόμαξε και το έσκασε τρέχοντας προς το γκρεμό.

Ο γέρος έτρεξε με όση δύναμη είχε από πίσω του προσπαθώντας να το προλάβει. Όταν το έφτασε λαχανιασμένος και ανήσυχος το είδε ήρεμο να κοιτάζει ένα μικρό κοριτσάκι που του μιλούσε γλυκά.

Ο κυρ Αργύρης πλησίασε και κοίταξε γύρω του προσπαθώντας να δει τη μητέρα ή τον πατέρα του παιδιού. Δεν είδε τίποτα και ρώτησε την μικρούλα: « Πώς βρέθηκες εδώ μικρή μου;» « πού είναι οι γονείς σου;» Το κοριτσάκι απάντησε ότι ο μπαμπάς της είναι ένας κυνηγός. Την είχε πάρει μαζί του στο κυνήγι και της είχε ζητήσει να μην απομακρύνεται.

Όμως αυτή όπως όλα τα παιδιά δεν ακούν τις συμβουλές των μεγάλων και μπλέκουν σε περιπέτειες. Τώρα έχει χαθεί και δεν ξέρει πώς να βρει τον μπαμπά της.



Ο κυρ Αργύρης συγκινήθηκε από την ιστορία του κοριτσιού και αποφάσισε να το βοηθήσει να βρει τον μπαμπά της. Ανησυχούσε για την γυναίκα του, την κυρά - Βιολέτα, αλλά δεν του πήγαινε καρδιά να εγκαταλείψει τη μικρούλα. Πήγαν λοιπόν μαζί στη σημείο που την είχε δει για τελευταία φορά ο μπαμπάς της, γιατί σκέφτηκε πως ο άνθρωπος, όταν καταλάβαινε ότι η κόρη του δεν είναι μαζί του θα γυρνούσε στο μέρος που την είδε τελευταία φορά.

Ενώ ο κυρ Αργύρης περιμένει στην καλύβα των κυνηγών τον πατέρα της μικρούλας, η κυρά - Βιολέτα κάθεται σε αναμμένα κάρβουνα.

Οι μέρες περνούσαν και η κυρά - Βιολέτα αποφάσισε να τον ψάξει. Αφού έριξε λίγο νεράκι και φαγητό στα ζώα της, έκλεισε καλά την πόρτα και πήρε το δρόμο για το δάσος.



Στο έβγα του χωριού κι ενώ από το μυαλό της περνούσαν διάφορα, άκουσε μια δυνατή φωνή: «Βιολέτα, Βιολέτα εδωώ!» Κοίταξε προς την κατεύθυνση που ακούστηκε και η φωνή και είδε τον άντρα της παρέα με ένα κορίτσι και κάποιους κυνηγούς. Κοντοστάθηκε περιμένοντας την συντροφιά να πλησιάσει.

Η παρέα την έφτασε και ο κυρ Αργύρης αγκάλιασε τη γυναίκα του. Η κυρά - Βιολέτα με παράπονο είπε: «Με ανησύχησες γεράκο μου!» «Συγνώμη, γριούλα μου. Θα στα εξηγήσω όλα» είπε ο κυρ

Διογύρης 5-27

Αποχαιρέτισαν τους κυνηγούς και πήραν το δρόμο για το σπίτι ο Αργύρης, η Βιολέτα το μικρό κορίτσι και ο πατέρας του. Καθώς περπατούσαν ο Κυρ Αργύρης της διηγούταν όλα όσα συνέβησαν στο δάσος.

Φτάσανε στο σπίτι και η κυρά - Βιολέτα σαν καλή νοικοκυρά τους φίλεψε δροσερό νερό και γλυκό του κουταλιού που το είχε φτιάξει με τα χεράκια της..

Αφού έφαγαν το γλυκό και ξεδίψασαν πατέρας και κόρη ευχαρίστησαν τον Κυρ Αργύρη, ζήτησαν συγνώμη από την κυρά - Βιολέτα για την αναστάτωση και υποσχέθηκαν πως κάθε φορά που ο πατέρας θα πηγαίνει σε κείνα τα μέρη για κυνήγι θα φέρνει στο σπίτι του ζευγαριού το κοριτσάκι για να τους βλέπει και να περνάνε παρέα όμορφα όπως περνούν οι παππούδες με τα εγγονάκια τους....

Τώρα αν το λόγια έγιναν πράξεις ή απλώς έμειναν λόγια κανείς δεν το ξέρει κι έτσι κι εμείς θα πούμε όπως γίνεται με όλα τα παραμύθια.....

Κι έζησαν αυτοί καλά και μεις καλύτερα.



Πώς δουλέψαμε:

Προτάσεις για τον τίτλο:

1. Περιπέτεια στη θάλασσα
2. Το λιοντάρι και ο πεινασμένος άνθρωπος
3. Η συμφορά της Αρκούδας
4. Στο δάσος
5. Οι ήρωες του δάσους
6. Οι κυνηγοί στο δάσος
7. Το απομακρυσμένο σπίτι στο δάσος
8. Μια βροχερή μέρα
9. Τα ζώα του δάσους

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ

Αφού συζητήσαμε όλους τους παραπάνω τίτλους ,αποφασίσαμε ότι δεν θέλουμε να είναι πολύ μαρτυριάρικος

Μετά από μια παρατήρηση των μαθητών για τις προτάσεις που σύμφωνα με την άσκηση έπρεπε να χρησιμοποιήσουμε οπωσδήποτε στο παραμύθι (Χρειαζόμασταν ένα γέρο και μια γριά) καταλήξαμε στον εξής: **« Ο κυρ Αργύρης και η κυρά - Βιολέτα »**

ΗΡΩΕΣ: Οι παρακάτω μας φάνηκαν αρκετοί. Ξεκινήσαμε με «μαμά» αλλά καταλήξαμε σε «μπαμπά»

- 1.Ο Κυρ Αργύρης
- 2.Η Κυρά - Βιολέτα
- 3.Ένα κοριτσάκι
- 4.Ο πατέρας του κοριτσιού

Συγγραφή: Καταγράψαμε όλες τις ιδέες, συζητήσαμε, θυμώσαμε, ξεθυμώσαμε διαφωνήσαμε, συμφωνήσαμε γελάσαμε, φουσκώσαμε και ξεφουσκώσαμε και τελικά το γράψαμε.

Μπράβο μας!



Μάρτιος 2024