

ΠΛΗΜΜΥΡΑ ΑΓΑΠΗΣ

Με την έναρξη στις σχολικής χρονιάς το πρώτο θέμα που απασχόλησε την σχολική μας κοινότητα ήταν οι καταστροφικές πλημμύρες που έπληξαν τον Θεσσαλικό κάμπο με τις τραγικές συνέπειές τους στη ζωή χιλιάδων συνανθρώπων μας.

Οι μαθητές μας προβληματίστηκαν ιδιαίτερα για τις κλιματικές αλλαγές, που πλέον δεν ήταν ένα κεφάλαιο από τα μαθήματά τους αλλά απτή πραγματικότητα. Ευαισθητοποιήθηκαν ιδιαίτερα για τα παιδιά εκείνα που δεν μπορούσαν να επιστρέψουν στα σχολεία τους, μιας και είχαν χάσει τα σπίτια τους, τα βιβλία τους, τα σχολεία τους.

Με πρωτοβουλία των μεγάλων μαθητών του σχολείου «υιοθετήσαμε» το 3^ο Δημοτικό Σχολείο Παλαμά Καρδίτσας και αρχίσαμε μια εκστρατεία αγάπης για την συμπαράσταση και ενίσχυση των μικρών πλημμυροπαθών.

Οι μαθητές της Στ' ανέλαβαν να ενημερώσουν τους μικρότερους μαθητές και τους γονείς, ετοιμάζοντας προσκλήσεις για την εκστρατεία μας και κατόπιν ευχαριστήριες επιστολές,



ενώ οι μαθητές της Ε'



φιλοτέχνησαν τις αφίσες της εκστρατείας.

Η ανταπόκριση όλων ήταν μεγάλη. Σύντομα συγκεντρώθηκαν 15 κιβώτια με σχολικά είδη: τετράδια, μολύβια, γομολάστιχες, ξύστρες, μπλοκ ζωγραφικής και μπογιές όλων των ειδών, κ.ά. τα οποία στάλθηκαν με το ΚΤΕΛ στον προορισμό τους.

