

515

3

Μαριέττα
Μπούρα

<< Η ανατηρία μέσα από τα μάτια
των παιδιών >>

Η ανατηρία είναι κάτι που μπορεί να
συμβεί σε οδούς, είτε από ατύχημα είτε
από τη γεννητή τους. Τα παιδιά βλέπουν τον
κόσμο γύρω τους με απορία και περιέργεια.
Και πολλές φορές δε γνωρίζουν τι είναι
ανατηρία.

Υπάρχουν ανθρώποι που άταν βλέπουν
ένα άτομο με ανατηρία συνήθως νιώθουν
αρνητικά ή κοινωνικά υπερβολικά ή αισθάνονται
στενοχύπτια και λύπη. Πολλές φορές, κοροϊδεύ-
ουν και γιατροί επιθετικοί προς το άτομο αυτό.

Τα ατόμα με ειδικές ανάγκες έχουν
άποψη και προσωπικότητα και δεν πρέπει να
τους αντιμετωπίζουν σα κάτι γέλο. Κάποιοι
δύνανται να έχουν συναισθήσεις και δεν
καταλαβαίνουν πόσο μεγάλους τους ανθρώπους
με κάποια προβλήματα ανατηρίας. Ακόμη
και μέσα στα σχολεία υπάρχουν παιδιά
με κινητικά ή αίσθητα προβλήματα που δύοτες

Εκφραστικό από τους συμβολήτες των διοίτηδεν έχουν μάθει να εκτικούν την διαφορετικότητα και τους βλέπουν ασημαντούς.

Το πώς φρίσνεται όμως τα παιδιά σε αύτην
η ειδικής ανάγκες εξαρτάται από το για τους
έχουν μάθει οι γονείς τους και οι δασκαλοί
τους. Οι ανάπτυξη δεν είναι διγόνη
σημαντικοί ανθρώποι από τους υποδοτούς
και πρέπει να τους σεβόμαστε. Εγοι πρέπει
οι γονείς να μάθουν στα παιδιά τους τη σημαία
της αναπτυξιας. Και το πώς να φρίσνεται σε αύτην
αυτή. Τα παιδιά παίρνουν παραδείγμα από τους
μεγαλούς, και αντιγράφουν τη συμπεριφορά τους.

Αν οι γονείς κοροϊδεύουν και περιμπόρουν τους
ανάπτυξης, θα το κάνουν και τα παιδιά.

Αν όμως γνωρίζων ήτε η διαφορετικότητα δεν
είναι κακή, μαθήτετε τη συμπεριφορά της
η αγάπη και σέβομστε σε αύτην η προθίνεται
και πολλές φορές να τα βοηθήσετε.

Ακόμη και είναι σημαντικό να βοηθήσετε η
κοινωνία και το κράτος τους ανθρώπων, με
ειδικές ανάγκες ώστε να έχουν καλύτερη
καθημερινότητα. Να μπορούν να είναι ευκόλη στο
σχολείο ή στη δουλειά τους, να γονωθενθούν

πάπιτες στην πεζοδρόμη, στα διευρύνεια και
ασφαλή για να διευκολύνεται η μεταρρύθμιση τους.
Πρίν επι τη βοηθότητη των ανθρώπινων αυτούς
να γίνουν την ίδιη τους με απλοπίτερα.

Τέλος οι ανθρώποι με ειδικές ανάγκες μπορεί
να μη μπορούν να κάνουν κάτι σύγχρονης
ανθρωπίας τους αλλά μπορούν να κάνουν αλλά
πράγματα πολὺ καλύτερα από πολλούς ανθρώπους.
Εξυπολογίζεται από την απόκτηση ικανότητας και τα δέντρα
με πολὺ προστιθέται και κοίτα.

Με τη στρατηγική διαπεριφύγων τα παρεία
μπορούν να γίνουν να σεβούνται τη διαγραφή
της και ότι όντοι οι ανθρώποι μπορεί να είναι
διαγραφητικοί αλλά είναι ισοτι.

