

Το παραμύθι ταξιδεύει από χώρα σε χώρα...

Συγγραφή παραμυθιού με τους μαθητές των συνεργατικών σχολείων μέσω της συνεργατικής γραφής και της τεχνολογίας.

Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος etwinning “Sharing Festivities”, η εκπαιδευτικός κα. Έλενα Γούτου με τους μαθητές του Γ2 πρότειναν να συγγράψουν ένα κοινό παραμύθι με τους μαθητές των ευρωπαϊκών σχολείων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Δημιούργησαν ένα συνεργατικό έγγραφο Google Doc και οι μαθητές μας έκαναν την αρχή! Η ιστορία αποτελεί προϊόν ομαδικής συγγραφής, η οποία «ταξιδεύει» από τάξη σε τάξη και από χώρα σε χώρα.



Το ταξίδι αυτό είχε συνθετική πορεία. Οι μαθητές της κάθε χώρας είχαν την ευθύνη της συγγραφής ενός αποσπάσματος. Ορίσαμε τη σειρά συγγραφής και οι μαθητές της μιας χώρας συνέχιζαν την ιστορία από το σημείο που σταμάτησε η προηγούμενη χώρα.



Έτσι, με την προσθήκη των νέων ηρώων, των μαγικών επινοήσεων και την απρόσμενη πλοκή, οι μαθητές της **Ελλάδας (2)**, της **Μάλτας**, της **Πολωνίας** και της **Πορτογαλίας (6)** δημιούργησαν το δικό τους παραμύθι και κατόπιν μικρής διαβούλευσης έδωσαν τον τίτλο στο έργο τους “ The windflower and the moon” (Η ανεμώνη και το φεγγάρι). Αφού οι

μαθητές ολοκλήρωσαν τη συγγραφή του παραμυθιού, κάθε χώρα εικονογράφησε το δικό της απόσπασμα. Η εκπαιδευτικός μας, κα Έλενα Γούτου συνέλεξε όλα τα εικονογραφημένα έργα των μαθητών από την Ελλάδα, την Μάλτα, την Πολωνία και την Πορτογαλία, δημιούργησε ένα e book με το κοινό παραμύθι, και το δημοσίευσε, αξιοποιώντας το εργαλείο παρουσίασης issuu.



Επίσης, δημιούργησε κολλάζ εικονογραφήσεων.

Η εφαρμογή τέτοιας πρακτικής συνέβαλε στην υιοθέτηση θετικής στάσης των μαθητών στη συγγραφική δράση, στην κινητοποίηση των μαθητών στην κατεύθυνση των δημιουργικών δράσεων, στην ανάπτυξη της δημιουργικής σκέψης,

της φαντασίας, της συγγραφικής επινοητικότητας, στην καλλιέργεια της αφηγηματικής ικανότητας, στη γλωσσική καλλιέργεια, στην ανάπτυξη της επικοινωνιακής ικανότητας, της αλληλεπίδρασης, της συνεργατικότητας και της συνδημιουργίας.

Η συνδημιουργία της ιστορίας αποτελεί μια μορφή συνεργατικής μάθησης, στην οποία οι μαθητές με αλληλεπίδραση και αλληλεξάρτηση επιτυγχάνουν τους στόχους, καθώς τα μέλη της ομάδας δρουν με αίσθημα κοινής ευθύνης και



αλληλοϋποστήριξης. Συγχαρητήρια στους μαθητές και εκπαιδευτικούς των σχολείων της Ελλάδας, της Μάλτας, της Πολωνίας και της Πορτογαλίας που δημιούργησαν ένα κοινό παραμύθι που αποτελεί ένα δείγμα της κουλτούρας των λαών, αποδεικνύοντας πως οι λαοί μπορούν να συνεργαστούν και να συνδημιουργήσουν!

Για να δείτε το κοινό μας παραμύθι, κάντε κλικ στον σύνδεσμο "The windflower and the moon". Το link για το κοινό μας παραμύθι:

["The windflower and the moon"](#)